



Protestantse  
Kerk

April 2025

# Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Kookclub

Vele handen  
maken licht werk

Paasvieringen

## Dopen





# April

# Kerkdiensten

<i>ko=kinderoppass kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 6 april	Zondag 13 april	Stille week	Zondag 20 april	Zondag 27 april
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn ds. Hans Schaap	10.30 uur: ko + tn ds. Hans Schaap	Vrijdag 18 april 19.30 uur: ds. Hans Schaap <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	10.30 uur: ko + kn ds. Hans Schaap	10.30 uur: ko dhr. Nico Bontenbal
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn ds.S.J. van der Vlies	10.00 uur: ko + kn ds.D. van Vreeswijk <i>Palmzondag</i>	20.00 uur: Do 17-4, H.A. Vr 18-4, <i>Vesper</i> Za 19-4, <i>Vesper</i> ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn ds.D. van Vreeswijk <i>Pasen/Samendienst</i>	10.00 uur: ko + kn ds. J. Slager
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Mw. M. van Weerden <i>5e 40-dagentijd</i> Collecte: Diaconie+ Kerkelijke Activiteiten	10.00 uur: Ds. J. Brederveld <i>Palmzondag</i>  Collecte: Kerk	19.30 uur Do 17-4 H.A. Vrij 18-4  Ds. S. Kurtzahn	10.00 uur: Ds. S. Kurtzahn <i>1e Paasdag</i> Gez. met Bolnes Collecte: Kerk	10.00 uur: Ds. J. van Rootselaar  Collecte: Diaconie
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: dhr. R.L. Antes	10.00 uur: dhr. J. Bos <i>v.b. H.A.</i>	10.00 uur: Vr 18-4 ds. E. van Rooijen <i>H.A.</i>	09.45 uur: dhr. G. Laheij <i>Pasen</i>	10.00 uur: dhr. D. van Dijk
MEERWEIDE	10.30 uur: Ds.D. van Vreeswijk		14.30 uur: Vr 18-4 Ds. R. van Halsema	10.30 uur: Ds. R. van Halsema	
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: Mw. J. van Bockel	10.00 uur: Dhr. Emile Boley Geestelijk Verzorger Maasstad ziekenhuis		10.00 uur: Mw. Desiree van der Hijden	10.00 uur: Ds. K. van der Niet
SMEETSLAND	11.00 uur: Dhr. G. Kruit			11.00 uur Dhr. G. Heester <i>Paasdienst</i>	

## Predikanten

### Groene Tuinkerk + Kerk aan de Maas

Ds. Stephan Kurtzahn  
06 - 49 91 04 03  
stephankurtzahn@kpnmail.nl

### Adriaen Janszkerk

Ds. J. Schaap  
010 - 304 02 33  
06-36 43 83 98  
schaapherder@solcon.nl

### Pelgrimskerk

Ds. D. van Vreeswijk  
06-19 63 61 26  
ds.dirkvanvreeswijk@  
kerkinijsselmonde.nl



## Geestelijk verzorgers

### Meerweide

Ds. E.A. van Halsema  
06-46 64 22 98  
rienne.van.halsema@aafje.nl

### Smeetsland

Debbie Schröder  
dschroder@aafje.nl  
Mw. Karin Bos  
karin.bos@aafje.nl

### Sonneburgh, locatie Ravenswaard

Dhr. Johan Bos  
06-500 206 92  
johan.bos@sonneburgh.nl



## Kerkelijk werker

### Groene Tuinkerk

Mw. M. van Weerden  
06 - 140 509 68  
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



## Contact pastoraat

### Adriaen Janszkerk

Ferdy van Mastrigt  
06 - 36541515



### Pelgrimskerk

Mw. Louise den Hartog  
06 - 49 74 73 56  
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



## Van de redactie

Voor u ligt de april (Paas-)editie van het kerkblad. Deze editie heeft (hoe toepasselijk) als thema DOPEN meegekregen.

Als christenen hebben we allemaal twee verjaardagen. Op de ene vieren we dat we geboren zijn. Daar staan we elk jaar bij stil. Die datum weet je. We nodigen familie en vrienden uit. We wensen de jarige alle goeds toe voor de toekomst.

Daarnaast mogen we nog een andere geboortedag vieren. Dat we opnieuw geboren zijn. Niet, zoals de eerste keer, uit de buik van je moeder, maar door de doop.

Iedereen weet wel de datum van zijn/haar geboorte. Maar bijna niemand weet zijn of haar preciese doopdatum. Dat we die datum niet meer weten is niet zo erg, als we maar niet vergeten dat we gedoopt zijn. Gelukkig is er een dag waarop we allemaal samen onze doop mogen gedenken en vieren. Dat is het Paasfeest.

Toen Jezus uit het graf verrees, brak niet alleen voor hem een nieuw leven aan maar voor ons allemaal. We weten nu dat ons leven voor altijd verbonden is met Jezus en met God. Door de doop behoor je tot Gods familie zoals je door de geboorte behoort tot je eigen familie.

Daarom: Gefeliciteerd allemaal met deze gezamenlijke verjaardag van onze doop. Goede Paasdagen toegewenst.

Een hartelijke groet,  
Corrie Melenberg  
Redactielid



NB: de inspiratie voor deze column heb ik gevonden in een blog van pastoor Martin Los. Wil u het hele verhaal eens lezen, ga dan naar

<https://martinlos.nl/mijnblog/pasen-de-gezamenlijke-verjaardag-van-onze-doop/>

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar [redactie.ajk@gmail.com](mailto:redactie.ajk@gmail.com).

# Inhoud

Rooster kerkdiensten	.....	2
Van de redactie / inhoudsopgave	.....	3
Stiltepagina	.....	4
Overdenking	.....	5
Kookclub Youth for Christ	.....	6
Muziek	.....	7
Puzzelen en lezen	.....	8
Samengevat: Jozua	.....	9
Kunst en het verhaal	.....	10
Gedichten	.....	11
Gezamenlijke berichten	.....	12
Groene Tuinkerker	.....	13
Hervormd IJsselmonde	.....	17
Adriaen Janszkerker	.....	18
Pelgrimskerk	.....	20
Samen	.....	22
Servicepagina	.....	23
Kinderpagina	.....	24

Op de cover: Margreet Scherpenzeel met dochttertje Novi tijdens haar doop in de AJK in 2024.

Pag. 6



Pag. 9



Pag. 12



Pag. 18





*Om in water te geloven  
en in brood,  
om het leven te verhoppen  
boven alle dood,  
om te houden  
van het waaien van de wind:  
ben jij welkom, lief kind*

*Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen  
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*



# Overdenking

## Roept God een mens tot leven

*Roept God een mens tot leven, wie weet waarom en hoe,  
hij moet zichzelf prijsgeven, hij leeft ten dode toe.  
Gods woord roept door de tijden zijn volk en grijpt het aan.  
Hij doet het uitgeleide, het moet de zee ingaan.  
Geroepen en verzameld uit dood en slavernij,  
gedoopt in woord en water: dat volk van God zijn wij.  
Wij werden nieuw geboren toen de mens Jezus kwam,  
die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam.  
Met Hem in geest en water tot zoon van God gewijd,  
zijn wij met Hem begraven, verzezen voor altijd.*

*(Lied 346)*



Ieder jaar in de vakantie ga ik minstens een week met een vriendin naar Waltensburg/Vuorz in Zwitserland, kanton Graubünden. Daar vlak in de buurt – je moet er wel een flinke wandeling voor over hebben - ligt kasteel Jörgenberg. Ooit was het een kasteel van aanzien, met een kerk, gebouwd in de achtste eeuw. Eeuwen gingen er overheen, mensen kwamen en gingen, inclusief de middeleeuwen, oorlogen en reformatie. Wat er heden ten dage van overgebleven is, zijn anderhalve -weliswaar indrukwekkende- muur, een klein altaartje pardoes in het gras en een doopvont van steen, zomaar midden in het veld. En ieder jaar probeer ik daar een kleine meditatie bij te doen, weer of geen weer. Ik ga dan naast het doopvont zitten of staan en bekijk het nauwkeurig. Ik laat de aanblik van het stenen doopvont door mij heen gaan. Meestal zit er regenwater in. Zouden mensen er hun bron gevonden hebben? Wie zouden er gedoopt zijn? Waar zijn al die mensen in de loop der eeuwen toch gebleven? En dan te bedenken dat al die christenen die ons zijn voorgedaan, zij, ik en wij bij elkaar horen, een grote familie. Het is een mysterie dat niet te bevatten is. Te groot en tegelijk zo klein en onbeduidend als een oud stenen doopvont, of wat daar van over is, zomaar in het gras.



We worden als kind of als volwassene gedoopt. Het is een moment van grote betekenis. Vanaf het allereerste begin van de kerk was dat zo. In de bijbel zien we dat mensen die zich aansluiten bij de volgelingen van Jezus zich vaak gelijk laten dopen. In de vroege kerk was dat al bij voorkeur in de Paasnacht. De nacht bij uitstek voor een doortocht naar nieuw leven. Het is een begin, een nieuwe start. Dat is ook wat het water symboliseert, het wast schoon. En het is een belijdenis. Lied 346, 3 zegt het zo:

*Geroepen en verzameld uit dood en slavernij, gedoopt in woord en water: dat volk van God zijn wij.*

In Lucas 3, 21-22 lezen we dat ook Jezus zich liet dopen:

*Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op Hem neer, en er klonk een stem uit de hemel:*

*"Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik vreugde".*

Geliefde zonen en dochters zijn ook wij. Dat wij door ons doopsel en de Geest die in ons woont een krachtig getuigenis mogen zijn van zijn liefde en die zichtbaar maken in deze wereld.

Marjan van Weerden  
kerkelijk werker



# Kookclub Youth for Christ Rotterdam

## Aan tafel – God aan het werk in de buurt

Dopen dat kan ook aan tafel. Ik zal je vertellen hoe wij dat tijdens de kookclub aan de Suzannadijk doen.

De meest feestelijke maaltijden zijn die maaltijden waarbij de kinderen met de basis, bijvoorbeeld een schaal (pokebowl)rijst, couscous, of taco's hun eigen gerecht verder kunnen versieren met de ingrediënten die op tafel staan. Wij hebben veel verschillende soorten, zoals sla, komkommer, mango, wortel, paprika, tomaat, (lente)ui, bonen, (feta)kaas en tenslotte kip of een vegetarische variant daar op. Dit is ten eerste heel belangrijk omdat er zo voor iedereen een taak is om mee te werken aan de feestelijke maaltijd, maar het helpt ook omdat je zo samen kunt eten en makkelijk kunt ontdekken of je iets lekker vindt.



Eerlijk is eerlijk: dit eten wordt opgeschept en lijkt daardoor nog niet op dopen, zoals wij dat woord in de Bijbel horen bij een maaltijd. Christenen kennen de opmerking van Jezus bij de ontmaskering van Judas: *'Wie met Mij zijn hand in de schaal doopt, die zal Mij overleveren.'* (Mat. 26: 23) Het Griekse woord voor indopen is afgeleid van het woord dopen. In Bijbelse tijden was het gebruikelijk om stukken brood te dippen in een schaal met saus. Misschien zelfs zonder brood en het eten uit een schaal te nemen met je handen. De Nieuwe Bijbelvertaling heeft het niet eens meer over dopen: Hij die tegelijk iets met Mij uit de schaal eet.



Houdt deze gedachte vast, want dat is wat wij bij de kookclub doen, samen uit dezelfde schaal eten. Het schokkende van het lijdensverhaal is dat Jezus wordt verraden door Zijn vrienden. Er is in de Psalmen al een vers dat hieraan herinnert: *Zelfs mijn beste vriend, die ik vertrouwde en die at van mijn brood, heeft zich tegen mij gekeerd.* (Ps 41:10)

Nu gaat het bij de kookclub niet over verraad, maar om zegen. Ik geloof dat door Jezus de zaken worden omgekeerd. Ik had al gezegd dat het gaat om een feestelijke maaltijd en misschien is dit het geheim. Kinderen mogen samen met ons (volgers van Christus) hun eten nemen uit dezelfde schaal en zo deel krijgen aan de liefde van Jezus. De doop is vaak een beginpunt. Dat is zelfs zo aan tafel, wanneer je je brood neemt en het doopt in de saus om ervan te genieten. Eet smakelijk.

Antoinette Schram

De maaltijden zijn gratis voor de kinderen. Wil jij dit ook mogelijk maken?

Kijk dan op  
<https://rotterdam.yfc.nl/doneer/>



Kookclub:  
Elke dinsdagmiddag van 16:00-18:00  
Locatie Rotterdam-Zuid Reyerdijk 67

# Muziek

The 5th Dimension en Marilyn McCoo en Billy Davis Jr deel 1

De muziekgroep werd opgericht eind 1965 als The Versatiles en veranderde de naam in 1966 in The Fifth Dimension. De groep bestaat uit 2 dames en 3 heren uit Los Angeles, Amerika: Lamonte McLemore (1939), Marilyn McCoo (1943), Ronald Townson (1933-2001), Billy Davis Jr. (1938) en Florence LaRue (1942).

Begin jaren 60 kwamen Lamonte en Marilyn samen drie vrienden tegen en vormden een zanggroep The Hi-Fis. Zij zongen vaak in het voorprogramma van Ray Charles. Later veranderde de naam naar The Vocals. Toen ze uit elkaar gingen, werkten Lamont en Marilyn samen met de ambitieuze operazanger Ronald Townson, Gospel en R&B zanger Billy Davis Jr en Florence LaRue.

Ze begonnen te zingen als de eerder genoemde Versatiles en de nieuwe naam 5th Dimension werd bedacht door de vrouw van Ronald. Hij was opgevoed als methodist en begon zich te interesseren voor het geloof van zijn vrouw Bobette, de Jehova's Getuigen. Ronald Townson zong al op 6-jarige leeftijd en toen hij wat ouder was, toerde hij 8 jaar lang met het koor Wings over Jordan, waarvan hij 2 jaar koorleider was.

Het Wings over Jordan koor was een Afrikaans-Amerikaans Spiritual a capella koor dat in 1935 werd opgericht door Baptistenpredikant Glynn Thomas Settle en heeft bestaan tot en met 1978. Het koor kwam uit Cleveland, Ohio en het koor maakte deel uit van de wekelijkse religieuze radioserie Wings over Jordan, die werd opgericht om de groep te promoten. De moeder van de later bekende Gladys Knight (van The Pips) zong ook in dat koor.

De eerste single van The 5th Dimension was I'll be loving you forever en kwam november 1966 uit. Het haalde de hitlijsten niet. Dat deed de opvolger Go where you wanna go wel, het was een cover van de hit van The Mama's and the Papa's.

Hun grootste hit was Aquarius uit de musical Hair. Let the sunshine in werd aan de titel geplakt, dat vond de producer beter klinken. En met succes, het werd in 1969 een nummer 1 hit in Amerika.



Billy en Marilyn waren intussen verloofd, ze trouwden in 1969. Na de hit Wedding Blues in 1975 verlieten ze de groep en vormden een duo. Ze hadden een Amerikaanse nummer 1 hit met You don't have to be a star (to be in my show) en nog 3 andere hits.

Billy was christelijk opgevoed en daarover schrijft hij op hun website mccoovadavis.com. Ook Marilyn schrijft openhartig hoe zij het geloof in Jezus Christus vond als haar Redder.

Billy bracht solo 1 gospel album uit in 1982 getiteld Let me have a dream.

Wordt vervolgd!

Ronald van Pelt  
r.pelt48@upcmail.nl



## Advertenties



**Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?**

Bel dan met  
**Jan-Willem van der Wiel**

**Van der Wiel Makelaardij**  
010 - 497 84 41



[www.wielmak.nl](http://www.wielmak.nl) [info@wielmak.nl](mailto:info@wielmak.nl) [Bredenoord 2, Rotterdam](#)

## 'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



[www.wbgij.nl](http://www.wbgij.nl)



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> **010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com**

# Puzzelen en lezen

## Horizontaal

1 21 april 2025 **10** Emeritus (afk.) **11** Havenstad in Engeland **12** Ik (Lat.) **13** Japans worstelen **15** Vrouwtjeshond **17** Zo snel mogelijk (Eng. afk.) **18** Engelse titel **20** Vertrek met tralies **21** Symbool voor calcium **22** Rivier in België **23** Hogeschool Rotterdam (afk.) **24** Streekduel **26** Terawatt (afk.) **27** Engelse titel **29** Persoon van rang en stand **30** Oosters gerecht **31** Brandnetel **33** Reuzenslang **34** 'Ik ben de alfa en de \_\_\_' (Openb. 1:8, 11; 21:6; 22:13) **36** Lichte mitrailleur **39** Lidwoord **40** Haast **41** Bijbeldeel (afk.) **42** Vleesgerecht **44** Symbool voor lood **46** Stad in Algerije **48** Multiple sclerose (afk.) **49** Japanse servier **50** Afbeelding **51** Boerenkool (Eng.) **52** Zwaardwalvis **54** Verbond van olieproducerende landen (Eng. afk.) **55** Italiaanse schrijver (1932-2016) **57** Voertuig **59** Ultroep van spijt **60** Lid van een protestants kerkgenootschap.

## Verticaal

1 Joodse viering van de uittocht uit Egypte **2** Entertainen **3** Winkel (Eng.) **4** Oudgriekse letter **5** Tafel uit hout of steen waarop rituele handelingen worden verricht **6** Biersoort **7** Schrijver van Robinson Crusoe **8** Symbool voor zilver **9** Laatste zeven dagen van de grote vastentijd **14** Gek **16** Al meer dan vijftig jaar de (zang)partner van Rikkert **19** Cadans **21** Bewuste keuze om ongehuwd te blijven **24** Doctorandus (afk.) **25** Bijbelse misdadiger **28** Strelen **29** Stad in Overijssel **32** Wat Jezus bracht door zich op te offeren voor de zonde van de gehele mensheid **35** Stedelijk vervoermiddel **37** Welgesteld **38** Verliezer in Waterloo **42** Knevel **43** Bijbels dorp uit Lucas 24:13-35 **45** Bekentenis **47** Elementaire bouwsteen **49** Hoofddekse **51** Zanggroep **53** Nederlandse cabaretier (1911-1983) **56** Symbool voor cerium **58** Wedstrijd voor motoren in Assen.



©Wim De Weerd - www.themapuzzels.com

## Bibelleesrooster april

dinsdag	1 apr	Jesaja 56,1-8	
woensdag	2 apr	Jesaja 56,9-57,6	
donderdag	3 apr	Jesaja 57,7-13	
vrijdag	4 apr	Jesaja 57,14-21	
zaterdag	5 apr	Jesaja 58,1-5	
zondag	6 apr	Jesaja 58,6-14	Judica
maandag	7 apr	Jesaja 59,1-8	
dinsdag	8 apr	Jesaja 59,9-15a	
woensdag	9 apr	Jesaja 59,15b-21	
donderdag	10 apr	Psalm 36	
vrijdag	11 apr	Deuteronomium 16,1-8	
zaterdag	12 apr	Deuteronomium 16,9-17	
zondag	13 apr	Lucas 19,29-40	Palmeren
maandag	14 apr	Psalm 67	
dinsdag	15 apr	Psalm 41	
woensdag	16 apr	Lucas 22,1-13	
donderdag	17 apr	Lucas 22,14-65	
vrijdag	18 apr	Lucas 22,66-23,56	
zaterdag	19 apr	Psalm 82	
zondag	20 apr	Johannes 1,1-17	Pasen 1
maandag	21 apr	Psalm 105,1-22	
dinsdag	22 apr	Psalm 105,23-45	
woensdag	23 apr	Lucas 24,1-12	
donderdag	24 apr	Psalm 102,1-18	
vrijdag	25 apr	Psalm 102,19-29	
zaterdag	26 apr	Lucas 24,13-27	Pasen 2
zondag	27 apr	Lucas 24,28-35	
maandag	28 apr	Psalm 150	
dinsdag	29 apr	Deuteronomium 16,18-17,7	
woensdag	30 apr	Deuteronomium 17,8-20	





# Samengevat: Jozua

In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de AI applicatie Copilot is een samenvatting gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Tekst: Annet de Ruiter

**Inleiding** Het Bijbelboek Jozua is genoemd naar de hoofdpersoon, Jozua, de opvolger van Mozes. Het boek beschrijft de verovering en verdeling van het Beloofde Land, Kanaän, door de Israëlieten onder leiding van Jozua. Het boek is verdeeld in vier hoofdgedeelten: de voorbereiding op de intocht, de verovering van het land, de verdeling van het land en de afscheidswaarden van Jozua.

## Vorbereiding op de Intoct (Hoofdstukken 1-5)

- Jozua wordt aangesteld als leider na de dood van Mozes.
- De Israëlieten steken de Jordaan over, waarbij het water stil blijft staan als de priesters met de Ark van het Verbond de rivier betreden.
- De besnijdenis van de nieuwe generatie en de viering van het Pascha in Gilgal.

## Verovering van Kanaän (Hoofdstukken 6-12)

- De val van Jericho: De muren van Jericho stortten in nadat de Israëlieten zeven dagen rondom de stad hebben gemarcheerd.
- De nederlaag en latere overwinning bij Ai: De eerste aanval mislukt door de zonde van Achan, maar na zijn straf wordt Ai veroverd.
- De list van de Gibeonieten: Ze sluiten een verdrag met Israël door zich voor te doen als afgevaardigden van een ver land.
- De zuidelijke en noordelijke veldtochten: Jozua leidt succesvolle campagnes tegen de koningen van het zuiden en noorden van Kanaän.

## Verdeling van het Land (Hoofdstukken 13-22)

- Het land wordt verdeeld onder de twaalf stammen van Israël.
- De stam Levi krijgt geen eigen grondgebied, maar steden verspreid over het land omdat zij de priesterdienst vervullen.
- De oprichting van vluchtsteden en steden voor de Levieten.

## Afscheidswaarden van Jozua (Hoofdstukken 23-24)

- Jozua roept het volk op om trouw te blijven aan God en geen andere goden te dienen.
- Hij herinnert hen aan de trouw van God en de vervulling van Zijn beloften.
- Jozua sterft op 110-jarige leeftijd en wordt begraven in Timnath-Serah.



## Thema's

### • Gods Trouw aan Zijn Beloften

Het boek toont hoe God Zijn belofte aan Abraham vervult door zijn nageslacht het land Kanaän te geven.

### • Gehoorzaamheid aan God

De overwinningen van Israël worden toegeschreven aan hun gehoorzaamheid aan Gods instructies, terwijl ongehoorzaamheid leidt tot nederlagen.

### • God als de Ware Strijder

De successen van de Israëlieten worden gezien als het resultaat van Gods tussenkomst en niet hun eigen kracht.



## Symboliek en theologische betekenis

### • De Ark van het Verbond:

Symboliseert Gods aanwezigheid en leiding.

### • De Jordaan:

De oversteek symboliseert een nieuwe fase in de relatie tussen God en Zijn volk.

### • Jericho:

De val van Jericho staat symbool voor de kracht van gehoorzaamheid aan God.

## Historische en Culturele Context

Het boek Jozua speelt zich af in de late bronstijd, rond 1400-1200 v. Chr. Het beschrijft de overgang van een nomadisch bestaan naar een gevestigd leven in Kanaän. De veroveringen en de verdeling van het land weerspiegelen de historische realiteit van de tijd, waarin verschillende stadstaten en koninkrijken streden om territorium.

# Kunst en het verhaal

## De doop van Christus

**Andrea del Verrocchio en Leonardo da Vinci**

**Anno 1472–1475**

**Galleria degli Uffizi in Florence.**



De **doop van Christus** is een olieverfschilderij op paneel dat rond 1475 werd voltooid in het atelier van de Italiaanse renaissanceschilder Andrea del Verrocchio en over het algemeen aan hem en zijn leerling **Leonardo da Vinci** wordt toegeschreven.

De afbeelding toont de doop van Jezus door Johannes de Doper zoals vastgelegd in de bijbelse evangeliën van Mattheüs, Marcus en Lucas. De engel links is volgens de vermelding geschilderd door de jeugdige Leonardo, een feit dat zoveel bijzondere commentaren en mythologie heeft opgewekt, dat het belang en de waarde van het schilderij als geheel en binnen het oeuvre van Verrocchio vaak over het hoofd wordt gezien. Moderne critici schrijven ook een groot deel van het landschap op de achtergrond toe aan Leonardo.

De afbeelding toont **de doop van Jezus door Johannes de Doper** aan de oevers van de Jordaan. Er zijn twee knielende engelen, de ene houdt het kleed van Jezus vast en de andere met de handen gevouwen, beide voor de symbolisering van redding en leven.

Terwijl hij op blote voeten in de rivier loopt, is Johannes de Doper gekleed in gewaden met een aureool over zijn hoofd. Hij houdt een staf vast met een gouden kruis aan de bovenkant terwijl hij het rivierwater op Jezus' hoofd giet. Jezus heeft een aureool boven zijn hoofd terwijl hij op blote voeten in de rivier bidt.

De boekrol van Johannes linkerhand bevat de twee Latijnse woorden "ECCE AGNIUS", een verwijzing naar een zinsnede in de beschrijving van Jezus' doop in de Vulgatavertaling van **Johannes 1:29**, *Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi* ("**Zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt**").

Er is ook een roofvogel met heldere ogen die over het hoofd van Johannes de Doper naar beneden duikt en op de achtergrond in de bomen duikt. Gods handen zijn te zien aan de bovenkant van het schilderij dat uit de hemel komt als het zich opent. Een duif en zonnestrallen schijnen door, die de heilige geest symboliseren die boven hen schijnt en de goddelijke natuur van Jezus openbaart.

**Bron: Wikipedia**

*Tekst: Gerrit Buizer*

# Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.  
Deze keer een gedicht via Jenny Neele van Truus van der Roest en een gedicht van Ronald van Pelt.

## Ons kind? Gods kind!

Nu lig je héél stil op mijn arm  
en kijkt mij vol vertrouwen aan  
Het orgel heeft zojuist gespeeld  
en alle mensen gaan staan.  
Ik voel mij wonderlijk ontroerd  
want dit moment is er voor jou!  
Dan klinkt je naam: je wordt gedoopt!  
Je mag gaan delen in Gods trouw.  
Dit is het teken dat hij stelt!  
Het water parelt op je hoofd  
En ik, ik weet dat God met jou  
nu doen zal wat Hij heeft beloofd.  
Je bent van Hem! Niet ons geloof  
maar Christus zelf heeft dat bewerkt.  
Ons 'ja' is 't antwoord op zijn heil,  
want onze krachten zijn beperkt.  
Wij kunnen nooit wat Christus kan.  
Straks ga je dat ook zelf verstaan.  
Wij mogen je op weg naar Hem  
voorlopig begeleiden gaan.  
En dat is niet zo'n lichte zaak,  
maar God beloofde ons zijn Geest!  
Wij gaan het daarom samen doen  
en vieren elke dag het feest  
van zijn onmetelijke trouw.  
Hij zal er zijn voor jou en mij.  
Hoor! De gemeente zingt je toe:  
ons kind? Gods kind! Je hóórt erbij!



## Dit zijn wij

Houd jezelf een spiegel voor  
Dan heb je het echt door  
Kijk er maar eens goed in  
Het is echt totaal geen onzin  
Wie ben jij echt?  
Verdorven en slecht  
Haal het masker van je gezicht af  
Want jouw verdiende straf  
Onderging Hij aan het kruis  
En bracht ons thuis  
  
Jij en ik hadden daar moeten staan  
En die moeilijke weg moeten gaan  
Hij heeft het uit liefde voor ons gedaan  
voor ons is hij weer uit de dood opgestaan  
Hij is niet voor verleiding gezwicht  
Door de engel van het licht  
Hij heeft zijn leven  
Voor iedereen gegeven  
Om ons met zijn bloed vrij te kopen  
Maakte de weg van mensen naar God open



# Gezamenlijke berichten



## Gezocht: Enthousiaste Redacteur voor ons Kerkblad!

Na meer dan 10 jaar met veel plezier de redactie van ons kerkblad te hebben verzorgd, waarvan de laatste 6 jaar als eindredacteur, is het voor mij tijd om het stokje over te dragen. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe redacteurs die deze mooie taak willen overnemen.

*Wat houdt het in?* Als redacteur ben je verantwoordelijk voor het samenstellen van ons maandelijkse kerkblad. Je verzamelt artikelen, nieuws en verhalen uit onze gemeenschap en zorgt ervoor dat alles netjes en op tijd wordt gepubliceerd. De kopij wordt op vrijdag aangeleverd en kan het hele weekend verwerkt worden, zodat je zelf kunt bepalen wanneer je dit doet. We zoeken specifiek iemand die de kopij voor de pagina van de AJK verwerkt en iemand die de eindredactie op zich wil nemen.

### *Wat zoeken wij?*

Iemand met een passie voor schrijven en redigeren.  
Een teamspeler die goed kan samenwerken met anderen.  
Basiskennis van tekstverwerking en opmaakprogramma's is handig, maar geen vereiste.

### *Wat bieden wij?*

Een warm en ondersteunend team.  
De kans om een belangrijke bijdrage te leveren aan onze gemeenschap.  
Flexibele werktijden die je goed kunt combineren met andere bezigheden.

Heb je interesse of wil je meer weten? Neem dan contact op met Annet de Ruiter via 06-246 931 87. We kijken uit naar jouw reactie!



## Passie- en Paasviering voor senioren

Op **dinsdagmiddag 15 april**, in de goede week, is er weer een gezamenlijke Passie- en Paasviering voor de senioren van onze drie PKN-kerken in IJsselmonde. Deze zal plaats vinden in de Groene Tuinkerker. Inloop om **13:15 uur** en start viering 13:30 uur. Na de viering, waarin de voorgangers van onze drie kerken een rol zullen vervullen, is er tot ongeveer 15:30 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten rond een kop koffie of thee en wat lekkers. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

## Extra diensten en andere bijeenkomsten in de Paasweek

<u>Wanneer</u>	<u>Waar</u>	<u>Tijdstip</u>	<u>Omschrijving</u>
Witte donderdag 17 april	Groene Tuinkerker Pelgrimskerk	19.30 uur 20.00 uur	M.m.v. Karin de Rooij, Sopraan, en viering H.A. Dienst en viering Heilig Avondmaal
Goede Vrijdag 18 april	Adriaen Janskerker Groene Tuinkerker Pelgrimskerk Nw. Sonneburgh Meerweide	19.30 uur	Dienst en viering Heilig Avondmaal
		19.30 uur	M.m.v. Koor "de Zaaiers"
		20.00 uur	Vesper
		10.00 uur	Dienst en viering Heilig Avondmaal
14.30 uur	Dienst		
Stille Zaterdag 19 april	Pelgrimskerk	20.00 uur	Vesper



# Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



Wat helpt u en mij om meer aandacht te geven aan gebed, bezinning op ons leven en te kunnen delen met elkaar? Deze tijd voorafgaand aan het feest van Pasen kan zo een periode van voorbereiding zijn, waarin we herbronnen.



## VANUIT DE GROENE TUINKERK

### Als Nieuw!

Inmiddels is de nieuwe predikant van de Groene Tuinkerkerk en de Kerk aan de Maas sinds een paar weken druk met kennismaken en uitgebreid ontdekken hoe alles bij ons reilt en zeilt. Daarom schrijf ik nog eenmaal deze wijkberichten voor jullie.

Zondagmiddag 9 maart was de feestelijke intrede- en bevestigingsdienst. Ds. Stephan Kurtzahn en ook de beide gemeenten kregen aan het begin van de dienst meteen al een zegen mee:

*"Dat de weg zich verheft om je te ontmoeten.  
Dat je altijd de wind in de rug hebt.  
Dat de zon warm op je gezicht schijnt,  
de regens zacht op je velden neerdalen.  
En dat, tot we elkaar weer ontmoeten,  
God je koestert in de palm van zijn hand."  
Amen*

### De veertigdagentijd

Doet u dit jaar mee met (een vorm van) vasten? Tussen Aswoensdag en Pasen veertig dagen afzien van vlees, sociale media, zoetigheden of van iets anders? Leest u elke dag een bemoediging, bijvoorbeeld in het veertigdagenboekje van IJsselmonde/Bolnes? Ook in de tehuizen zijn deze boekjes rondgedeeld.

En bent u al naar een van de solidariteitsmaaltijden in de Groene Tuinkerkerk geweest? Dinsdag 1 april, 18:00 uur is de laatste mogelijkheid. Entree gratis, collecte voor het goede doel. Als u dit bericht leest, kan het misschien nog net. Het is al decennia een trend onder protestanten om in de veertigdagentijd te vasten. En al veel langer staat deze periode in het teken van soberheid, inkeer en bezinning. In de vroege kerk van de eerste eeuwen vastten christenen veel vaker. Net zoals Jezus had gedaan: die had veertig dagen in de woestijn doorgebracht met vasten en bidden (Matteüs 4). Er kwamen wekelijkse vastendagen voor (elke woensdag en vrijdag), en ook in de aanloop naar Pasen werd gevast. De laatste decennia hebben protestanten het vasten in de Veertigdagentijd weer opnieuw ontdekt. Het past bij deze tijd dat je vrij bent om te kiezen op welke manier je vast.

### Vieringen in de Goede Week en Pasen

De Goede Week begint Palmzondag 13 april 10.00 uur met Jezus intocht in Jeruzalem. Daarna volgen Witte Donderdag 17 april 19:30 uur Heilig Avondmaal, Goede Vrijdag 18 april 19:30 uur het lijden van Jezus en Eerste Paasdag 20 april 10:00 uur vieren we het feest van de opgestane Heer met een gezamenlijke dienst met de Kerk aan de Maas. Na afloop is er een Paasbrunch waarvoor u zich op kunt geven.

Witte Donderdag, Goede Vrijdag en 1e Paasdag zal er extra aandacht zijn voor de muziek, door soliste Karin de Rooij en/of het koor 'de Zaaiers'. En mogelijk het projectkoor uit Bolnes.

### Gesprekskring en gebedskring

In april is de *gebedskring* woensdag 9 april om 12:00 uur. We bidden voor de wereld, de stad Rotterdam, alle mensen in en rond de kerk, die we voor God willen brengen. Heeft u een gebedsintentie, laat het ons weten. De *gesprekskring* gaat in april één keer niet door. De maand daarop, in mei, hopen we weer een gezellig jaarlijks uitje op een terras te hebben. Daarover hoort u meer in het volgende kerkblad.

### Pastorale Raad

Ook deze weken voor Pasen wisselen lief en leed, vreugde en verdriet elkaar af. Voor iedereen die het nodig heeft: moed, kracht en sterkte! En heeft u behoefte aan huisbezoek? Laat het ons weten. Dat kan na de kerkdienst of neem contact op via mail of telefoon. De gegevens staan vooraan in dit kerkblad.

De Pastorale Raad vergadert in april weer. Ditmaal woensdag 9 april om 13:30 uur. Omdat we van de maandag naar de woensdag verschuiven, nemen we tevens afscheid van Joke Verschoor, onze trouwe notulist, die de verslagen van de pastorale raad maar liefst elf jaar lang voor ons heeft gemaakt. Heel veel dank daarvoor!

## Gezamenlijke Passie- en Paasviering voor senioren in IJsselmonde

Ook dit jaar is er weer de Passie- en Paasviering van de gezamenlijke kerken op IJsselmonde; de Adriaan Janszkerk, de Groene Tuinkerkerk en de Pelgrimskerk op de dinsdagmiddag vóór Pasen.

Dit jaar: Dinsdag 15 april in de Groene Tuinkerkerk, inloop 13:15, start viering 13:30 en aansluitend koffie drinken met wat lekkers. Met 15:30 als eindtijd.

Iedereen is bij deze uitgenodigd. Noteer het in uw agenda. Vervoer naar de kerk kan geregeld worden.



### Tot slot

Pasen is het feest van 'Alles nieuw', opstaan tot nieuw leven. Dat is mooi gezegd, maar niet eenvoudig gedaan. Zo vertelt ons ook de landelijke veertigdagenkalender van dit jaar. Maria Magdalena lukt het ook niet. Zelfs als zij het lege graf ziet, engelen haar aanspreken, ze de opgestane Jezus ziet en Hij haar vraagt wie ze zoekt en waarom ze huilt, wordt in haar leven niet alles nieuw. Pas als Jezus haar bij haar naam noemt wordt alles anders. Pasen is het feest van God die jou bij name kent: *'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij'* (Jesaja 43:1). Dit horen maakt alles pas echt nieuw.

Eeuwige God,

Dank dat het weer Pasen wordt.

Dat U ieder van ons bij name kent.

Dat U ook mij bij mijn naam roept,

liefdevol en genadig.

Dank voor het wonder van Pasen,

dat ik als nieuw voor U mag leven

tot zegen van anderen.

Amen

### Gezegend Paasfeest!

Met hartelijke groet,  
Marjan van Weerden,  
Kerkelijk werker



## Terugblik intrededienst

Met blijdschap, vreugde en dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen intrededienst. Het voelde als een warm en liefdevol welkom in IJsselmonde/Bolnes. De mooie muziek van het koor 'De Zaaiers', de warme klanken van Karin de Rooij na de overdenking, het prachtige kunstwerk van de kinderen uit de nevendienst met de persoonlijke figuurtjes erin. Ik heb dat thuis een heel mooi plekje gegeven. Het voelde allemaal heel mooi aan net als de goed verzorgde receptie na afloop van de dienst en de toespraken. Hartelijk dank hiervoor, ik was er heel blij mee en kijk er met dankbaarheid op terug. Ik hoop van mijn kant dat ik voor beide gemeentes tot zegen mag zijn.

Ds. Stephan Kurtzahn

## In memoriam

### Maria Johanna van Strien-Kleingeld (Riet)

Op vrijdag 21 februari kwam er vrij plotseling een einde aan het leven van **Riet van Strien**.



Ze was moeder en oma.

Riet was een praktisch mens, een huismus die hield van regelmaat. Ze groeide op als enig kind. Haar vader overleed in oorlogstijd en moeder zette zich daarna in als mantelzorgster voor haar oma, totdat oma overleed in 1950. "Niet leuk voor een kind van 10", schreef ze in het kerkblad in 2020, in de rubriek 'Ik geef de pen door aan...'. Ze wilde graag zelf kinderen en is er op haar beurt in geslaagd om hen wél een warm thuis te geven. Ze genoot van het oma-zijn en paste graag op haar kleinkinderen. Ze hield van gezelligheid en aandacht. Na het overlijden van haar man Jan in 2017 moest ze haar draai weer wat vinden.

Het geloof speelde een vanzelfsprekende, belangrijke rol in het leven van Riet. Ze is 15 jaar lang actief geweest in de kinderclub in de Rank. Later was ze contactpersoon in de kerk en zette ze zich in voor de "groot-huisbezoeken", vaak bij haar thuis.

**"De kerk is mijn thuishaven"**, vertelde ze nog vlak voor haar overlijden. Ze kwam graag naar de kerk en genoot van de ontmoetingen en activiteiten. *Romeinen 8, vers 31* was de tekst die mee ging door haar leven heen. Deze was haar houvast en krachtbron.

*"Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?"*

Er is niets, maar dan ook niets, dat ons kan scheiden van zijn liefde! Zelfs de dood niet.

Alle mooie herinneringen die wij hebben aan haar mogen wij dankbaar koesteren.

Moge zij rusten in de geborgenheid van God.

## BLOEMENDIENST

### Zondag 16 februari

Vandaag gingen de bloemen naar 2 jarigen: Mw. Hagendijk werd op 18 februari 85 jaar. Dhr. Kruithof werd op 19 februari 87 jaar.



### Zondag 23 februari

Dhr. Mudde vierde op 20 februari zijn 97e verjaardag.

### Zondag 2 maart

Dhr. Tamse werd op 6 maart 87 jaar.

### Zondag 9 maart

Vandaag was er een heel mooi boeket voor de familie Van den Akerboom. Zij zijn op 17 maart 1955 getrouwd. Dus dat is dit jaar maar liefst 70 jaar. Dat is maar weinigen gegeven, wat een zegen, als je zo lang samen mag zijn. Heel hartelijk gefeliciteerd namens de gemeente, ook voor alle jarigen van deze maand.

### Bedankjes

Op 24 febr. kreeg ik een mail van de heer Mudde: "Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik voor mijn 97e verjaardag van U mocht ontvangen".

Ook kregen we een bedankje van de familie Van den Akerboom:

*Afgelopen zondag mochten wij de bloemen uit kerk ontvangen in verband met ons 70-jarig huwelijk. Bij deze onze dank voor de felicitatie en de bloemen. Hartelijke groeten van Adrie en Henk van den Akerboom.*

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235



## VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden:

**Route 1** wordt wekelijks gereden door mw. D. van Hengel en vervoert mw. F. Bal en fam. Van Hengel.

**Route 2:** Dhr. J. Jumelet

**Route 3:** Mw. Fisscher en fam. Kreuk.

## Rooster Route 2:

06-04: Dhr. J.A.M. Kooiman

13-04: Dhr. J. Jongenotter

17-04: Dhr. J.A.M. Kooiman

18-04: Dhr. G.J. Buizer

20-04: Dhr. J. Verschoor

27-04: Dhr. A. van Splunter

04-05: Dhr. R.A. de Bruin

## Rooster Route 3:

06-04: Dhr. J. Verschoor

13-04: Dhr. J.F.K. Jungheim

17-04: Dhr. A. van Splunter

18-04: Dhr. R.A. de Bruin

20-04: Dhr. J. Jongenotter

27-04: Dhr. J.F.K. Jungheim

04-05: Dhr. G.J. Buizer



## KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam

of: [kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com](mailto:kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com)

## Verhuisd naar Voorburg:

Mw. M.E. Fisscher – Ehrat

## Overleden:

Mw. M.J. van Strien - Kleingeld (84)

## Sing Inn in de Kerk aan de Maas

Op woensdag 2 april om 13.30 u is er weer een Sing Inn: een middagje gezellig zingen met Wim en Ria Keijzer en aan de piano Jan van der Meer. Het thema is deze keer: 'Hieroen-daar'. Koorervaring is helemaal niet vereist, het gaat om samenzijn en plezier.

Elke bijeenkomst begint om 13.30 uur met een rondje koffie of thee. Direct daarna gaan we zingen; het eindigt om 15.45 uur.

Aanmelden is niet nodig en deelname

Informatie: Ria Keijzer, 06 50228250,  
[ria.keijzer@casema.nl](mailto:ria.keijzer@casema.nl).



## Paasbrunch

**Op zondag 20 april is het 1e Paasdag.**

Na de gezamenlijke Paasdienst is er koffie drinken en aansluitend kunt u aanschuiven voor de Paasbrunch. Er zal een lopend buffet zijn met allerlei lekkers.

De dienst begint om **10.00 uur** in het gebouw van de **Groene Tuinkerkerk** en het buffet duurt ongeveer tot 13.00 uur.

Er staat een mandje waar u, om de kosten te dekken, een vrijwillige bijdrage in kunt doen.



Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen vragen we u om 14 dagen van tevoren de deelnemerslijst in te vullen die in beide kerken zal liggen.

We hopen U daar te zien!

Joke Kooiman, namens de Liturgie commissie van de Groene Tuinkerkerk en de commissie Eredienst van Kerk aan de Maas.

## Mooie Bloemstukken voor een warm welkom maar ook één ter afscheid.

Voor de bevestigingsdienst van dominee Stephan Kurtzahn zijn er bloemstukken gemaakt door ons team Liturgisch bloemstukken.



Dit bloemstuk is gemaakt ter verwelcoming van onze nieuwe dominee Stephan Kurtzahn. Na de dienst is het bloemstuk overhandigd aan de heer en mevrouw Kurtzahn om er thuis nog van te genieten

Maar ook ter afscheid van Hans Schaap, die ons verliet als ambulante predikant is dit bloemstuk gemaakt. Ook zij kunnen er thuis nog van genieten.



## Mededeling van het Media-team

U kunt elke week ook thuis de kerkdiensten volgen tijdens de uitzendingen van Kerk-TV.

Eind maart 2025 is echter de link van de Kerkomroep.nl gewijzigd naar:

**[https:// www.kerkomroep.nl/kerken/10581](https://www.kerkomroep.nl/kerken/10581)**

Met deze link kunt U ongestoord onze diensten op Kerk-TV blijven ontvangen!

Namens het media-team,  
Piet van Rikxoort.

## Een rondleiding op : Natuurbegraafplaats Zomerlanden

Vanuit de **Kerk aan de Maas** kunt u op donderdag 24 april mee met een rondleiding op de

Natuurbegraafplaats. Deze Natuurbegraafplaats Zomerlanden ligt in een bestaand loofbos in Heinenoord, net onder Rotterdam.

Gelegen tussen de oevers van Oude Maas en het Hoeksche polderlandschap.

Dit gebied maakt onderdeel uit van het Nationaal Landschap de Hoeksche Waard.

Samen wandelen we door het natuurgebied en er wordt verteld over de rijke historie, het begraven in de natuur en de mogelijkheden op Zomerlanden. De wandeling duurt ongeveer een uur. We eindigen bij het ontvangstgebouw waar we samen een kop koffie of thee drinken. Er is ook ruimte om vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.

**Datum donderdag 24 april 2025.**

Aanvang rondleiding: 10.00 uur, we vertrekken vanaf de

**Kerk aan de Maas om 9.30 uur**

Kosten: gratis



Er kunnen maximaal 20 personen mee met deze rondleiding. Bij meer aanmeldingen zorgen we voor een tweede rondleiding op een andere dag.

Let op: De paden zijn niet allemaal even vlak, denkt u aan goede schoenen en evt. regenkleding. Er is een golfkar beschikbaar voor wie niet goed ter been is, daar kunnen 3 personen in mee.

Anmelden bij Janny van der Voort, 0180 414101, [vandervoortromeijn@gmail.com](mailto:vandervoortromeijn@gmail.com)





# Hervormd IJsselmonde

## Protestantse kerk in Nederland

### Tussenstand actie kerkbalans 2025

Alle gedane toezeggingen voor Kerkbalans 2025 zijn vastgelegd en de ontvangsten tot en met februari zijn verwerkt. Tijd voor een tussenstand.

Er is voor 2025 een bedrag van € 98.615 toegezegd. Van dit bedrag is al ontvangen € 28.387. Daarnaast is er totaal een bedrag van € 10.097 ontvangen dat niet toegezegd was. De totale ontvangsten tot en met februari komen daarmee op € 38.484.

### Eindstand actie kerkbalans 2024

De totale opbrengst van de actie kerkbalans 2024 is uitgekomen op een totaal ontvangen bedrag van € 146.634. Alle gevers en geefster hartelijk dank hiervoor.



### Paascollecte 2025

In april ontvangt u de jaarlijks uitnodiging voor de Paascollecte. Als uw mailadres bekend is bij de ledenadministratie dan ontvangt u de uitnodiging per mail. Anders ontvangt u een uitnodiging op papier bij dit kerkblad of per post.

Als u geen uitnodiging hebt ontvangen, dan kunt u uw bijdrage overmaken op NL12 INGB 0000 0316 20 o.v.v. Paascollecte.

### Overledenen

Datum	naam	leeftijd
10 februari	Mevr. P. van der Lelie-Baris	95 jaar
26 februari	Mevr. A. Vliegthart-van Dam	93 jaar
28 februari	Mevr. P.T. Blom-Dolk	103 jaar



### Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Februari	Kerkapp	Bankrek.	Totaal
Collecte diaconie	€ 729,30	€ 150,50	€ 879,80
Collecte kerk	€ 756,30	€ 276,50	€ 1.032,80

Zondag	Adriaen Janszkerk		Pelgrimskerk	
	Diaconie	Kerk	Diaconie	Kerk
2 feb	€ 25,00	€ 25,00	€ 47,45	€ 53,90
9 feb	€ 6,50	€ 6,50	€ 31,05	€ 30,70
16 feb	€ 10,00	€ 10,00	€ 40,90	€ 29,75
23 feb	€ 10,00	€ 9,00	€ 32,05	€ 20,87



Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of tablet.



# Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

## Van de predikant

### Rondom de diensten

Langzamerhand zet het voorjaar door en in de kalender van het kerkelijk jaar leven we toe naar de Goede Week en Pasen. Ik zal daarin de lijn volgen van het Lucas-evangelie. Laten we ons, ook nu weer, verwonderen over de weg die Jezus is gegaan uit liefde voor ons. Dat het ons hart zal raken en dat het nieuwe liefde en aanbidding zal aanwakken bij ons.

Zondag 6 april hoop ik zelf voor te gaan. Zondag 13 april is het Palmpasen. Ook dan hoop ik zelf te spreken. Vrijdagavond 18 april om 19:30 uur is de viering van Goede Vrijdag, waarin we samen het Avondmaal hopen te vieren. Ook dan mag ik zelf voorgaan evenals op 1e Paasdag, zondag 20 april. Zondag 27 april is Nico Bontenbal onze voorganger.

Goede, gezegende diensten gewenst!

### Passie- en Paasviering voor senioren

Op dinsdagmiddag 15 april, in de goede week, is er weer een gezamenlijke Passie- en Paasviering voor de senioren van onze drie PKN-kerken in IJsselmonde. Deze zal plaats vinden in de Groene Tuinkerker. Inloop om 13:15 uur en start viering 13:30 uur. Na de viering, waarin de voorgangers van onze drie kerken een rol zullen vervullen, is er tot ongeveer 15:30 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten rond een kop koffie of thee en wat lekkers. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.



### Gebedsmoment

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijke gebedsmoment in de consistorie van de AJK. Welkom op 9 april van 19:30-20:30 uur. Op de 4e woensdag van de maand, 23 april, is er een gebedsmoment in de Pelgrimskerk. Ook daar van harte welkom! Alle gebedsmomenten zijn gezamenlijk voor Hervormd IJsselmonde en de gemeente Meer dan Beverwaard.

### Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 1 april gaan we verder met het thema van de groeigroepen van dit seizoen: *Dichterbij dan je durft te dromen*. We bespreken diverse Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testamenten over mensen die God ontmoeten als een sprekende God die met ons is. Deze keer staat Psalm 38 centraal: Praten met God.

### Kleedjesmarkt van De Boog

Omdat Koningsdag dit jaar op zondag valt, is de afspraak dat op zaterdag te vieren. Op zaterdag 26 april is er op het plein bij de kerk weer een gezellig kleedjesmarkt. Weet je welkom met kleedje of gewoon voor de gezelligheid! Zie de aparte info die daarover t.z.t. verspreid wordt.



Uw dienaar, Hans Schaap



## Dringend hulp gevraagd!

Onze kerkelijke gemeente draait grotendeels op het werk van vrijwilligers. Deze vrijwilligers doen dit met plezier en dat willen we graag zo houden. U kent vast wel het gezegde "**Veel handen maken licht werk**". We zijn voor een aantal werkzaamheden op zoek naar extra helpende handen zodat het werk voor de huidige vrijwilligers niet te zwaar wordt. Wilt u/jij ons helpen? Of weet je iemand anders die ons zou willen helpen?

### Verspreiding kerkblad onder de lopers van de AJK:

Iedere maand worden alle kerkbladen op dinsdagochtend door DHL bezorgd bij de Pelgrimskerk. Deze moeten door een vrijwilliger bij de 10 bezorgers van de AJK gebracht worden. Voor de zomermaanden (circa mei tot en met oktober) zoeken we nog een vrijwilliger die dit op dinsdag of woensdag wil doen. Bel, mail of app naar Annet de Ruiter: [ruiterb@hetnet.nl](mailto:ruiterb@hetnet.nl), 06-246 931 87

**Bezorger kerkblad in de Beverwaard:** Voor een klein wijkje in de Beverwaard zijn we dringend op zoek naar een nieuwe bezorger. Het gaat om 13 adressen in de straten: Dijkwachtsingel, Beverwaardseweg,

Deurnesingel, Valkenbrgsingel, Tongelaarweg, Meezenbroekstraat, Houtringeweg en Ambachtsheerstraat. De totale route is 2 kilometer, dus een maandelijks wandelingetje van 25 minuten. Bel, mail of app naar Annet de Ruiter: [ruiterb@hetnet.nl](mailto:ruiterb@hetnet.nl), 06-246 931 87

**Redactielid AJK:** Eens per maand moeten deze twee bladzijden met de gele balk gevuld worden. De kopij wordt per mail aangeleverd voor vrijdagavond 18 uur en moet voor zondagavond 20 uur verwerkt zijn. Dit kost ongeveer een uur. Wie wil dit doen? Je krijgt duidelijke uitleg en wordt goed ingewerkt!

Bel, mail of app naar Annet de Ruiter: [ruiterb@hetnet.nl](mailto:ruiterb@hetnet.nl), 06-246 931 87

**Chauffeurs gezocht voor vervoer naar de kerk:** Er zijn op zondagochtend enkele oudere gemeenteleden die niet meer zelfstandig naar de dienst kunnen komen. Om deze circa 3 gemeenteleden op te halen en weer thuis te brengen zoeken we nieuwe chauffeurs. Maak de chauffeurs die nu rijden blij en help mee. Stuur een mail naar Wil Schuijjer: [wshuijjer@hotmail.com](mailto:wshuijjer@hotmail.com) of bel 0180-412141

### Vervoer naar de kerk

6 april	Bastiaan
13 april	Aad
18 april	Aad
20 april	Aad
27 april	Bastiaan

Bij verhindering graag de chauffeur bellen:  
Bastiaan de Ruiter 06 229 32 635  
Aad Schuijjer 06 286 26 274

*Nieuwe aanmeldingen bij  
Wil Schuijjer: 0180 412141*



### Wijkkas

Ontvangen van de inloof familie € 10, waarvoor hartelijk dank.

Wil Schuijjer

### Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 6, 20 en 27 april
- Tienerdienst 13 april



### Felicities

Deze maand mochten we een aantal gemeenteleden feliciteren met hun verjaardag:

15 februari mev. D. W. de Jong  
25 februari mev. C. Van Zanten - van der Hoff  
Ze zijn beiden 85 jaar geworden.



Op 18 februari mochten dhr. en mev. C.J. Kreft hun 55-jarig huwelijk gedenken.

U allen wensen we Gods goedheid en zegen toe.

Ook mochten we een gift van €20 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor.



# Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

## Op weg naar Pasen

We zijn op weg naar Pasen, het hoogtij feest voor de christenen. En de lijdensweken daarvoor bepalen ons elke keer weer bij de gang die Jezus Christus heeft willen maken voor deze wereld, voor ons. Zichtbaar in Zijn opofferende liefde, in Zijn verzoenend lijden en sterven. Waardoor wij met Hem kunnen opstaan tot een vernieuwd leven.

*Alles wat over ons geschreven is,  
gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,  
alle geboden worden thans voldragen,  
alle beproeving van de wildernis.*

In het **Paasproject** voor de kinderen worden verhalen gelezen en verteld, waarin een tuin een belangrijke plek of een veelzeggend beeld is. Van de prachtige tuin van Eden, die God voor de eerste mensen maakt, maar waar het misgaat tussen God en de mens. Tot aan de nieuwe wereld, die in het boek Openbaring wordt beschreven als een schitterende plek waar het goed zal zijn tussen God en de mens en waar leven zal zijn in overvloed, zoals in de tuin van Eden.

Ook dit jaar willen we in de stille week, op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en op Stille Zaterdag, een **drietal vespers/vieringen** houden. U, jij bent van harte uitgenodigd in de Pelgrimskerk. Om zo nog meer stil te staan bij het unieke van Jezus Christus. Alle diensten beginnen om **20:00** uur. En dat mondt uit in een samendienst op 1e Paasdag: het feest van de opgestane HERE! 'U zij de glorie, opgestane Heer.' In de vesper van Witte Donderdag willen we het **Heilig Avondmaal** vieren. Dat doen we in navolging van Jezus Christus, die het verlangen uitte om Pesach met zijn leerlingen te vieren.

De gezamenlijke **Passie- en Paasviering** voor ouderen is op **15 april** in de Groene Tuinkerkerk. Elders in het kerkblad en op een flyer kunt u lezen bij wie u zich kunt opgeven. De viering begint om 13:30 uur. Welkom! Alvast hele goede, gezegende diensten en vieringen toegewenst.

## Omzien naar elkaar

Mevr. **K.J. (Krijnie) van Nimwegen** verblijft in verpleeghuis 'De Twee Bruggen' (Pascalweg 41; 3076 JK

Rotterdam / studio 0.17). Daar hoopt ze verder te herstellen van haar bekkenfractuur. Mevr. **W.E.M.H. Valk - Huisman** wordt verzorgd in verpleeghuis 'Hannie Dekhuijzen' (Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam). Hopelijk knapt ze daar weer op. Mevr. **J. (Jannie) Schras-Tuil** en mevr. **H.J. (Henny) de Vlieger-Sprokholz** keerden beiden terug naar huis. We danken God daarvoor!

Ook willen we blijven denken aan en bidden voor mevr. **Margo Groeneveld** en dhr. **Joop Koudstaal**. Zijn benauwdheid is helaas weer toegenomen. '.. in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn, ..' Mevr. **P.L. (Nel) van Oers** heeft een uitgebreid onderzoek ondergaan in het ziekenhuis. Spannend wat daaruit volgt. En we willen ook omzien **Thea Roos**. Bij haar is een klein gezwel weggehaald. Er zijn ook verdere onderzoeken geweest; de uitslagen zijn nog niet bekend. Thea is dankbaar met al het meeleven. Voor een ieder, ook zij die niet bij name worden genoemd: de kracht van God en Zijn nabijheid toegebeden.

## Gedoopt – Teddy Ooms

Op zondag 9 maart werd in de Pelgrimskerk **Teddy Ooms** gedoopt. Teddy is de zoon van Aarnout en Kirsten Ooms-van der Vlies, broertje van Valentijn, Christoph en Claus. De woorden die bij Teddy's doop klonken waren, 'En verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt.'

We lazen **Marcus 10: 32-45**. 'Kunnen jullie de ... doop ondergaan die Ik moet ondergaan?' Jezus is in gesprek met zijn discipelen over wat Hem bezighoudt. Over wat Hij wil en gaat doen. Maar met name Johannes en Jacobus zijn met hele andere dingen bezig. Thema voor de dienst: Wat is jouw, ons verlangen? Wat zouden we heel graag willen? Wat verlangen we voor ons/onze kind(eren)? Maar ook dit, wat zou Jezus van ons verlangen? We kijken terug op een hele mooie, doop- en samendienst.



### In memoriam – Nel Blom

'Want niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is en dat van dit geheimenis God het begin en einde is.'  
Afgelopen zondag herdachten we in de dienst mevr.

**Pieterella Teuntje Blom-Dolk.** Toch nog onverwachts overleed zij vrijdag 28 februari j.l. op 103-jarige leeftijd. Weduwe van Poul Blom. Ze woonde de laatste twee jaar in Sonneburgh aan de Groene Kruisweg, daarvoor aan de Ravenswaard. Een schippersdochter. Ook met haar man heeft ze vele jaren gevaren. De begrafenis vond plaats op vrijdag 7 maart om 14.00 uur na een afscheidsdienst in de aula van de Zuiderbegraafplaats. We dragen haar gezin op in onze gebeden.

### Bijbelochtend

U bent van harte welkom op de komende Bijbelochtend (woensdag **19 april**, aanvang 10:00 uur). Ook als u er niet eerder bij kon zijn. Om 09:45 uur staat de koffie klaar. We lezen dit seizoen uit Hebréeën 11; hoe tal van mensen ons zijn voorgegaan in het geloof. En wat hun gang door het leven ons te zeggen heeft. We lezen op deze ochtend over Jozef. *'Door zijn geloof sprak Jozef aan het eind van zijn leven al over de uittocht van het volk van Israël en gaf hij opdracht zijn gebeente dan mee te nemen.'*

### Bidden voor de wijk, de stad, de wereld en onze gemeentes

Elke woensdagavond wordt er in de Adriaen Janskerk en in 'MEER dan BeverWAARD' gezamenlijk gebeden. Daar willen we graag als gemeente van de Pelgrimskerk ook in participeren. Dat hopen we op elke vierde woensdag van de maand te gaan doen. De eerste keer op 26 maart.

De "vaste" volgorde wordt dan: op de 1e en 3e woensdag in 'MEER dan BeverWAARD' (Eckartstraat 42-52, Rotterdam); op de 2e woensdag in de AJK en op de 4e woensdag in de PK. We beginnen om 19:30 uur en sluiten af om 20:30 uur. Rondom de gebeden willen we ook met elkaar zingen. Van harte uitgenodigd om mee te bidden en te zingen.

Tenslotte

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



### Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

16 februari	mw. de Vlieger-Sprokholt
23 februari	mw. van Damme
1 maart	mw. Somers-Jeths,
9 maart	mw. Valk



### Advertentie

**TIMMERMAN NATUURSTEEN**

**Grafgedenksteden**

Traditioneel en eigentijds  
In alle prijsklassen  
Natuursteen of glas/RVS  
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),  
Hellevoetsluis, **Rotterdam**,  
Berkel en Rodenrijs, Goes

**Nieuwe Crooswijkseweg 66b**  
**3034 PS Rotterdam**  
**telefoon 010-4136910**



**TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL**

Vakmanschap sinds 1839

# Samen

## Oplossing puzzel



### Zangdiensten Breepleinkerk, "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 13 april

Voorganger: pastor Johan Bos.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: Chr. Mannenkoor "Scheveningen".

Zie <http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij>



### Remembrance Evensong

De Christelijke Oratoriumvereniging Ridderkerk nodigt u van harte uit voor het bijwonen van een Remembrance Evensong. Onder leiding van dirigent André Vis zingen we hymnen en psalmen, afgewisseld met Bijbellezingen en samenzang. Zo herdenken en vieren we 80 jaar vrijheid en vrede.

Wat: Remembrance Evensong

Waar: De Levensbron, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk

Wanneer 3 mei 16.00 uur, inloop vanaf 15.30 u

Medewerking : cantor Helene Perfors, organist Bert den Hertog

De toegang is gratis, bij de uitgang is het mogelijk uw waardering te laten blijken in de vorm van een vrije gift. Dit kan ook met een QR-code. Zie ook onze website: [www.covridderkerk.nl](http://www.covridderkerk.nl)



### Passie-Paasconcert 5 april 2025

Op zaterdag 5 april geven het Christelijk gemengd koor The Credo Singers uit Rotterdam en het Christelijk gemengd koor De Levensbron uit Ridderkerk een Passie-Paasconcert in kerkgebouw De Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk.

Uitgevoerd worden de Passie-cantate 'Lam Gods' en de Paas-cantate 'Christus is waarlijk opgestaan' uit het oratorium 'Van liefde ongekend' van Johan Bredewout (muziek) en Hans de Ruiter (teksten).

Medewerkenden aan dit concert zijn Diana Abspoel (hobo), Jeanette Jelier (fluit), Arjan en Edith Post (trompet), Kees de Bruin (vleugel) en Jan Peter Teeuw (orgel). Dit alles onder leiding van dirigent Bert Kruis.

Aanvang concert 15.30 uur; einde circa 17.30 uur. Zaal open vanaf 14.45 uur.

De entree bedraagt € 10 per persoon. Kinderen t/m 12 jaar gratis.

Kaarten zijn te bestellen / reserveren bij:

Kees Romijn: 06 401 461 53

Joop Verhaagen: [joop1verhaagen@gmail.com](mailto:joop1verhaagen@gmail.com)

Corrie de Ruiter: [corneliaderuiter57@gmail.com](mailto:corneliaderuiter57@gmail.com)





## Kerk in IJsselmonde

### Bezorging:

**Groene Tuinkerkerk:** 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

### Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

### Niet ontvangen:

#### Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

#### Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 010 - 483 82 37

#### Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

### Redactie:

#### Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

#### Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

#### Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

### Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

### Wijze van betalen:

#### GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

#### HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

### Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijsselmonde.nl

### Eerstvolgende kopijdatum:

**vrijdag 10 april 2025**

18.00 uur voor het magazijn van mei

2025 met het thema:

## Hemelvaart

druk: Veldhuis Media, Raalte

### Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Preekvoorzieners: Mw. Mathea van Dam, 06 - 37 19 31 33

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02  
of .....NL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

### Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba:

scriba@kerkinijsselmonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijsselmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

### Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

### Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



# Dopen



# KIK

Het tienerkoor hoort groot nieuws van dirigent John. In de paasnacht zal iemand worden gedoopt! Maikel muis, die onder het gordijn zit, gaat het meteen vertellen aan zijn broers en zusjes: "Er wordt iemand gedood in de paasnacht!" "O néé!" roepen ze en rennen naar Kikker. "Kik! Er wordt iemand gedood in de paasnacht, met het tienerkoor erbij!" Kik rolt met zijn ogen: "Muisjes toch, Pasen is het feest van het leven! Jezus, die dood was, zal met Pasen opstaan." Maikel roept: "Maar meester John zei het zelf! En toen leerden ze een lied, 'Met wind in de haren en zon in de rug.'" "Ahá!" kwaakt Kik, "Dan wordt er iemand GEDOOPT! Vandaar dit blijde lied!"

De muizen zijn opgelucht. "Dopen, dat is toch met een baby die water over zijn hoofdje krijgt? Dan is het feest!" Kikker lacht: "Precies. En met Pasen ..." maar de muizen zijn al weg. Ze gaan van muizenwol een knuffelmuis maken voor de baby. In de paasnacht wachten de muizen onder de voorste kerkbank op de doop. Er loopt een meneer naar voren - zónder baby. Hij buigt zijn hoofd over de doopschaal en de dominee zegt: 'Sebastiaan Arthur, ik doop je in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.' Het koor zingt 'Met wind in de haren ...!' "Waar is de baby?" fluisteren de muizen. Kik heeft nog veel uit te leggen. En hopelijk is Sebastiaan blij met het knuffelmuisje dat onder de bank ligt ...



## Versje

Opdat je nooit de weg vergeet,  
en niet verloren zult lopen  
maar in je hart de richting weet,  
daarom gaan we je dopen.

Opdat je niet de moed verliest,  
maar op het licht blijft hopen  
en de weg van vrede kiest,  
daarom gaan we je dopen.

Opdat je Jezus' eenvoud kent,  
je geen onzin laat verkopen  
maar weet dat je Gods wonder bent,  
daarom gaan we je dopen.

Opdat je opgroeit tot een mens  
met alle zintuigen open,  
gedragen door onze zegenwens,  
daarom gaan we je dopen.



## Uit de Bijbel

We zijn allemaal gedoopt. We hebben  
allemaal die ene heilige Geest gekregen.  
Dat geldt voor Joden en voor niet-Joden,  
voor slaven en voor vrije mensen.  
Wij vormen samen één geheel.  
(1 Korintiërs 12:13 BGT)



Teksten: Marijet de Jong  
Tekeningen: M. Jurriëns