



Protestantse
Kerk

Februari 2025

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

God is liefde

Talententest

Samen eten

Nieuwe predikant



<i>ko=kinderoppas kn=kinderdienst tn=tienerdienst</i>	Zondag 2 februari	Zondag 9 februari	Zondag 16 februari	Zondag 23 februari	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn ds. Hans Schaap <i>Viering Heilig Avondmaal</i>	10.30 uur: ko + tn ds. D. van Vreeswijk	10.30 uur: ko + kn ds. Hans Schaap	10.30 uur: ko + kn ds. Hans van Dolder	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.30 uur: ko + kn ds. D. van Vreeswijk <i>Samendienst</i>	10.00 uur: ko + kn ds. H. Schaap	10.00 uur: ko + kn ds. D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn ds. H. Ouwkerk	
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Ds. C. Romkes Collecte: Kerk + Kerkelijke Activiteiten	10.00 uur Ds. C.L. de Rooij Collecte: Noodhulp Israël en Gaza	10.00 uur: Ds. mw. E. Lingen - van Veen Collecte: Kerk	10.00 uur: Pastor Dhr. J. Bos Collecte: Diaconie	
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: mw. J. Immerzeel	10.00 uur: dhr. J. Bos	10.00 uur: mw. G. de Kwant- van der Vlist	10.00 uur: dhr. A.A. Hofland	
MEERWEIDE		10.30 uur: Mw. K. Koppenaar		10.30 uur: Ds. E. van Halsema	
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: Dhr. Emile Boley Geestelijk Verzorger Maasstad ziekenhuis	10.00 uur: Mw. Desiree van der Hijden	10.00 uur: Dhr. Alex Olsen <i>Boeddhistische bijeenkomst</i>	10.00 uur: Dhr. Emile Boley Geestelijk Verzorger Maasstad ziekenhuis	
SMEETSLAND	11.00 uur: Dhr. A. Slob				

Predikanten

Groene Tuinkerk +
Kerk aan de Maas
Ds. Stephan Kurzhahn



Adriaen Janszkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijsselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl



Sonneburgh,
locatie Ravenswaard
Dhr. Johan Bos
06-500 206 92
johan.bos@sonneburgh.nl



Kerkelijk werker

Groene Tuinkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdv van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
Mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijsselmonde.nl



Van de redactie

God is liefde!

Het thema van dit kerkblad is: "God is liefde."

Wat is liefde? Liefde zelf kun je niet zien. Wat je ziet zijn de daden die uit liefde voortkomen.

Dit geldt ook voor God's liefde.

God maakt zijn liefde zichtbaar in Jezus. 'En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven' (1 Johannes 4:9).

God heeft het liefste wat Hij had aan ons gegeven om ons te redden.

In de overdenking van Marjan van Weerden lees je meer over het thema: 'God is liefde.'

Vanuit de liefde die God ons geeft mogen we ook elkaar liefhebben.

Op 14 februari wordt valentijnsdag gevierd. De datum markeert een speciale gelegenheid voor geliefden om hun liefde voor elkaar te uiten.

In dit kerkblad vind je een talententest. Via deze talententest kun je ontdekken wat bij je past en waarin je een bijdrage kunt leveren aan onze gemeente. Zodat je ook op die manier je liefde kunt delen met andere gemeenteleden.



Veel leesplezier!
Heleen Maas-
de Jonge,
Redactielid



Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com.

Inhoud

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Talententest</i>	6
<i>Muziek</i>	8
<i>Puzzelen en lezen</i>	9
<i>Samengevat: Numeri</i>	10
<i>Kunst en het verhaal</i>	11
<i>Gedichten</i>	12
<i>Gezamenlijke berichten</i>	13
<i>Samen</i>	13
<i>Groene Tuinkerker</i>	14
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	18
<i>Adriaen Janszkerker</i>	19
<i>Pelgrimskerker</i>	21
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 6



Pag. 17



Pag. 12



Pag. 19



N

*Niemand heeft God ooit gezien.
Maar als we elkaar liefhebben,
blijft God in ons en is zijn liefde in ons
tot volmaaktheid gekomen.*

1 Johannes 4:12



Overdenking

God is liefde

God is Liefde en wij zingen

*O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.*

*Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.*

*Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw
verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.*

*Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.*

In de **eerste** twee regels van Lied 838 uit het Liedboek wordt God omschreven als 'Liefde' en als 'Vader van ons leven'. 1 Johannes 4 zegt het zo: 8 Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. 16 Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem. In de volgende regels zingen we dat wij afhankelijk zijn van God; het is al met al een gave. We verlangen er naar zout te zijn en licht, zijn woord te bewaren en waarheid te openbaren. Dat is nogal wat en het gebeurt in beelden ontleend aan Matteüs 5. 'Laat ons het 'zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein' 13a Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout worden gemaakt? 14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.

In het **tweede** vers zijn de woorden 'volbrengers van het woord' als het ware een verwijzing naar Deuteronomium 30: het woord 'is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen' (NBG '51). 14 Nee, die geboden zijn heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart; u kunt ze volbrengen, zegt de NBV-vertaling. Het gaat om volbrengen van het woord, het getuigen van Gods vrede: 'Dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede'. Er komen mensen mee. Het vraagt om trouw en niet bang zijn. De betekenis van de laatste regel ('de minste willen wezen') lezen we ook in Lucas 9. 48 Hij zei tegen hen: 'Wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.'

Dan gaan we verder met het **derde** vers, waarin het gaat om het 'goddelijk beleid van de liefde'. Het is God zélf, die door ons wil spreken. Het lied eindigt met het laatste vers, een belijdenis. Het 'diepste woord' is Gods liefde zoals die 'gesproken' heeft in het leven en sterven van Jezus Christus. En wij mogen getuigen, het evangelie verkondigen, laten spreken en liefde doorgeven. Uit die Liefde mogen wij leven. Ik vind het een ontroerend lied.



Marjan van Weerden



Talententest

Wat laat jij groeien en bloeien?

De kerkelijke gemeente is financieel afhankelijk van giften. Voor bijna al het werk dat gedaan moet worden is de gemeente afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Doe de test en ontdek hoe jij je in kunt zetten met werk dat bij je past.

1 Wat doe je het liefst in je vrije tijd?

- A. Iets creatiefs > naar 2
- B. Tijd met familie/vrienden > naar 3
- C. Klussen in huis of tuin > naar 4
- D. Met de computer werken > naar 5
- E. Een goed boek lezen > naar 6



2 Wat spreekt je het meeste aan?

- A. Een muziekinstrument bespelen of zingen > naar lichtroze
- B. Een digitaal fotoalbum maken > naar lichtgroen
- C. Kunstzinnig bezig zijn > naar paars

3 Welke leeftijdsgroep vind je het leukst?

- A. Kinderen/Jongeren > naar oranje
- B. Volwassenen > naar lichtblauw
- C. Ouderen > naar rood

Wist je dat het maken van dit kerkblad erg lijkt op het maken van een fotoalbum? We kunnen jouw hulp goed gebruiken!

Je bent muzikaal, wat mooi! Al eens gedacht aan meedoen met de muziekgroep?

Je gaat graag met kinderen of jongeren om. Heb je er al eens aan gedacht om te helpen bij het jeugdwerk?

In de kindernevendienst maken we vaak een knutselwerkje. Daar kunnen we jouw hulp goed bij gebruiken.

Veel volwassenen stellen een luisterend oor op prijs. Misschien is het ambt van ouderling iets voor jou?

Wat komt dat goed uit! Voor het onderhoud van de pastorie en kerkgebouwen maken we graag gebruik van jouw talent.



Bij de grotere activiteiten maken we graag gebruik van jouw hulp om alles weer netjes achter te laten.

4

Waar krijg je het meeste energie van?

- A. Technische dingetjes/repatries > naar bruin
- B. Schoonmaken en opruimen > naar donkerblauw
- C. Tuinieren/ buiten bezig zijn > naar donkergroen



5

Wat geeft jou het meeste plezier?

- A. Organiseren van evenementen > naar geel
- B. Administratie en financiën > naar turquoise
- C. Communicatie en PR regelen > naar grijs
- D. Beeld en geluid regelen > naar zwart

6

Waar gaat je hart sneller van kloppen?

- A. Kennis overdragen > naar lila
- B. Lekker wegdromen > naar roze
- C. Anderen helpen > naar lichtgrijs

De tuin bij de kerk heeft ook onderhoud nodig. Help jij ons met onkruid wieden en snoeien?

Heb je weinig vrije tijd, maar wil je toch iets doen? We zoeken nog iemand om in de zomermaanden de kerkbladen naar de bezorgers te brengen.

Wegdromen is fijn, maar af en toe moet je even bewegen. Een bezorgwikkje van dit kerkblad is echt iets voor jou.

Wil jij helpen de gemeentedag, het kerstfeest, solidariteitsmaaltijden of een andere activiteit te regelen?

Helpen zonder dat het veel tijd kost? Al eens gedacht aan het brengen van ouderen naar de kerkdienst?

Samen kerk zijn kan niet zonder goede communicatie. Wil jij onze website verbeteren?

Wil je helpen om tijdens de kerkdienst de beamer of de lifestream te verzorgen?

Jij weet vast veel. Wil je jouw kennis delen met onze jongeren en kinderen?

Jouw talent is onmisbaar voor de kerk. Wist je dat we op zoek zijn naar een penningmeester en een bijdrage-administrateur?



Kijk achterin dit magazine voor contactgegevens als je mee wilt helpen. Een mail sturen naar de redactie mag ook.

Muziek

Andrae en Sandra Crouch deel 2

In dit laatste deel gaat het meer over Sandra Crouch. Ze is net als haar tweelingbroer Andrae op 1 juli 1942 geboren in Los Angeles. Op 17 maart 2024 is zij op 81-jarige leeftijd overleden.

In het begin van haar muzikale carrière, eind jaren 60 en begin jaren 70, speelde ze tamboerijn bij Motown artiesten bij de opnamesessies in Los Angeles. Ze heeft bijvoorbeeld gespeeld bij de hits *I want you back* en *ABC* van de Jackson 5.

In 1984 won ze een Grammy Award voor de beste vrouwelijke soul en gospel performer voor *We Sing Praises* uit 1983. Dit had ze gecomponeerd, geproduceerd en gezongen. En in 1986 is ze genomineerd voor weer een Grammy in dezelfde categorie maar dan samen met Jean Johnson voor het lied *Completely Yes* van het album *We're Waiting*.

Ze schreef mee aan het bekendste lied van haar broer Andrae, *Jesus is the answer* uit 1970. Deze hit werd zowel gedraaid op zwarte en blanke gospel radiostations.

Ze werd ook predikant net als haar broer en door hem werd ze ingewijd in de New Christ Memorial kerk in San Fernando. Tot haar dood was ze verbonden met die kerk.

In haar biografie op de website van de kerk stond dat haar passie voor preken allang bestond. Toen ze 5 jaar was, imiteerde ze al grote predikanten door de achterkant van het toilet te gebruiken als preekstoel.

Ze overleed in een ziekenhuis in Californië nadat ze complicaties had opgelopen bij een behandeling van een goedaardige afwijking in haar hersenen. Op 16 en 17 april 2024 was er een eerbetoon in de kerk in San Fernando. Haar overlijden werd bekend gemaakt op de Facebookpagina van de kerk. In de verklaring stond: Wij als gelovigen weten dat afwezig zijn van het lichaam betekent aanwezig zijn bij de Heer.

Discografie:
Gospel Legacy, 2008
With All of My Heart, 1992
We're Waiting for You, 1985
Completely Yes, 1985 (Grammy nominee)
We Sing Praises, 1983 (Grammy winner)



En verzamel cd's waarvan er 1 uitspringt: *Divas of Gospel* uit 1999. Deze CD is met 5 andere zangeressen opgenomen Jennifer Holliday, Tramaine Hawkins, Kim McFarland, Vicky Winans en Cissy Houston.

Beknopte discografie van Andrae Crouch:
Take the message everywhere 1968
He's everywhere 1996
Pray 1997
Gospel around the world 2003

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Advertenties



VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl info@wielmak.nl Bredenoord 2, Rotterdam

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com

Puzzelen en lezen

Horizontaal

2 Het (doen) overgaan tot een geloof **8** Wachthokje **10** Geliefde van Zeus **12** Griekse oorlogsgod **13** a) Eerste van de drie hogere wijdingen (r.-k.) of b) protestants ambt **15** Wiel **16** Onderwijs **17** Hartstikke **18** Rivier in Noord-Brabant **20** Lied van Herman van Veen **21** En volgende (afk.) **23** Graveur **25** Sine loco (afk.) **26** Brandpunt **28** Basilicumsaus **30** Zus van Beatrix **31** Aangehecht takje **32** Oordeeltje **33** Judogordel **35** Waterprobleem **38** Dat zijn de armen van geest **40** Voortplantingscel bij lagere planten **42** Album **43** Symbool voor tantaal **44** Sterk ingekookte bouillon **46** Wedstrijd voor motoren in Assen **47** Plaats in Friesland **49** Wijd en zijd **51** Ontkenning **52** Springstof (afk.) **53** Dopingproduct **55** Label **57** Smalle leren strook **58** Ingewand **59** Gemaal of gemalin (arch.) **60** Judas.

Verticaal

1 Bijbels kapot **2** Stad in Noord-Brabant **3** Vordering **4** Ergens anders **5** Daad van toerisme **6** Gebergte op Kreta **7** Op handen zijn **9** Beha (Eng.) **11** Scepticus **14** Seriositeit **16** Europese vrouw **19** Zeevis **20** Suikerpalm **22** Ploegsnede **24** Gemeente in Gelderland **27** Snaarinstrument **29** Kaasklok **34** Suikerknol **36** Duitse zijrivier van de Rijn **37** Biljartstok **38** Vis uit de karperfamilie **39** Contratenor **41** Vermengplank **45** Met goddelijke kracht geladen spreuk in de hindoegodsdienst **48** Rivier in Frankrijk **50** Schout, baljuw **52** Stof in tabaksrook **54** Spie **56** Aperitief **57** Herkauwer.



Bijbelleesrooster februari

zaterdag	1 feb	2 Kronieken 4,11-5,1
zondag	2 feb	Lucas 4,1-13
maandag	3 feb	Lucas 4,14-30
dinsdag	4 feb	Lucas 4,31-44
woensdag	5 feb	Lucas 5,1-11
donderdag	6 feb	Lucas 5,12-16
vrijdag	7 feb	Lucas 5,17-26
zaterdag	8 feb	Lucas 5,27-39
zondag	9 feb	Lucas 6,1-11
maandag	10 feb	2 Kronieken 5,2-14
dinsdag	11 feb	2 Kronieken 6,1-11
woensdag	12 feb	2 Kronieken 6,12-21
donderdag	13 feb	2 Kronieken 6,22-31
vrijdag	14 feb	2 Kronieken 6,32-42
zaterdag	15 feb	2 Kronieken 7,1-10
zondag	16 feb	2 Kronieken 7,11-22
maandag	17 feb	2 Kronieken 8,1-11
dinsdag	18 feb	2 Kronieken 8,12-18
woensdag	19 feb	2 Kronieken 9,1-12
donderdag	20 feb	2 Kronieken 9,13-31
vrijdag	21 feb	Lucas 6,12-26
zaterdag	22 feb	Lucas 6,27-38
zondag	23 feb	Psalms 83
maandag	24 feb	Ester 1,1-12
dinsdag	25 feb	Ester 1,13-22
woensdag	26 feb	Ester 2,1-14
donderdag	27 feb	Ester 2,15-23
vrijdag	28 feb	Ester 3,1-11



Samengevat: Numeri

In deze serie artikelen wordt iedere keer een bijbelboek uitgelicht. Met behulp van de AI applicatie Copilot is een samenvatting gemaakt en wordt een korte toelichting gegeven.

Tekst: Annet de Ruiter

Het Bijbelboek Numeri, het vierde boek van het Oude Testament, beschrijft de reis van de Israëlieten van de Sinaï naar de grens van het Beloofde Land. Het boek is vernoemd naar de twee volkstellingen die erin voorkomen, maar het bevat veel meer dan alleen cijfers. Het vertelt het verhaal van een volk dat worstelt met gehoorzaamheid en vertrouwen in God.

1. Volkstelling en organisatie (Hoofdstukken 1-10)

- Het boek begint met een volkstelling van de Israëlieten bij de Sinaï. De stammen worden georganiseerd rondom de tabernakel, met specifieke rollen voor de Levieten.
- God geeft instructies voor het kamp en de rituele reinheid, benadrukkend dat Zijn aanwezigheid centraal staat in hun leven.

2. Reis naar de woestijn van Paran (Hoofdstukken 10-12)

- De Israëlieten vertrekken van de Sinaï en reizen naar de woestijn van Paran. Onderweg klagen ze over hun omstandigheden, wat leidt tot straf van God.
- Miriam en Aäron bekritisieren Mozes, maar

God bevestigt Mozes' leiderschap.

3. Verkenning van Kanaän en rebellie (Hoofdstukken 13-14)

- Twaalf verspieders worden naar Kanaän gestuurd. Tien van hen brengen een negatief verslag uit, wat leidt tot paniek en rebellie onder het volk.
- Als straf moeten de Israëlieten veertig jaar in de woestijn zwerven, totdat de ongelovige generatie is uitgestorven.

4. Wandelingen en wetten (Hoofdstukken 15-19)

- Tijdens hun omzwervingen geeft God aanvullende wetten en richtlijnen. Er zijn ook verschillende opstanden, zoals die van Korach, die door God worden bestraft.

5. Laatste jaar en voorbereiding op Kanaän (Hoofdstukken 20-36)

- In het laatste jaar van hun reis sterven Mirjam en Aäron. Mozes slaat op de rots voor water, maar mag vanwege zijn ongehoorzaamheid Kanaän niet binnengaan.
- De Israëlieten verslaan verschillende vijanden en nemen hun land in bezit. God geeft instructies voor de verdeling van het land en de oprichting van steden van toevlucht.



Thema's

- **Gehoorzaamheid en rebellie:** Het boek toont de voortdurende strijd van de Israëlieten om God te gehoorzamen en de gevolgen van hun rebellie.
- **Gods trouw en genade:** Ondanks de vele opstanden blijft God trouw aan Zijn beloften en toont Hij genade door het volk te blijven leiden en voorzien.
- **Heiligheid en reinheid:** De wetten en rituelen benadrukken het belang van heiligheid en reinheid in de nabijheid van God.

Symboliek

- **De tabernakel:** Symboliseert Gods aanwezigheid te midden van Zijn volk.
- **De koperen slang:** Een symbool van redding en genezing door geloof, vooruitwijzend naar Christus.

Theologische Betekenis

Numeri benadrukt de noodzaak van vertrouwen en gehoorzaamheid aan God. Het laat zien hoe God, ondanks menselijke zwakheden en zonden, Zijn plan

voortzet en Zijn volk leidt naar het Beloofde Land. Het boek is een krachtige herinnering aan Gods soevereiniteit en genade.

Historische en Culturele Context

Numeri speelt zich af in de 15e eeuw v.Chr., tijdens de reis van de Israëlieten door de Sinaï-woestijn. Het boek weerspiegelt de cultuur en religieuze praktijken van het oude Israël, inclusief hun afhankelijkheid van God voor leiding en voorziening. De wetten en rituelen in Numeri zijn diep geworteld in de context van het oude Nabije Oosten en bieden inzicht in de relatie tussen God en Zijn volk.



Kunst en het verhaal

Isaak en Rebekka / De Joodse bruid

Rembrandt van Rijn
Anno 1665

Rijksmuseum Amsterdam
Bron: Wikipedia



Isaak en Rebekka, (Genesis 24) ook Portret van een paar als Isaak en Rebekka en bekend als Het Joodse bruidje of **De Joodse bruid**, is een schilderij van de Nederlandse schilder Rembrandt van Rijn in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het doek is eigendom van de gemeente Amsterdam en is sinds 1885 in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum. Het betreft een verstilde voorstelling van een man en vrouw in innige omhelzing tegen een diffuse achtergrond waaruit elk detail geweerd is. **Het werk wordt beschouwd als een van Rembrandts meesterwerken.**

De man houdt zijn rechterhand tegen de boezem van de vrouw. Tegelijkertijd rust zijn linkerhand op haar linkerschouder. Zij houdt met haar linkerhand losjes de rechterhand van de man tegen haar borst. Haar rechterhand rust op haar onderbuik. Dit echtpaar werd volgens het boek Genesis door

een hongersnood gedwongen om naar het land der Filistijnen van koning Abimelech te vluchten. Aangezien Isaak bang was om vermoord te worden door mannen die het voorzien hadden op zijn vrouw, deed hij zich daar voor als haar broer. Abimelech spotte het paar echter in een innige pose, maar ze werden niet gestraft doch alleen vermaand. De Filistijnse mannen kregen vervolgens de opdracht om Isaak en Rebekka ongemoeid te laten.

Rembrandt blijft trouw aan de werkwijze waarom hij bekend is: dik opgezette verf in reliëf, vaak met het paletmes aangebracht, waardoor de parels en juwelen driedimensionaal lijken. Bij de handen zijn de vingernagels niet geschilderd. De vaagheid die daardoor wordt bereikt, suggereert beweging en gebaar.

Tekst: Gerrit Buizer

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt.

Bijbelse vrouwen

Vrouwen

Eva was te goed van vertrouwen
Ze liet zich door de slang verleiden
Ze at met Adam van de verboden vrucht
En ging met hem op de vlucht

Vrouwen

Esther was stoer, je ging van haar houden
De koning was machtig
En vond haar prachtig
De haat werd Haman fataal
Dat weten we allemaal



Vrouwen

Ruth, een Moabitische vrouw
Bleef haar schoonmoeder Naomi trouw
Uw volk is mijn volk, Uw God is mijn God
Hield zich aan het Joodse gebod

Vrouwen

Maria was gezegend onder alle vrouwen
En zou met Jozef gaan trouwen
Ze was alleen
Toen de engel Gabriël verscheen

Vrouwen

Als eersten bij het graf
Veel angst en verdriet
Ze zagen hun Meester niet

Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com



Gezamenlijke berichten



Uitnodiging Solidariteitsmaaltijden

De gezamenlijke diaconieën van de Adriaen Janszkerk, Groene Tuinkerkerk, parochie De Emmaüsgangers en de Pelgrimskerk nodigen u uit voor de solidariteitsmaaltijden (soep en brood), die wij in de 40 dagentijd organiseren en wel

op de dinsdagen 11, 18, 25 maart en 1 april
aanvang 18.00 uur, inloop vanaf 17.45 uur
In de Groene Tuinkerkerk, Groene Tuin 353, Rotterdam

U kunt zich opgeven via de intekenlijsten in de kerken.

We zamelen geld in voor Stichting Rotterdams
Ongedocumenteerden Steunpunt.

Tijdens de maaltijden komen zij vertellen over hun werk.

Aan het einde van de maaltijd komt de collectebus langs voor een vrije gift, die bestemd is voor stichting ROS.

Informatie en opgeven Wil Schuijjer 06 3072 1980 of
w.schuijjer@hotmail.com

Hartelijke groeten van de gezamenlijke diaconieën



Samen

Oplossing puzzel



Zangdiensten Breepleinkerk "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 2 februari

Voorganger: ds. Robert-Jan van Amstel.

Organist: Wim de Penning.

Medewerking: "The Martin Mans Formation"; o.l.v. Martin Mans.

zondag 16 februari

Koor- en zangdienst.

Voorganger: ds. Eric Versloot.

Organist: Martin Mans.

Medewerking: Gemengd Koor "Sparkling Voices"; o.l.v. Vincent van Dam

Zie <http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij>



IZB organiseert training voor de toerusting van jongvolwassenen

Hoe help je twintigers om te groeien in geloof en hun geloof te delen met anderen?

Twintigers staan midden in de deining van deze tijd, waarbij er van allerlei kanten grote vragen op hen afkomen. Om het geloofsgesprek hierover te stimuleren, heeft de IZB het programma Twenties-four-seven ontwikkeld. Twenties-four-seven bestaat uit vier avonden/ontmoetingen rondom discipelschap, missie en roeping voor gelovige en nog wat zoekende twintigers. De avond op 11 februari is bedoeld om gespreksleiders, jeugdleiders en kerkenraadsleden toe te rusten om de training in hun eigen gemeente te organiseren.

'Het is belangrijk dat twintigers een plek in de kerk hebben waar ze hun vragen over geloof op tafel kunnen leggen,' zegt Agnes van Haaften, die de training ontwikkelde. 'Na deze training ervaren twintigers in de kerk meer verbondenheid als groep dan daarvoor.' De training op 11 februari is op het kantoor van de IZB, Breestraat 59 in Amersfoort.

Meer informatie en aanmelden: www.izb.nl/toerusting



IZB TOERUSTING





Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANUIT DE GROENE TUINKERK

Een goed begin

Op zondag 12 januari hadden we een gezamenlijke dienst met de Kerk aan de Maas in Bolnes. Voorganger was ds. Stephan Kurtzahn. Daarna was er koffie en vervolgens een gemeenteberaad. Inmiddels is bekend dat hij het beroep heeft aanvaard. We heten ds. Kurtzahn van harte welkom in de gemeenten van de Groene Tuinkerkerk & de Kerk aan de Maas. Binnenkort hoort u vast meer.



De jaarwisseling

In IJsselmonde werd half januari drie minuten stilte gehouden voor de slachtoffers van de moordaanslagen rond de jaarwisseling. Een minuut voor elk slachtoffer. Het idee kwam van kinderen en jongeren in de wijk. Zo'n vijftig buurtbewoners kwamen samen om kaarsjes aan te steken. Wat troostrijk dat juist jonge mensen hiervoor het initiatief namen! Hoe saamhorig is de Nederlandse samenleving? Zitten we in een extreem ik-tijdperk, waar gemeenschapszin en solidariteit ver te zoeken zijn? Dat lijkt wel eens zo. Toch mogen we ook onze aandacht richten op het positieve dat er wel is. De buurtbewoners lieten ons ditmaal zien hoe het ook kan.

Gesprekskring en gebedskring

Elke laatste woensdag van de maand van 10:30-11:30 uur is er een **gesprekskring** in de Groene Tuinkerkerk. We spreken met elkaar over het thema van het kerkblad van IJsselmonde van die maand: over vrede, eenvoudig leven of op weg gaan.

Of bijvoorbeeld over favoriete liederen. Wat betekenen ze voor ons? Wees welkom om een keer mee te doen.

Dat kan zonder vooraf aanmelden.

Deze kring staat ook open voor mensen uit Bolnes.

Informatie: bij mij: 06 14050968.

Laatste woensdag van de maand tot aan de zomer:

26/2, 26/3, 28/5, 25/6, 30/7 Aanvang: 10.30 – 11.30.

Er is inloop met koffie vanaf 10:00 uur.

En dan is er ook nog altijd de **gebedskring** in de Groene Tuinkerkerk. De tweede woensdag van de maand, steeds om 12:00 uur komt een aantal mensen uit de Groene Tuinkerkerk bij elkaar om te bidden voor de gemeenschap van de kerk, de wijk, de stad, eigenlijk alles wat ons bezighoudt, ook voor de wereld. En we zingen dan ook een lied.

Deze kring staat ook open voor gemeenteleden van Bolnes. Wil je graag gebed of (een keer) meebidden, meld je dan bij een van de leden van de Groene Tuinkerkerk, bij mij of kom gewoon en doe met ons mee.

De ervaring leert dat er vaak wat schroom is, zo'n eerste keer, maar dat hebben we bijna allemaal. En je mag daarin ook groeien aan elkaar.

Welkom om mee te doen!

Tweede woensdag van de maand tot aan de zomer:

12/2, 12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7. Aanvang: 12.00 uur.

Pastoralia

Lief en leed, vreugde en verdriet, vieren en rouwen wisselen elkaar af. Iedereen moed, kracht en sterkte toegewenst! De pastorale raad vergadert in februari weer op maandag 10 februari.

Vanuit de Pastorale raad

Er werd nagepraat over de dienst met ds. Kurtzahn en het daarna gehouden gemeenteberaad.

Iedereen is blij dat er zo snel weer een nieuwe predikant is gevonden.

Nu het dienstverband van Hans Schaap op zijn einde loopt, wordt er van diverse kanten gemeld, dat er in de gemeente veel waardering is voor de (vele) bezoeken die hij in de afgelopen periode heeft afgelegd.

Daar zijn wij blij mee!

Zondagse bloemengroet

Joke Busse vraagt of er namen bekend zijn van gemeenteleden die voor de zondagse bloemengroet in aanmerking zouden kunnen komen. Soms zijn er meerdere personen die voor een bepaalde zondag op de lijst staan, een andere keer is het zoeken naar een geschikte bestemming. Hebt u iemand op uw hart, die opgefleurd mag worden met een bloemetje uit de Groene Tuinkerkerk, laat het haar weten.



Tot slot

Deze keer wil ik graag afsluiten met een lied van Sytse de Vries:

*God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je
hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.*

(tekst: Sytze de Vries)

Een goede februarimaand!

Met hartelijke groet,
Marjan van Weerden, Kerkelijk werker



VOORTGANG BEROEPINGSCOMMISSIE



Ds. Stephan Kurtzahn is beroepen door de gemeenten van de Groene Tuinkerk en de Protestantse Gemeente te Bolnes. Na de kennismakings - dienst op 12 januari hebben de aanwezige gemeenteleden (afzonderlijk per gemeente) gestemd met als positieve uitslag dat ds. Stephan Kurtzahn beroepen kon worden. Inmiddels heeft hij het beroep aangenomen, en hij ziet er naar uit om ergens in maart in beide kerken te kunnen beginnen. De beroepingscommissie heeft haar taak hiermee volbracht en zal onder dankzegging worden ontbonden.



TERUGBLIK OP DE KERSTHERBERG 2024 'Klokken van hoop'

Op 24 december j.l. hebben we in de Kerstherberg weer genoten van onze bezoekers, van wie sommigen inmiddels 'vaste' gast te noemen zijn, omdat ze ieder jaar graag weer op bezoek komen. Het was gezellig, de stemming zat er goed in, er werd

volop gekletst, **geknutseld** door jong en oud,



gesjoeld,



gepuzzeld,



en ook dit jaar kwam het **Dickenskoortje** weer Christmas Carols zingen.



Ook was er weer een leuke kerstpubquiz en als afsluiter werd er door onze verhalenverteller een mooi verhaal verteld over klokken.

Helaas konden we de film met 'Verhalen van hoop' niet laten zien door technische problemen, maar die kunt u nu wel zien op de website van onze kerk, of via de volgende link:

<https://www.youtube.com/watch?v=5MPF8J1Len8>

Wij kijken terug op een geslaagde Kerstherberg in de Groene Tuinkerk. Voor herhaling vatbaar!

Een hartelijke groet van alle medewerkers van de Kerstherberg en tot ziens in december 2025!
Carla Tims

BLOEMENDIENST

Zondag 15 december

Mw. Den Hoedt kreeg de bloemen ter bemoediging na een ziekenhuis opname. Ook gingen er bloemen naar de fam. Van der Meer van de Veenoord zij waren op 20 december 50 jaar gehuwd.



Zondag 22 december

Mw. De Kruijf werd op 24 december 80 jaar, voor het bereiken van dit kroonjaar ontving ze vanuit onze gemeente felicitaties en een mooie ruiker.

Zondag 29 december

Mw. Groen werd op 28 december 91 jaar. Tijdens het bezorgen van de bloemen lag zij ziek op bed. We hopen dat het inmiddels beter met haar gaat.

Zondag 5 januari

Vandaag werd de heer Van Keulen 89 jaar. Hij werd van harte gefeliciteerd door onze gemeente en ontving deze bloemengroet.

Zondag 12 januari

De bloemen van vandaag gaan naar Mw. Wassen in Meerweide, die op 18 januari 98 jaar hoopt te worden.

Alle mensen die wat te vieren hadden nogmaals van harte gefeliciteerd namens onze gemeente, en sterkte voor mw. Den Hoedt.

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235



"Geef voor je kerk"



Jaarlijks houden wij in januari de Actie Kerkbalans, met voor het jaar 2025 opnieuw het thema **"Geef vandaag voor de kerk van morgen"**.



Op dit moment, dat het kerkblad wordt samengesteld, is er nog geen mededeling te doen over het succes van onze actie dit jaar.

De actie loopt dus nog volop, maar we willen iedereen die op positieve wijze heeft meegedaan aan de actie, hierbij **hartelijk dank** zeggen! De kerkrentmeesters.

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs rijden: **Route 3:** mw. Fisscher en fam. Kreuk.

Route 1 wordt wekelijks gereden door Mw. D. van Hengel en vervoert mw. F. Bal en fam. van Hengel.

Rooster Route 3:

02-02: Dhr. A.J. Kooiman

09-02: Dhr. J. Jongenotter (geruild met G.J. Buizer)

16-02: Dhr. J. Verschoor

23-02: Dhr. J.F.K. Jungheim

02-03: Dhr. A. van Splunter

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren

aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam

of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Deze keer geen mutaties van het kerkelijk bureau.

NOODHULP ISRAEL EN GAZA 9 februari

Het nieuws waar we 15 maanden op hebben gewacht, was er dan eindelijk: een wapenstilstand tussen Israël en Gaza. Na maanden van intens verdriet en onbeschrijflijk leed gloort er eindelijk weer hoop.

De inwoners van Israël en Gaza – ja, mensen overal ter wereld – halen opgelucht adem. Maar de weg naar herstel is nog lang.



Dit is hét moment voor onze diaconie om weer in actie te komen. Met het noodhulpprogramma biedt Kerk in Actie hulp waar dat het meest nodig is, zoals in Gaza. De mediabeelden spreken boekdelen: er is dringend behoefte aan medische hulp, talloze huizen moeten worden gerepareerd en mensen willen weer aan het werk om voor zichzelf te kunnen zorgen. Kerk in Actie helpt families hiermee – alles in samenwerking met het internationale hulpnetwerk ACT Alliance. Maar we kunnen dit niet alleen.

Help mee! **Geef op 9 februari tijdens onze collecte**

voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie. Elk bedrag telt.

Samen geven we mensen in nood hoop op een toekomst.

Uw diaconie

TERUGBLIK SENIORENKERSTVIERING 2024

Op 17 december werd in de Groene Tuinkerkerk de inmiddels jaarlijkse kerstviering gehouden voor senioren van de Perlgrimskerk, Adriaen Janzskerk en de Groene Tuinkerkerk.



Zoals U kunt zien waren alle plaatsen bezet en men genoot met volle teugen van de maaltijd.



Voorafgaand aan de maaltijd was er een kerstdienst alwaar alle predikanten en kerkelijk werkers een aandeel in de liturgie hadden. Elk van hen hield een toespraak, met het gevolg dat men echt het kerstgevoel kon ervaren.



Tijdens de maaltijd is er de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen, terug te kijken op het oude jaar, vooruit te kijken naar de uitdagingen van het nieuwe jaar, waarbij de vergankelijkheid van mens en wereld niet wordt vergeten.



Met dank aan de hierboven afgebeelde vrijwilligers die deze editie seniorenkerstviering als één van de meest geslaagde bestempelden. Sfeer goed, organisatie goed, opbrengst voor het goede doel goed. Topdag! Tot volgend jaar maar weer!

SAMEN ZINGEN

In de komende tijd volgen er in de **Kerk aan de Maas** te Bolnes drie **Sing Inns**, op elke eerste woensdag van de even maanden,



dus op **5 februari**, 2 april en 4 juni, steeds van 13.30 tot ca. 15.45 uur.

Het thema in februari is '*hoop-geloof-liefde*', in april '*hiero-en-daaro*', in juni '*zomerzon*'.

Koorervaring is bij de Sing Inn helemaal niet vereist, ook aanmelding niet. Deelname is gratis; bij de catering staat wel een spaarpot. Als vervoer een probleem is kunt u dat melden (06 50 22 82 50). Wim en ik stellen het programma samen met liederen uit culturele en religieuze bronnen. Wim leidt het, ik licht hier een daar een tekst toe en Jan van der Meer bespeelt de piano. Welkom en... noteert u alvast de data?

Hartelijke groet,
Wim en Ria Keijzer.



OPEN HUIS

Dinsdag 11 februari:

Liesbeth van Rikxoort van **Stichting Gaan en Doen** vertelt ons over hun werk in Ethiopië. Het doel is kennis-overdracht om de zelfredzaamheid te bevorderen. Met de bouw van een school bieden ze kansarme kinderen onderwijs. Vrijwilligers die met hen meereizen brengen niet alleen geld en goederen, maar ook kennis aan de lokale bevolking zodat ook zij kans hebben op een betere toekomst.



Afgelopen jaar was de opbrengst van de collectes in de Vrijdagavondgebeden van de Kerk aan de Maas ook voor St. Gaan en Doen bestemd. Liesbeth zal ons vertellen hoe het nu gaat in Aleltu, het dorp waar de school staat en wat er is bereikt in de afgelopen jaren.

Dinsdag 11 februari van 10.00 – 11.30 u

Aanmelden is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Kerk aan de Maas, Pretoriusstraat 56, Bolnes
Informatie: Janny van der Voort tel: 06 400 184 20



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

New Wine zomerconferentie

De New Wine Zomerconferentie is een week vol inspiratie, waar je nieuwe kennis en inspiratie krijgt om mee verder te gaan. Als christen, als plaatselijke gemeente én samen als gemeenten. Dit jaar is de Zomerconferentie van zaterdag 19 tot en met vrijdag 25 juli in Liempde. Het thema is 'Heel de kerk'. De hele kerk is nodig om de hele wereld te bereiken. Hoofdspreker op de NWZC25 is Jurjen ten Brinke, spreker, verbinder en presentator. Hij bespreekt de onwaarschijnlijke (en veelkleurige) club rondom Jezus, hij gaat in op de vraag wat het betekent om allemaal gezonden te zijn, en hij onderzoekt de verrassende boodschap van het thuiskomen bij God.



Kom je ook? Meld je aan op zomerconferentie.new-wine.nl (vroegboekorting tot 1 maart!) Ook dit jaar willen we weer met een groep uit IJsselmonde gaan. Kies dan bij de aanmelding voor 'PKN Rotterdam-IJsselmonde'.

Hans Schaap



Overledenen

Datum	naam	leeftijd
29 december 2024	dhr. A. Dekkers	84 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

December	Kerkapp	Bankrek.	Totaal	Extra	Kerkapp	Bank	Totaal
Collecte diaconie	€ 1.237,50	€ 202,75	€ 1.440,25	Kerstpakketten Voedselbank	€ 132,00	€ 10,00	€ 142,00
Collecte kerk	€ 1.427,50	€ 297,75	€ 1.725,25	Hospice Cadenza (nov)	€ 271,00	€ 29,50	€ 300,50

Zondag	Adriaen Janszkerk		Pelgrimskerk	
	Diaconie	Kerk	Diaconie	Kerk
1 dec	€ 36,53	€ 36,53	€ 60,25	€ 40,65
8 dec	€ 15,00	€ 13,90	€ 57,50	€ 47,00
15 dec	€ 43,10	€ 43,10	€ 54,00	€ 40,50
22 dec	€ 11,23	€ 11,22	€ 37,35	€ 51,90
24 dec	€ 87,58	€ 87,57	€ 60,02	€ 41,20
25 dec	€ 70,00	€ 68,00	€ 31,75	€ 43,40
29 dec	€ 61,00	€ 61,00	€ 24,00	€ 32,25

50%
Voedselbank,
50% kerk



Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

haar daarin vreugde, wijsheid en zegen toe!

Overlijden

We ontvingen een bericht van overlijden van dhr. Andries Huizer, oud-ambtsdrager van onze gemeente. Hij woonde lange tijd aan de Turkse Tuin en overleed 16 december 2024 op de leeftijd van 97 jaar. Op de kaart staat de tekst: *Zo sterk is de liefde van God dat Hij ons daar de kracht voor geeft. Dank voor de kracht van God.* We wensen de nabestaanden sterkte en Gods troost toe in het gemis.

Van de predikant

Rondom de diensten

De kop van het nieuwe jaar is eraf. De dagen worden al weer iets langer en we zien langzamerhand weer wat uit naar zachter weer en voorjaar (ik wel in elk geval). In de week waarin ik deze kopij schrijf, was nog een bijeenkomst in de wijk met politie, burgemeester en instanties om stil te staan bij de schiet-incidenten die rond de jaarwisseling in onze wijk plaats vonden. Veel mensen in onze wijk voelen zich angstig en onveilig. Mijn hoop en gebed is dat we als kerk naast mensen staan en hen laten zien dat we mogen schuilen bij God. Dat mensen die onze diensten bezoeken ervaren dat ze in deze onrustige wereld mogen thuishomen bij God.

Op 2 februari mag ik zelf voorgaan. In deze dienst willen we het Heilig Avondmaal vieren én zal er een nieuwe ambtsdrager worden bevestigd.

Zondag 9 februari is ds. Dirk van Vreeswijk onze voorganger. Na de dienst willen we weer eens samen eten (van ons zelf meegebrachte eten).

Zondag 16 februari hoop ik zelf voor te gaan. Zondag 23 februari zal ds. Hans van Dolder bij ons voorgaan.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Zieken

Mw. Jeannette Schuurmans-Camfferman heeft slecht nieuws gekregen. De darmkanker waar ze recent voor is behandeld blijkt meer uitgezaaid dan aanvankelijk werd gedacht. Dat is opnieuw een flinke tegenvaller. Het is onduidelijk of en zo ja welke behandelopties er nog zijn. We wensen haar en haar man Freek in deze onzekere tijd Gods nabijheid en kracht toe.

Bevestiging ambtsdrager

Op zondag 2 februari zal Sarah Vink-de Ruiter worden herbevestigd als diaken van onze gemeente. Dat is ze al eens eerder geweest. We zijn heel blij dat ze zich nu voor een nieuwe periode als ambtsdrager in onze gemeente wil inzetten en wensen



Sarah Vink

Afscheid

Rachel van Leeuwen-Biezepol heeft onlangs afscheid genomen van onze gemeente. Ze gaat voortaan meeleven in een kerk in Pernis, waar ze sinds enige tijd wonen. We danken haar voor haar betrokkenheid bij onze gemeente, het meespelen in de band. Wij

wensen haar met haar man en kinderen alle goeds en Gods zegen toe in de toekomst!



Rachel van Leeuwen-Biezepol

Belijdenis- en doopcatechese

Herhaalde oproep! Aan het begin van 2025 wil ik graag inventariseren wie er dit voorjaar zijn of haar geloof wil belijden en eventueel gedoopt worden (wie nog niet als kind gedoopt is). Als we weten wie dat wil, kunnen we een passend programma maken om daar op voor te bereiden. Ook als je erover nadenkt, maar nog niet zeker weet of je er aan toe bent, wil je dat dan aan mij laten weten? Graag hoor ik van je.

Investeren in je huwelijk

Als er voldoende animo is, willen Hanneke en ik, samen met een ouder echtpaar uit de gemeente Meer dan Beverwaard, een cursus aanbieden om te investeren in je huwelijk. We gebruiken materiaal van *St. Agapè, Together, Investeren in je relatie*. Deze methode wil je helpen om samen aan de slag te gaan om een goed fundament te leggen onder je relatie. Het doel is om in 9 lessen God en elkaar beter te leren kennen.

- Wat zegt de Bijbel over het huwelijk en de huwelijksrelatie?
- Wat is de plek van God in je relatie?
- Hoe geef je uiting aan je intimiteit? Emotioneel, geestelijk en lichamelijk?
- Hoe ga je om met communicatie, conflicten, gevoelens van boosheid en verdriet?



Wellicht ter geruststelling van sommigen: de persoonlijke antwoorden komen niet in de groep aan de orde. Die blijven privé. Wel word je aangemoedigd om die te bespreken tijdens je maandelijkse date.

Het idee is om **eens per maand** een bijeenkomst te hebben, uiteraard niet in vakanties. Details zijn op dit moment nog niet bekend. Als je vragen hebt of je overweegt om samen mee te doen, reageer dan even naar Hanneke of mij.

Gebedsmoment

Op de 2e woensdag van de maand is het maandelijkse gebedsmoment in de consistorie van de kerk. Welkom op 12 februari van 19:30-20:30 uur.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 4 februari gaan we verder met het thema van de

groeigroepen van dit seizoen: Dichterbij dan je durft te dromen. We bespreken diverse Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testamenten over mensen die God ontmoeten als een sprekende God die met ons is. Deze keer staat een gedeelte centraal uit Romeinen 8, met als thema: De Geest brengt God dichterbij.

Nieuwe predikant Groene Tuinkerkerk

We feliciteren onze broeders en zusters van de Groene Tuinkerkerk van harte met de nieuwe predikant ds. Stephan Kurtzahn. Hij heeft het beroep dat op hem is uitgebracht door de Gereformeerde Kerk IJsselmonde én de Kerk aan de Maas te Ridderkerk-Bolnes aangenomen. We wensen hem én de beide gemeenten een mooie tijd samen en Gods zegen toe! Dat betekent dat ik mijn werk als ambulante predikant voor de Groene Tuinkerkerk ook binnenkort zal beëindigen.



Uw dienaar, Hans Schaap

Vervoer naar de kerk

2 feb	Bastiaan	Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
9 feb	Aad	Bastiaan de Ruiter
16 feb	Bastiaan	06 229 32 635
23 feb	Aad	Aad Schuijjer 06 286 26 274

Nieuwe aanmeldingen bij
Wil Schuijjer: 0180 412141



Chauffeurs gezocht voor vervoer naar de kerk

In het vorige kerkblad heeft een oproep gestaan, voor enkele chauffeurs om de haal- en brengservice voort te kunnen zetten. Tot nog toe heb ik geen reactie mogen ontvangen. Maak de chauffeurs die nu rijden blij en help mee.

Stuur een mail naar Wil Schuijjer :
wschuijjer@hotmail.com of bel 0180-412141

Wijkkas

Ontvangen van de fam. F. € 10 waarvoor hartelijk dank.

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 2, 16 en 23 februari
- Tienerdienst 9 februari



Felicities

Op 1 december waren dhr. en mevr. De Rijke 55 jaar getrouwd.
Op 16 december mochten dhr. en mevr. De Bruijn - van der Stroom hun 60 jarig huwelijk vieren en mevr. De Bruijn vierde op 28 december haar 80ste verjaardag.
Op 3 januari is dhr. H. Bakker 90 jaar geworden.

Namens de gemeente van harte gefeliciteerd en Gods Zegen gewenst!





Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Omzien naar de wijk

Nu ik de kopij schrijf heeft in deze week de **bewonersavond** voor de wijk IJsselmonde (13 januari) en de **herdenkingsbijeenkomst** op 15 januari plaats gevonden. Dat naar aanleiding van de verschrikkelijke dingen die rond Kerst én oud en nieuw hebben plaatsgevonden. Een drietal wijkgenoten werden toen op laffe wijze neergeschoten en overleden aan hun verwondingen. Onthutsend: de impact van het geweld! Op beide momenten van herdenken klonken goede, warme woorden en ook gevoelens van saamhorigheid. We hopen en bidden dat met de arrestatie van de verdachte er een einde komt aan dit geweld. We bidden om troost voor de nabestaanden van de slachtoffers, om hoop voor de wijk, maar ook om kracht en wijsheid voor hen die ons daarbij hulp hebben verleend en ook nog altijd doen, o.a. de politie, de burgerlijke gemeente en tal van vrijwilligers. Dat vrede en gerechtigheid onze huizen en straten zal vullen. 'Zoek de vrede voor de stad ... Bid ervoor tot de HEERE, want in haar vrede zult u vrede hebben.'



Omzien naar elkaar

Mevr. **M. (Marga) den Daas - Wragge** werd eind december onwel (lichte herseninfarct) in het winkelcentrum Keizerswaard. Ze werd daarom opgenomen in het Ikazia-ziekenhuis. Daarna is zij voor verdere revalidatie verplaatst naar het revalidatiecentrum 'Intermezzo Zuid'. Als het goed gaat, keert ze op 27 januari weer terug naar huis, maar daarmee zijn de zorgen nog niet over. We bidden om herstel, om moed en kracht voor haar en haar man Tom. Dat wensen we ook mevr. J. (**Jannie) Schras – Tuil** en haar man Chris toe. Jannie

kwam heel ongelukkig te vallen en werd opgenomen in een verpleeghuis. Momenteel verblijft ze in Aafje Smeetsland (Pietersdijk 60; 3079 TD Rotterdam). Beiden merken ook dat het leven brozer wordt. Sterkte. Dhr. **Joop Koudstaal** is thuis. Momenteel is zijn toestand stabiel. Nogmaals heel veel sterkte in alle dingen. 'Hij zal u bewaren'. Dhr. **Leo Bravenboer** heeft de reeks bestralingen gelukkig achter de rug. In de laatste weken werd hij echter onwel; onderzoek wees uit dat er sprake is van hartritmestoringen. Redelijk snel daarna werd er bij hem een pacemaker ingebracht. We hopen en bidden dat hij weer snel op krachten zal komen. Mevr. **Margo Goeneveld** is al weer even thuis. Haar situatie blijft wisselend: goede en slechte momenten. Ze is blij en dankbaar voor de gebeden, de kaarten met de mooie woorden en bemoedigende teksten. **Ronald van Pelt** (kreeg goede uitslagen te horen in het ziekenhuis. Daar zijn we met hem blij om en dankbaar voor. We bidden voor hen, maar ook voor hen die zorgen hebben om de (mentale) gezondheid van henzelf of van een geliefde. Voor een ieder: de kracht van God en Zijn nabijheid toegebeden.

Bevestiging ambtsdragers

We zijn blij met het ja-woord van drie gemeenteleden. **Brianne Pols** voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester en zowel **Corlinde Domenie** en **Sarah Vink** voor het ambt van diaken. Sarah zal bevestigd worden in de Adriaen Janszkerk; Brianne en Corlinde in de Pelgrimskerk. We zijn dankbaar dat ze zich (voor het eerst of opnieuw) geroepen weten om het ambtswerk in en rondom onze gemeente op te pakken. Gods zegen daarbij toegewenst. De datums van de bevestigingsdienst zijn nog niet helemaal zeker, daarover wordt u/jij verder geïnformeerd.

Geboren: Teddy Ooms

'Een nieuw leven door God ons gegeven.' Op 20 december j.l. werd in het gezin van Aarnout Jan en Kirsten Ooms – van der Vlies een vierde zoon geboren: **Teddy Frederick**. Teddy is het broertje van Valentijn, Christoph en Claus. Nogmaals heel veel vreugde en Gods zegen toegewenst.





Geboren: Isaak Slingerland

Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.' Het was een langdurige zwangerschap, maar op 4 januari j.l. werd **Isaak Johannes** geboren. Isaak is de zoon van Gideon en Annemiek **Slingerland**. We wensen jullie al het Goede van God toe.

Voor alle duidelijkheid, Gideon heeft in het afgelopen jaar zijn vicariaat (stage) tot predikant in onze gemeente gelopen. We mochten hem op de tweede adventszondag nog horen! Begin januari heeft hij zijn vicariaat afgesloten. We wensen hem vreugde en wijsheid bij het afronden van de studie.

Even voorstellen: Erik Bruggeman

Hallo gemeente!

Mijn naam is Erik Bruggeman, ben 27 jaar en woon in Dirksland (Goeree-Overflakkee). Naast mijn werk als radiodiagnostisch laborant volg ik de deeltijd studie HBO Theologie in Ede. Ik ben dol op wandelen in de natuur en geniet van goede gesprekken.

Ik voel me vereerd om van februari tot en met juli in jullie gemeente stage te lopen. De eerste maand zal ik met name kennis maken en proberen bij meerdere activiteiten aan te schuiven. Vervolgens zal ik mijn stage meer gaan toespitsen op onder andere opdrachten. Ik heb er vooral erg veel zin in! Ik zie er naar uit u en jou te leren kennen en samen elkaar te dienen als kerk van Jezus Christus. Tot snel!



Groothuisbezoek

In dit winterseizoen organiseren we per wijk groothuisbezoeken. Om zo elkaar even te zien, te spreken, met elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen. Maar hopelijk ook om dat te verwoorden wat ons bezig houdt, ook in het geloof. De contactpersonen en ik zien ernaar uit om jou, u te ontmoeten. We hadden meerdere mooie ontmoetingen.

In de komende periode hopen we de gemeenteleden uit **Ridderkerk en de buitenwijken**, waarvan Louise den Hartog de contactpersoon is, te ontmoeten. Van harte welkom in de Pelgrimskerk op donderdagavond 6 februari 2025 (inloop: 19:45 uur) of op dinsdagmiddag 11 februari (inloop: 14:45 uur).

Bijbelochtend

U bent van harte welkom op de komende **Bijbelochtend (woensdag 19 februari 2025, aanvang 10:00 uur)**. Om 09:45 uur staat de koffie klaar. We lezen dit seizoen uit Hebrëen 11; hoe tal van mensen ons zijn voorgedaan in het geloof. En wat hun gang door het leven ons te zeggen heeft. We lezen op deze ochtend over **Isaäk: Hebrëen 11: 20**. 'Door zijn geloof zegende Isaak Jakob en Esau, en hij dacht daarbij aan wat er in de toekomst zou gebeuren.' Daarnaast lezen we ook verhalen over Isaak uit het Bijbelboek Genesis. Welkom.

Tenslotte

Een hartelijke groet, in Christus verbonden, Jeannette en Dirk van Vreeswijk.



Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

- 15 december mw. Vlasblom
- 22 december mw. Akkerman
- 24 december Sjanne van der Leeuw-Schrijvershof
- 25 december fam. Ooms
- 29 december Margo Groeneveld
- 5 januari mw. Molenaar
- 12 januari fam Slingerland



Advertentie

TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkenstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, **Rotterdam**,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-4136910

TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL
Vakmanschap sinds 1839



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 010 - 483 82 37

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 14 februari 2025

18.00 uur voor het magazijn van maart

2025 met het thema:

Delen

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Koster: Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Preekvoorzieners: Mw. Mathea van Dam, 06 - 37 19 31 33

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02
ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba:

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

vertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijssemonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



God is liefde



KIK

Er hangt iets in de lucht, voelt Kik bij zijn ochtend-wandeling. De bomen dragen al lenteknoppen. Maar wat is dat voor geroffel? Zrroef! Het komt vliegensvlug voorbij. Even later opnieuw. Aha! Het zijn de muizen, die een nieuw spel hebben bedacht. Ze rennen een rondje langs het plein en wie als eerste boven op het fietsenrek is geklommen, is de topmuis en mag een opdracht geven. Maartje zit hijgend op de hoogste fietsklem. 'IK ben de topmuis en mijn opdracht is ... elkaars RUG KRABBEN!' Giechelend rollen de zusjes en broers over elkaar heen. 'En stóp!' zegt Maartje, '... en rénnen!' Dan draven ze weer weg. Nu komt Maarten Muis als eerste boven. 'IK ben de topmuis en mijn opdracht is ... een MUIZENTOREN bouwen!'

Er wordt geworsteld, geklommen en er ontstaat een wiebelende toren. 'En ... rénnen!' roept Maarten. Nu wordt Missy de topmuis. Ze kijkt rond en roept: 'Mijn opdracht is: 'KIK-TIKKERTJE!' O nee! Ineens ziet Kik een horde muizen op zich afkomen. Hij springt weg, maar ze proberen hem allemaal aan te raken, en al gauw ligt Kik onder een krioelende muizenberg. 'Auw!' roept hij. De muizen knokken door. 'En stóp!' gilt Missy. Bont en blauw zit Kik op de grond. 'Het was LIEF bedoeld, Kik!' roept ze. Kik snikt: 'Maar hoe zou JIJ het vinden als een groep kikkers 'MISSY-TIKKERTJE' ging doen?' 'O. Sorry, Kik!' zegt Missy beteuterd. Ook de anderen roepen 'Sorry!' en ze knuffelen Kik. 'Auw,' lacht hij zuurzoet.



Rebus

Hier zie je een rebus, kun je lezen wat er staat? Vul dit in op de regel, die niet voor niets goud gekleurd is!

Uit de Bijbel

Wij hebben Gods liefde,
die in ons is, leren kennen.
Vertrouw daar maar op.
God is liefde! Als je in de liefde blijft,
blijft je in God, en blijft God in jou.

Naar 1 Johannes 4:16



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns