



Protestantse
Kerk

Oktober 2024

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

Schoonheid van de schepping

Wereldwijde naastenliefde

Start activiteiten nieuw seizoen

Schepping





9ko=kinderoppos kn=kinderdienst tn=tienerdienst	Zondag 6 oktober	Zondag 13 oktober	Zondag 20 oktober	Zondag 27 oktober	
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko + kn ds. Hans Schaap	10.30 uur: ko ds. Hans Schaap	10.30 uur: ko + kn mw. Ilse Lamers	10.30 uur: ko + kn dhr. Bram Maarleveld	
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn ds. J. Hagendijk	10.00 uur: ko + kn dhr. H. Ouwerkerk	10.00 uur: ko + kn ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn ds.D. van Vreeswijk	
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: Ds.D. van Vreeswijk Israëlzondag Collecte: Kerk en Israël + K A	10.00 uur: Dhr. G. Heester Collecte: Diaconie	10.00 uur: Mw. Ria Keijzer Collecte: Kerk	10.00 uur: Pastor J. Bos Wintertijd Collecte: Diaconie	
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: ds. W.M. Jochemsen	10.00 uur: ds. A.L.A. den Besten	10.00 uur: dhr. D. van Dijk v.b. H.A.	10.00 uur: ds. C.L. de Rooij Heilig Avondmaal	
MEERWEIDE	10.30 uur: Dhr. J. van Egmond		10.30 uur: Ds. E. van Halsema <i>Heilig Avondmaal</i>		
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: Dhr. Gerard Kruit	10.00 uur: Mw. M. Verzendaal geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	10.00 uur: Dhr. Ad Besems	10.00 uur: dhr. Emile Boleij geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	
SMEETSLAND	11.00 uur: Mw. J. H. (Ans) van Drunen				

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Dominee vacant

Adriaen Janszkerk +
Ambulant Predikant
Groene Tuinkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijssselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
riane.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard

Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdie van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijssselmonde.nl



Inhoud

Van de redactie

Het thema van deze maand is Schepping. Ik moet meteen denken aan dat prachtig geschilderde plafond van Michelangelo (zie blz. 8) waarin God met zijn vinger Adam aanraakt en tot leven brengt.

Zo'n mooi beeld voor nieuw leven en ook hoe dichtbij God is! Dat ervaren we zelf niet altijd en is eigenlijk heel jammer. Ik heb net mijn vakantie achter de rug en in de prachtige natuur verbaas ik me altijd weer.

Mensen zijn niet voor niets als laatste geschapen en we hebben een mooie opdracht gekregen. De grote verantwoordelijkheid voor de natuur ligt bij ons. Toch komt daar de laatste jaren te weinig van. Het is heel interessant naar Mars te gaan, maar we hebben maar 1 aarde om op te leven. We weten nog heel weinig over de diepten in de oceanen en hoe het klimaat werkt. De buienradar kan nog steeds slecht onweer voorspellen, dus laten we vooral niet denken dat we alles zo goed onder controle hebben. We kunnen het niet alleen.

Om te zorgen dat de schepping zo mooi blijft, zal er nog heel veel moeten gebeuren. Ook in onze eigen invloedssfeer kunnen we daaraan bijdragen en samen bereiken we meer. Hopelijk vind je hiervoor wat inspiratie in dit kerkblad. Namens de hele redactie veel leesplezier!



Germa van Veen
redactielid

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

<i>Rooster kerkdiensten</i>	2
<i>Van de redactie / inhoudsopgave</i>	3
<i>Stiltepagina</i>	4
<i>Overdenking</i>	5
<i>Luisterend op weg</i>	6
<i>Muziek</i>	7
<i>Kunst en het verhaal</i>	8
<i>Gedichten</i>	9
<i>Column: Kijk in de beerput</i>	10
<i>Bijbelleesrooster/puzzel</i>	12
<i>Groene Tuinkerker</i>	13
<i>Hervormd IJsselmonde</i>	11, 17
<i>Adriaen Janszkerker</i>	18
<i>Pelgrimskerker</i>	20
<i>Samen</i>	22
<i>Servicepagina</i>	23
<i>Kinderpagina</i>	24

Pag. 5



Pag. 8



Pag. 10



Pag. 19





N

*u ons het morgenlicht verschijnt,
het duister van de nacht verdwijnt,
roept ons uw stem bij onze naam
om voor uw schepping in te staan.*

Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen

Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas

Overdenking

De schoonheid van de schepping

"... Hij sprak en het was er, Hij gebod en daar stond het." - Psalm 33:9

Soms zie ik prachtige luchten of schitterende landschappen (bijvoorbeeld afgelopen zomer op vakantie in Oostenrijk) en denk ik: gauw een foto maken! De herfst doet zijn intrede en heeft zijn eigen schoonheid in de gang van de seizoenen. Voor je het weet, ben je meer bezig met het maken van die mooie foto dan met genieten van de prachtige schepping.



De Bijbel begint met het scheppingsverhaal. Wat zegt dat verhaal ons over God? In deze overdenking wil ik drie antwoorden benoemen.

1. Onze God is de oorsprong van alles. De God die de Bijbel ons doet kennen is geen stamgod van een bepaald volk, hij is de oorsprong van alles: alle mensen, de hele wereld en dit heelal. Het is het verhaal van de grote en machtige God, die de chaos bedwingt en daarin zijn orde schept, door een enkel machtswoord. Hij hoeft maar te spreken en het gebeurt, zoals Psalm 33 zegt. Vanuit de overvloed van zijn liefde schept hij de aarde en de mensheid en nodigt hij ons mensen uit om mee te doen in de eeuwige dans van liefde tussen de Vader, de Zoon en de Geest.

2. Hij is een God van overvloed en schoonheid. Alles wat God schept, ademt een uitbundige schoonheid, zowel op micro-niveau als op macro-niveau. De diversiteit en variatie is eindeloos. Elke keer als God iets gemaakt heeft, doet hij als het ware een stapje terug en bewondert hij zijn eigen werk: God zag dat het goed (Hebreeuws: tov) was! Deze God houdt van mooie dingen en heeft overal zijn vingerafdrukken achtergelaten. Merken wij – door alle vervuiling heen – die schoonheid nog steeds op? De harmonie en de heelheid in het paradijs laten zien hoe het eruit ziet als God het voor het zeggen heeft: alles floreert en komt tot zijn recht. Jezus noemde dat: het koninkrijk van God. Het grote verhaal van de Bijbel is het

verhaal van de Schepper die hemel en aarde beweegt om dat koninkrijk te herstellen.

3. De bijzondere positie van de mens. Alle dieren en planten zijn geschapen "naar hun soort", maar over de mens wordt gezegd dat hij gemaakt is naar het beeld van God! U en ik, wij lijken op hem! De Schepper stelt ons mensen aan om onder zijn gezag als onderkoningen goed voor zijn schepping te zorgen. Helaas is de realiteit dat we er met elkaar een rommeltje van hebben gemaakt en dat het ontzag voor de Schepper ver is te zoeken. Maar het goede nieuws is dat onze God ondanks dat trouw blijft aan zijn schepping en zijn mensen. Hij wil niets liever dan zijn beeld in ons herstellen.

Laten we ons elke keer weer verwonderen over de schepping. Laat elke keer als je geraakt bent door de schoonheid van de schepping een moment zijn om de Schepper te eren:

*U bent groot, U bent goed en U kunt ook orde
scheppen in de chaos in mijn leven, ik geef U
mijn aanbidding.*

En laten we als goede beeldragers, aangeraakt en vernieuwd door Jezus, de Koning vertegenwoordigen in deze wereld in wat we zeggen en wat we doen.

Uw dienaar, Hans Schaap





Broeder Thijs Ketelaars is abt van de benedictijnse Adelbertabdij te Egmond-Binnen.

LUISTEREN MET OOR EN OOG

“H eb je toevallig de column van Bram van de Beek gelezen?”, vraagt broeder Thijs. Hij is ontsteld over de nieuwe wedloop op zeldzame metalen die professor Van de Beek beschrijft. Hoofdschuddend zegt broeder Thijs: “De strijd om macht en bezit gaat maar door. Waanzin!” Mensen denken dat alles maakbaar is, dat de techniek alle problemen zal oplossen. Maar van dat waanidee moeten we gauw weg.”

Deze zorg om de aarde klinkt ook door in de manier waarop hij naar het synodaal proces kijkt. “Ook in het christendom hebben we nog een slag te maken”, zegt hij. “De spiritualiteit was en is heel individualistisch en vergeestelijkt. Dat moet je allemaal niet afschaffen, maar wel bijstellen met de kennis die we nu hebben. Zonder lichaam kunnen we niet.” “Luisteren is een centraal begrip in het synodaal proces en is vaak het oppakken van informatie. Dat is niet onbelangrijk, maar wat zou het leven niet winnen als we ook zouden luisteren met het hart. Luisteren naar de Geest. Daar is naast het hoofd ook het hart mee gemoeid. Waar een van de twee ontbreekt in het luisterproces komen we in de onzalige polarisatie terecht die we momenteel op zoveel plekken aan het werk zien. Communicatie is meer dan alleen met elkaar praten. Het gesprek zal er anders uitzien als we daarbij het samen wandelen, het samen eten en het samen zingen en vieren niet vergeten. Dat hoort allemaal bij het leven en daarmee bespeel je andere snaren. Dan krijgt het samen op weg een veel bredere bedding.”

“Het synodaal proces moet gericht zijn op de volheid van leven,” zegt broeder Thijs. Daarmee zijn we terug bij zijn zorg om de aarde. “Als we alleen maar vast willen blijven houden aan oude tradities, staan we stil. Onze tijd vraagt om nieuwe tradities. Je redt de wereld niet met normen en regels. Je redt door mee te lopen, je te laten leiden door de Heer. En soms weten we het even niet. Maar we houden elkaar vast.” ■

Gerard Moorman

Ga voor meer informatie over het synodaal proces naar www.luisterendopweg.nl

Onze tijd vraagt om nieuwe tradities

Muziek

Emily Drinkard en Dionne Warwick en niet Whitney Houston

deel 2

In het eerste deel heb ik het gehad over Dionne Warwick. Nu gaat het over Cissy Houston en Whitney Houston en over de Drinkard Singers.

De Drinkard Singers bestonden uit veel leden van de Warrick familie en ze zongen gospelmuziek. De groep bestond uit Cissy, Anne, Larry en Nicky. Later kwamen daar ook de grootouders Nicholas en Dela Drinkard en hun kinderen William, Lee (Dionne's moeder) en Hamson bij. Nog later voegde Judy Clay zich er nog bij en maakten ze een album *A joyful noise*.

Emily Cissy Houston, geboren op 30 september 1933 als Drinkard in Newark, was de dochter van de al genoemde Nicholas Drinkard en Delia McKaskil. Ze was van Afro-Amerikaanse ouders en van moederskant gedeeltelijk Nederlands. Ze was het achtste en laatste kind. De oudere zussen en broers waren William, Handsome, Nicky, Larry, Lee, Marie en Anne en zijn alle zeven al overleden.

Later verhuisde Cissy's familie naar New Jersey. De ouders vonden het belangrijk dat de kinderen onderwijs kregen en betrokken waren bij de kerk en dankzij Cissy's vader gingen ze zingen. Thuis werd Cissy opgevoed als Methodist Episcopal en ze heeft gezegd dat ze op 14-jarige leeftijd Christus vond.

Cissy's moeder overleed toen ze 8 jaar was en haar vader toen ze 18 was. Daarna ging ze bij haar zus Lee en haar man Mancel Warrick Jr. wonen.

In 1957 ontmoette ze John Russel Houston. Haar zoon Michael werd geboren 1961 en dochter Whitney in 1963.



Als Cecily Blair nam ze haar eerste seculiere soloplaat op *This is my vow* en ging daarna naar de groep Sweet Inspirations. Ze zong als achtergrondzangeres in 1969 bij Elvis Presley en later bij veel andere artiesten zoals Van Morrison, Aretha Franklin en Otis Redding.

Cissy was meer dan 50 jaar verantwoordelijk voor de muziek in de New Hope Baptist Church en heeft daar ook lang met de Drinkard Singers gezongen. In 1996 ontving ze een Grammy award voor haar gospel album *Face to Face*.

Cissy's dochter Whitney werd een beroemde zangeres, actrice en filantroop. Ze werd in 1993 geboren als Whitney Elizabeth en zong ook in de New Hope Baptist Church. Ze was toen 5 jaar en leerde ook piano spelen. Haar solodebuut maakte ze in *The New Hope* met de hymne *Guide me so thou great Jehovah*. Ze was toen 12 jaar.

Professioneel begon ze te zingen in 1977. Ze trouwde met zanger Bobby Brown en scheidde van hem. Ze kregen samen een dochter, Bobbi Kristina Brown die in 2015 overleed in het bad aan een overdosis drugs. Haar moeder Whitney werd een paar jaar eerder in 2012 op dezelfde manier gevonden in het bad van haar hotelkamer.

Whitney Houston speelde in 1996 in de film *The Preacher's Wife*. De soundtrack die ze zelf produceerde, is het best verkochte gospelalbum aller tijden.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Kunst en het verhaal

De schepping van Adam

Michelangelo Buonarroti Sixtijnse kapel (Vaticaanstad)

Anno 1511

Bron: Wikipedia



Het schilderij van deze maand omtrent de schepping is een inkoppertje :-)

De schepping van Adam is een onderdeel van het fresco op het gewelf van de Sixtijnse Kapel in Vaticaanstad geschilderd door Michelangelo rond 1511.

Het werk is de uitbeelding van het Bijbelse verhaal uit het boek Genesis waarin God de Vader leven blaast in Adam. Van de fresco's naar Genesis in de Sixtijnse Kapel is het chronologisch in het verhaal de vierde afbeelding. Michelangelo werkte deze fresco als een van de laatste in de reeks af. Het werk meet 5,7 bij 2,8 meter.

God wordt afgebeeld als een oudere man met witte baard, gekleed in een wervelende mantel terwijl Adam, linksonder op de afbeelding, volledig naakt is. Gods rechterarm is uitgestoken om een levensvonk van zijn eigen vinger over te dragen aan die van Adam, wiens linkerarm gespiegeld aan die van God is uitgespreid, een verwijzing naar de gedachte dat **de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God** (Genesis 1:26).

Een ander punt is dat de vingers elkaar niet aanraken. **Het wekt de indruk dat God, de gever van het leven, het nog aan Adam moet gaan geven; ze zijn nog niet op "gelijke hoogte".**

Er bestaan veel hypothesen met betrekking tot de identiteit en betekenis van de twaalf personen rond God. De persoon beschermd door Gods linkerarm zou Eva kunnen zijn, gezien het vrouwelijke uiterlijk en de blik naar Adam. Andere suggesties zijn Jezus' moeder Maria, Sophia de godin van de wijsheid, de verpersoonlijkte menselijke ziel of een vrouwelijke engel.

De schepping van Adam wordt over het algemeen gezien als verbeelding van het tekstfragment "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem" (Genesis. 1:27). De inspiratie voor Michelangelo's behandeling van het onderwerp kan afkomstig zijn van een middeleeuwse hymne, "Veni Creator Spiritus", waarin gesproken wordt over de 'vinger van de vaderlijke rechterhand'.

Tekst: Gerrit Buizer

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer een gedicht van Ronald van Pelt.

Het grote mysterieuze geheim

Ik sta in het donker op het strand,
ik zie lichtjes aan de overkant.
Ze flikkeren aan en uit,
iedere keer hoor ik hetzelfde geluid
Het zijn de golven, ze rollen.
Zij kennen het geheim van de schepping
al miljarden jaren lang.

Er komen iedere keer nieuwe golven
die rollen soms zo hoog als een huis,
soms heel rustig als thuis.
De wind en de maan zijn hun getuigen.
Ze kunnen niet zonder elkaar,
dat is waar.
Zij kennen het geheim van de schepping.

De mensen noemen hen de elementen.
De golven vertellen hun verhaal,
wat we niet kunnen verstaan.
Ik zie de maan aan de hemel staan,
kilometers van mij vandaan
Soms lacht hij naar mij,
hij kent het geheim van de schepping.



Ik voel ook de wind.
Vroeger zei men soms een windekind.
Je kon hem alleen maar uittekenen
of hem nadoen door te blazen.
Hoe hij er echt uit ziet,
dat weten we niet,
Wel een belangrijk ding.
Hij kent ook het geheim van de schepping

Ze zijn allemaal ouder dan iedereen,
de zon, de maan, de sterren en de golven.
Alleen het licht is nog ouder,
dat was God's eerste woord,
dat hebben zij gehoord.
Ze hebben een groot geheim.
Zij weten alleen hoe het echt begon,
zij weten van de schepping

Ze zullen er altijd zijn.
Ook als wij er niet meer zijn,
blijven zij bestaan,
en kennen zij het grote geheim
Tot de nieuwe morgen,
dan zijn ze niet meer nodig,
want God is het eeuwigdurende licht.



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com



Kijk in de beerput

Ik heb een paar jaar geleden een besluit genomen: als iets of iemand betrokken is bij de producten en maaltijden die mijn leven mogelijk maken, wil ik ze als mijn naasten zien. Immers: als ik ervoor kies gebruik te maken van arbeid, producten en grondstoffen uit verre landen, dán beïnvloed ik rechtstreeks het leven van allerlei mensen, dieren en ecosystemen. Door geglobaliseerde handel en complexe productieketens blijven zij gemakkelijk buiten mijn gezichtsveld. Toch bestaan zij. Verspreid over de hele wereld maken zij mijn kleding zonder een leefbaar loon te ontvangen en worden zij blootgesteld aan giftige stoffen, terwijl ze in levensgevaarlijke mijnen het kobalt voor mijn telefoon delven.

‘Je naaste liefhebben als jezelf blijft een fantasie zolang je niet bereid bent degene in de ogen te kijken.’ Eerder schreef ik dit toen het ging over asielzoekers. Ik ben me gaan realiseren hoe waar dat eigenlijk is voor ons héle leven.

Verbondenheid

In onze westerse samenleving missen we een gevoel van verbondenheid met de mensen, dieren en ecosystemen om ons heen. Dat is extreem problematisch. Sterker nog,

het is de oorzaak van vele crises. Verbondenheid is hét geheim van hoe een relationele Schepper de wereld heeft gemaakt. De schepping is ontworpen als een gemeenschap van mensen, dieren, planten, schimmels, bossen, rivieren, kortom: alles wat leeft, van sterrenstelsels tot microscopisch kleine bodemdieren. Alle leden van deze gemeenschap zijn op fascinerende en allesomvattende manieren met elkaar verbonden en van elkaar afhankelijk.

Wereldwijde naastenliefde

Hoe kan het zover gekomen zijn dat we ons los wanen van de ander (mens, dier, milieu)? Misschien omdat we letterlijk geen kennis meer maken met medeschepselen? Zou ik me meer betrokken voelen bij de manier waarop zij behandeld worden als ik bereid was om meer over hen >>

*“Niemand vindt het leuk
om de website van
Wakker Dier
te bezoeken.”*



Dit interview is overgenomen uit het Nederlands Dagblad, de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Ga voor meer verhalen naar www.nd.nl. U kunt voordelig kennismaken met het Nederlands Dagblad door de QR-code te scannen.

te leren? Met die vraag ontstond mijn oneindige zoektocht naar wereldwijde naastenliefde.

Open je ogen

Deze zoektocht werd overigens absoluut geen hobby van me. Eerder een marteling. Niemand vindt het leuk om de website van Wakker Dier te bezoeken. Toch is het goed dat die website bestaat en als we die daadwerkelijk lezen. Het opent de ogen. Over ogen gesproken: blijkbaar leven we in een wereld waarin we de ogen van kweekgarnalen afknippen voor een efficiënter kweekproces, terwijl we weten dat die beestjes daar pijn van hebben. Inderdaad, dan vergaat je de eetlust om ooit nog garnalen te eten (of kroepoek gemaakt van garnalen). Maar het enige alternatief is bewuste naïviteit. Strategische onwetendheid. Dat is per definitie liefdeloos.

Een ander pad bewandelen

Ik gun het niemand om geconfronteerd te worden met een beerput vol onrecht en met het feit dat het knap lastig is onrecht in het dagelijkse leven te vermijden. Ik gun het echter iedereen om zichzelf de kans te geven een ander pad te bewandelen, op een weg naar herstel. Ik gun het iedereen om kennis te maken met wat het oplevert je naasten lief te hebben. Het levert verbondenheid op met medemensen, medeschepselen, de wereld om je heen, met God en met je eigen ziel. Het motiveert om te dóén wat je belangrijk vindt. Niet omdat we zo nodig moeten veranderen, maar omdat we het willen. Omdat we onze naasten liefhebben.

Liefde

Liefde is een krachtige motivator voor wat moeite kost. Liefde maakt dat moeite doen per definitie de moeite waard is, want geven is ontvangen. Dat is hoe liefde werkt. En liefde begint met kennismaken.



Lysanne van de Kamp werkt voor Micha Nederland, een netwerk van meer dan twintig christelijke organisaties, waaronder kerkelijke organisaties, goede doelen en onderwijsinstellingen. Samen met duizenden bevlogen christenen maken ze allerlei vormen van onrecht bespreekbaar in de kerk.

“Verbondenheid is hét geheim van hoe een relationele Schepper de wereld heeft gemaakt”



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Vanuit de kerkenraad

Hieronder een wat triest bericht: de afkondiging zoals die werd verwoord in de Pelgrimskerk en in de Adriaen Janszkerk. 'Partir c'est mourir un peu .,,' zeggen de fransen. Afscheid nemen is ook iets van sterven, en dat willen we dikwijls juist niet. Maar wellicht ook dit: afstand nemen, elkaar de ruimte gunnen is ook een gave God. Henk, Christine, Eline, Naomi en Julia: ga met God.

'Helaas heeft Henk de Jong besloten om zijn ambt als ouderling-scriba neer te leggen. Henk en Christine hebben aangegeven dat ze zich niet op hun plek voelen in de breedte van de Hervormde gemeente van IJsselmonde en de PKN. Ze gaan op zoek naar een gemeente waar sprake is van striktere

omkadering van de standpunten.

We bedanken Henk voor zijn inzet als ouderling en scriba in de afgelopen periode en wensen hem en zijn gezin alle goeds en Gods zegen. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je deze stellen aan ds. Dirk van Vreeswijk of één van de andere taakgroepeleden van de Pelgrimskerk. Ook staat Henk zelf open voor aensprek.'



Puzzelen en lezen

Horizontaal

2 Gemeenschap met lichaam en bloed van Jezus Christus in de gedaante van brood en wijn **9** Zoon van Juda (*Genesis 38:7*) **11** Profeet **13** Gezwind **15** Aflevering **17** Computerspel **19** Zuster **20** Restaurantklant **22** Hoofdstad van een Baltische staat **23** Water dat door Mozes werd gesplitst (*Exodus 14:1-22*) **25** Lisbloem **27** Zuid-Amerikaanse struisvogel **28** Symbool voor thorium **29** Tot op dit ogenblik **30** Stad in Zwitserland **31** Oosters bordspel **32** Roofdier **33** Naschrift (afk.) **35** 33^e president van de Verenigde Staten **36** Zo staat er woordelijk (Lat.) **37** Dominus (afk.) **38** Duivels oord **39** Duitse arts en ontdekker van de tuberculosebacterie (1843-1910) **40** Zuiveren, ordenen **41** Middag **43** Deel van een vliegtuig **45** Zijrivier van de Rijn **47** Aanschaf **48** Grootcirkel midden tussen de polen **52** Koorzang **53** Imiteren (2-4) **55** Symbool voor tin **56** Deel van het Evangelie (*Matteüs 5-7*).

Verticaal

1 Een van de kernpunten van het christendom **3** Israëlitische schrijver (1939-2018) **4** Oosterse pasta **5** Slag **6** Vereniging **7** Landtong **8** Straat in Amsterdam **10** Bijenbouwsel **12** Joods heilig boek **14** Goor **16** Hondenras **18** Griekse Cupido **21** Stad die tweemaal is vernietigd, 23 keer belegerd en 44 keer veroverd en heroverd **22** Oud muntstuk **24** Benedictie **26** Afkomst (Eng.) **28** Smitwater met suiker en kinine **30** Van een bepaalde grondsoort **32** Stad in China waar begin 2020 een gevaarlijk coronavirus opdook **34** Aanmaak van het heelal inclusief levende wezens **36** Helderklinkend **37** Boek tussen de grote en kleine profeten **39** Woord dat is afgeleid van het Grieks voor 'van de Heer' **40** Griekse maangodin **42** Onder leiding van (afk.) **44** Gekookte vruchtenbrij **46** Tuinafscheiding **49** Vorstenvermaker **50** Tussen mrt. en mei **51** Herkauwer **54** Symbool voor neodmium.

©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com



Bijbelleesrooster oktober

1	dinsdag	Micha 6:9-16
2	woensdag	Micha 7:1-7
3	donderdag	Micha 7:8-20
4	vrijdag	Deuteronomium 14:1-21
5	zaterdag	Deuteronomium 14:22-29
6	zondag	Marcus 10:1-16
7	maandag	Deuteronomium 15:1-11
8	dinsdag	Deuteronomium 15:12-23
9	woensdag	Psalms 119:113-120
10	donderdag	Leviticus 16:1-10
11	vrijdag	Leviticus 16:11-22a
12	zaterdag	Leviticus 16:22b-34
13	zondag	Marcus 10:17-31
14	maandag	Psalms 119:121-128
15	dinsdag	Psalms 119:129-136
16	woensdag	Prediker 1:1-11
17	donderdag	Prediker 1:12-18
18	vrijdag	Prediker 2:1-11
19	zaterdag	Prediker 2:12-26
20	zondag	Marcus 10:32-45
21	maandag	Prediker 3:1-15
22	dinsdag	Prediker 3:16-22
23	woensdag	Prediker 4:1-12
24	donderdag	Prediker 4:13-5:6
25	vrijdag	Prediker 5:7-19
26	zaterdag	Prediker 6:1-12
27	zondag	Marcus 10:46-52
28	maandag	Marcus 11:12-19
29	dinsdag	Marcus 11:20-33
30	woensdag	Marcus 12:1-12
31	donderdag	Psalms 119:137-144

De vooravond van Joods Nieuwjaar

De vooravond van Grote Verzoending

De vooravond van het Loofhuttenfeest

Herformingsdag





Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANUIT DE GROENE TUINKERK

Op naar de herfst

En voor je het weet is het alweer oktober en hoewel het heerlijk zonnig weer is, terwijl ik dit schrijf, gaan we nu toch echt alweer richting de herfst. Zelf neem ik me voor een paar mooie wandelingen in de natuur te maken, genietend van de kleurrijke schepping, de herfstbladeren, de frisse wind. Trouwens, de afgelopen maand was ik een dagje uit naar een nieuw stukje Nederland: de Markerwadden. Heeft u daar al eens van gehoord? Bij al het nieuws over de natuur waar we niet zo goed voor zorgen, berichten over klimaatverandering etcetera, is alles wat er te zien is in de Markerwadden om echt blij van te worden. De natuur herstelt zich razendsnel, als wij deze een kans geven. Soorten vogels, bodemleven, planten en bloemen, werkelijk alles komt weer tevoorschijn. Dat is bij alles bemoedigend om te weten. Het kan wel.

Israëlzondag 6 oktober en Hervormingsdag 31 oktober

Zondag 6 oktober staat in de protestantse kerk in het teken van aandacht voor de relatie met Israël. Jezus was een Jood, te midden van andere Joden. Daar hebben we in de kerk aandacht voor. Goed om bijbelteksten zelf ook eens door die 'bril' te lezen.

En donderdag 31 oktober is het hervormingsdag. Zonder hervormingsdag zou er geen protestantse kerk in Nederland zijn. En dan hebben we het over een lange geschiedenis. Op Hervormingsdag wordt onder andere óók herdacht dat de Bijbel als woord van God centraal staat.



Gespreksgroep en gebedskring

Tijdens de gespreksgroep van september spraken we met elkaar over 'oorlog en vrede' en wat we daar zelf van meema(a)k(t)en in ons leven. Hoe kunnen wij zelf een teken van vrede zijn? Het was een boeiend gesprek met een kleine kring. De eerstvolgende **gespreksgroep** is woensdag 30 oktober van 10.30-11.30 uur. Vanaf 10.00 uur ben u welkom voor koffie. U heeft zich niet op te geven.

En ook bent u weer welkom op de **gebedskring**, woensdag 9 oktober om 12:00 uur. We bidden met elkaar voor stad en land, voor de kerk en voor iedereen in de kerk, in ons midden of in wijdere kring daar omheen, in Rotterdam en verder. Als u eens wilt komen, kunt u gewoon aan de deurbellen op genoemd tijdstip bij de Groene Tuinkerkerk.

Pastoralia

Er zijn twee berichten van overlijden te melden: 16 augustus j.l. (net na de inleverdatum voor dit kerkblad) overleed mevrouw **Aaltje Smeding-Gort**, in Meerweide, 98 jaar oud.

En op 24 augustus is overleden, in verpleeghuis De Koningshof, mevrouw **Corrie Kamerman**, in de leeftijd van 91 jaar. Verderop in dit kerkblad leest u een 'In memoriam' van ieder van hen. Dat zij mogen rusten in de vrede bij God. En achterin onze kerk is sinds kort een kleine stiltehoek met een gedachtenisboek, een kaars, stoelen om er even te zitten en te mijmeren.



In memoriam Aaltje Smeding-Gort (1926-2024)



Op 16 augustus nam mevrouw Aaltje Smeding-Gort afscheid van dit aardse leven. Zij woonde in zorgcentrum Meerweide. Afkomstig uit een schippersfamilie bracht zij de laatste jaren van haar leven steeds meer in gedachten door op 'het schip'.

Maar haar echte thuis was haar geloof, dat ze dagelijks, op allerlei momenten bezong. Talloze liederen wist zij moeiteloos te herinneren. Het gaf haar steun en richting. Haar geheugen en gezondheid namen af, maar haar geloof bleef zo overeind. Ze vertrouwde op de hemel, ook al zat het tegen. We hebben tijdens de uitvaart veel gezongen, onder ander 'uit volle borst' het haar en haar familie zo vertrouwde schipperslied "Scheepke onder Jezus' hoede".

Het vat kort samen het geloof van waaruit zij leefde:

*'t Scheepke onder Jezus' hoede,
Met zijn kruisvlag hoog in top,
Neemt, als arke der verlossing,
Allen, die in nood zijn, op.*

*En sta de zee al hol en hoog
En zweep de storm ons voort,
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
En 't veilig strand voor oog.*

En we vertrouwen erop dat zij veilig is aangekomen. Laat haar nagedachtenis haar naaste familie en ons allen tot zegen zijn.

In memoriam Cornelia Annigje Kamerman

(1932-2024)



Op zaterdag 24 augustus is in verpleeghuis De Koningshof in Rotterdam-Lombardijen Corrie Kamerman overleden, in de leeftijd van 91 jaar. Tot kort daarvoor woonde ze in de IJsselburgh aan de Schinnenbaan.

Ze was de oudere zus van Ann Blokland die op 14 juli in De Twee Bruggen overleed.

Corrie is lang lid geweest van de Groene Tuinkerkerk, en in vroegere jaren heeft ze er haar creativiteit ingezet voor het liturgisch bloemschikken. Haar leven ging wat met ups en downs, haar huisdieren betekenden veel voor haar en in de Bijbelse figuur Job vond ze herkenningpunten. Job kwam ook terug in de dankdienst voor haar leven dinsdagmiddag 3 september in de aula van begraafplaats IJsselmonde.

Op verzoek was ds. Hermie Hummel de voorganger. In kleine kring kwam Corrie's levensloop voorbij aan de hand van 7 bloemen. We lazen verzen uit Job 16 en het vers van boven de rouwkaart (Mattheus 11, 28) en luisterden naar enkele door haar zelf bij leven aangegeven liederen. Aansluitend aan de dankdienst was de begrafenis.

Dat ook Corrie Kamerman moge rusten in vrede bij God. En laat haar nagedachtenis haar nabestaanden, met name haar neef Anko en haar nicht Mariska, en verder ook ieder die haar gekend heeft tot zegen zijn.

Tekst: ds. Hermie Hummel

Pastoraal gesprek thuis

Wilt u ons bereiken?

Ambulant predikant: ds. J. (Hans) Schaap.

T: 010-3040233 of 06-36438398

E: schaapherder@solcon.nl

Kerkelijk werker: M. (Marjan) van Weerden.

T: 06-14050968. E: groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Laat u het ons weten wanneer u behoefte hebt aan een pastoraal bezoek van één van ons. We hebben de pastorale secties (wijken) in overleg met het moderamen onderling verdeeld.

Tot slot

Ik eindig met een gebed in de herfsttijd. Het vraagt om levenskracht, herstel en zorg voor de aarde.

*De bladeren vallen
en daarmee valt er ander licht op de
aarde,
op wie wij zijn.
Kwetsbaar en weerloos,
mensen van uw aarde,
in uw handen geborgen.*

*De bladeren vallen,
de zomer trekt zich terug,
het licht wordt zachter.
Wij keren meer naar binnen,
staan stil bij onze oogst,
dankbaar voor wat tot bloei kwam,
staan stil bij wat niet lukte,
wat we hebben laten liggen.*

*Dat wij niet laten vallen
wat U ons geeft en gunt, o God:
vertrouwen, ruimte en tijd
voor nieuw begin,
de mogelijkheid van herstel.
Zoals na elke herfst en winter
er weer een lente komt en zomer,
wek zo in ons levenskracht.*

*Maak ons vindingrijk en creatief
er te zijn
als beeldrager van U:
behoedend, bewarend,
alle leven van uw aarde.*

*En waar wij vallen,
wek in ons het vertrouwen
dat U ons opvangt
in uw handen.
Amen*

(door ds. Marleen Kool)

Een gezegende oktobermaand,

Met hartelijke groet,

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker



Uw bijdrage aan Actie Kerkbalans

In januari 2024 vroegen we u met de jaarlijkse Actie Kerkbalans om een bijdrage. Want kerk-zijn kost geld. En kerk-zijn doen we samen. Helaas hebben we nog niet van iedereen (een deel) van de toegezegde bedragen ontvangen. Maar geven kan nog steeds! We hopen van harte dat u dit – mocht u het nog niet hebben gedaan - alsnog wilt doen.



College van Kerkrentmeesters van de Groene Tuinkerkerk

BLOEMENDIENST

Zondag 18 augustus

Vandaag ging er een boeket naar mw. Barendregt zij werd op 22 augustus 87 jaar.



Zondag 25 augustus

Vandaag 2 boeketten. Dhr. Jumelet werd op 26 augustus 91 jaar en de fam. Quak mocht gedenken dat ze op 30 augustus 61 jaar getrouwd waren.

Zondag 1 september

Op 31 augustus werd mw. v.d. Molen 91 jaar en op 2 september werd mw. Los 88 jaar.

Zondag 8 september

Mw. Bil werd op 12 september 88 jaar

Zondag 15 september

Vandaag 3 boeketten :

Mw. de Jong werd op 13 september 80 jaar.

Ds. Jaap Brederveld was in zijn vakantie in Duitsland gevallen en had daarbij zijn heup gebroken, daarom moest hij zijn preekbeurt van 15 september overdragen aan Marjan van Weerden,

Daarom voor hem ook een boeket.

Hij was er blij mee en het gaat nu gelukkig een stuk beter met hem.

Het derde boeket ging naar De fam. Oorebeek die op 23 september 60 jaar getrouwd zijn.

Alle mensen die wat te vieren hadden hartelijk gefeliciteerd.

Op 18 augustus hebben Reini en ik het Bloemenkistje geleeqd.

Er zat weer een heel mooi bedrag in € 163,15

We zijn erg dankbaar dat het kistje nu goed zichtbaar in de kerk staat. Het werkt voor ons prima.

Ik moest de laatste jaren nogal eens een beroep op de kerk doen om dat de bodem van mijn bloemenpotje in zicht was, maar nu gaat het gelukkig weer goed.

Het is toch wel belangrijk dat we veel mensen kunnen verrassen met een bloemetje.

Alle gevers heel hartelijk dank!

Hartelijke bloemengroeten van:

Reini van der Meer 06 2194 7617

Joke Busse 06 4869 6235

Verslag van de dagtocht naar de Posbank

Op 11 september vertrokken we, samen met de kerkgangers van Bolnes, in een mega grote bus naar bospaviljoen 't Leesten in Ugchelen op de Veluwe, alwaar wij een heerlijke lunch voorgeschoteld kregen.

Nadat we de lunch genuttigd hadden vertrokken we voor een prachtige rijtoer naar de Posbank gelegen in de zuidelijke Veluwe.

Onderwijl stapte de gids aan boord van de bus die een geweldig verslag deed van wat we onderweg tegen kwamen. Zoals de jachtgronden van de Prinsen van Oranje, een militair vliegveld en een verhaal over een sociale dominee, Heldring genaamd.



Teruggekeerd op de basis 'het bospaviljoen' kregen we nog een heerlijk drankje van de diaconie aan geboden.

Daarna weer verzamelen in de bus, eerst een hoop rollators in de bagageruimte.

Daarna gingen we weer huiswaarts na een heerlijke ontspannen dag samen met een 60- tal mensen vanuit de Groene Tuin en de Kerk aan de Maas



We hadden het reuze gezellig zo met elkaar, volgend jaar wil ik weer mee!

Diaconieën en organisatieteam:

..... **bedankt !**

Fredy Bal



VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher

06-10: Dhr. A. van Splunter

13-10: Dhr. R. A. de Bruin

20-10: Dhr. J. Jongenotter

27-10: Dhr. A. J. Kooiman

03-11: Dhr. G. J. Buizer

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren
aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Overleden:

Mw. Aaltje Smeding – Gort (98)

Mw. Cornelia Annigje Kamerman (91)

Ingekomen:

uit Rotterdam Zuid:
Dhr. B. D. van Krimpen.

Voorkeurslid:

Dhr. H. Luijendijk

Bericht van de Beroepingscommissie



Er is weer een verzoek bij de PKN gedaan voor een nieuwe lijst van beroepbare predikanten. Dit duurt ongeveer 1 maand eer die lijst er is. Er is ook weer een nieuwe advertentie geplaatst op de website van de PKN. Voor de rest is het weer afwachten of er wordt gereageerd!

De beroepingscommissie

Stichting de Ontmoeting

Hartelijk dank weer voor de mooie gevulde tassen voor onze cliënten! We hebben een aantal van hen alweer heel blij kunnen maken. Heel fijn!



Met vriendelijke groet,

Emmely Post
Vrijwilligerscoach en Ambulant woonbegeleider

Kerstengelen gezocht in IJsselmonde!



Voor het derde jaar op rij is tijdens de Adventstijd het "Kerstengelenuitzendbureau" van de Groene Tuinkerkerk actief.

Wij sturen kerstengelen op pad naar mensen, die wel wat aandacht, warmte en een lichtpuntje verdienen, maar we zijn ook op zoek naar nieuwe "kerstengel-uitzendkrachten".

Wat doet een kerstengel?

Een kerstengel stopt iedere adventsweek (dus vier keer) anoniem een kleine attentie in de brievenbus bij iemand. Dat kan zijn: een kaartje of een gedicht, zelfgebakken koekjes, een kaarsje of iets anders. Het gaat om het gebaar, niet om dure of grote dingen.

Wie kan een kerstengel zijn?

Iedereen! Je kunt het alleen zijn, maar ook samen met iemand anders. Het geeft de gelegenheid om een "engel" te zijn voor iemand waar je normaal misschien geen contact mee hebt.

Wat doet het Kerstengelenuitzendbureau?

Het Kerstengelenuitzendbureau verzamelt alle namen van bezorgadressen en kerstengelen. Wij koppelen de kerstengelen aan medemensen die wel wat "engel-aandacht" kunnen gebruiken. Op de bijeenkomst van alle kerstengelen uit IJsselmonde én Bolnes op dinsdag 12 november 2024 om 13.30 uur in de Groene Tuinkerkerk worden de bezorgadressen verdeeld en wordt er informatie gegeven.

Wil je ook een kerstengel zijn?

Meld je dan aan via dit mailadres: kerstengel.groenetuinkerkerk@gmail.com, of bel met Carla Tims (010-4827585), dit kan je doen tot 1 november 2024. Na deze datum worden alle bezorgadressen en engelen aan elkaar gekoppeld.

Wij hopen dat veel kerstengelen zich aanmelden!

Hartelijke groet van Carla Tims,
namens de medewerkers van het Kerstengelen -
uitzendbureau



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Update Actie Kerkbalans 2024

We hebben goed nieuws wat we graag met u delen!

Begin dit jaar, in januari en mei, hebben we als kerkrentmeesters de zorgelijke financiële situatie van onze gemeente gedeeld. We kampten met een jaarlijks tekort dat steeds verder opliep. In januari zagen we een voorzichtige stijging in de bijdragen voor actie Kerkbalans, maar in mei en juni is er een aanzienlijke toename in toezeggingen en giften geweest. Met grote dankbaarheid kunnen we melden dat ons streven om de inkomsten uit de Actie Kerkbalans met 25% te verhogen, is behaald! Hierbij zijn alle nog niet gestorte toezeggingen al meegerekend, maar we vertrouwen erop dat deze toegezegde giften ook daadwerkelijk zullen worden voldaan.

Het behalen van dit doel brengt ook verwondering. We beseffen dat deze forse verhoging niet voor iedereen even gemakkelijk of überhaupt niet haalbaar was. Daarom zijn we des te meer verwonderd en dankbaar dat dit doel toch is bereikt. Het toont niet alleen de financiële toewijding van onze gemeente, maar ook de sterke en brede betrokkenheid van velen. Dit sterkt ons geloof dat God voorziet en in onze gemeente werkzaam is.

Voor de komende jaren geeft deze positieve ontwikkeling ons moed en hoop, mede omdat veel toezeggingen voor meerdere jaren zijn gedaan. Toch blijft het van belang dat we als gemeente ook de andere jaarlijkse acties blijven ondersteunen. Daarnaast zullen we jaarlijks een kleine indexeringsvragen om de stijgende kosten te kunnen blijven dekken. We hopen dat we samen de ingeslagen weg kunnen vervolgen.

Als hoofddoel blijven we als kerkrentmeesters erop gericht om het jaarlijkse tekort volledig weg te werken. Bij het opstellen van de begroting voor 2025 blijkt dit nog steeds een uitdaging te zijn.

Met vertrouwen in God en de steun van de gemeente hopen we dit doel stap voor stap te bereiken.

Dank voor uw trouwe steun en betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,
namens het College van kerkrentmeesters,
Harro den Hartog
Voorzitter



Overledenen

Datum	Naam	Leeftijd
16 augustus	dhr. M.P. Scheffers	56 jaar
22 augustus	dhr. A. Vuik	91 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR-code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

Augustus	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 462,50	€ 170,50	€ 633,00
Collecte kerk	€ 568,50	€ 151,50	€ 720,00

Zondag	Adriaen Janszkerk		Pelgrimskerk	
	Diaconie	Kerk	Diaconie	Kerk
7 juli	€ 36,55	€ 36,55	€ 60,25	€ 40,65
14 juli	€ 10,01	€ 10,01	€ 57,50	€ 47,00
21 juli	Geen dienst		€ 54,00	€ 40,50
28 juli			€ 37,35	€ 51,90
4 aug			€ 60,02	€ 41,20
11 aug			€ 31,75	€ 43,40
18 aug	€ 13,00	€ 13,00	€ 24,00	€ 32,25
25 aug	€ 16,00	€ 16,00	€ 90,40	€ 51,20



Scan de QR-code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

We hebben vanaf eind augustus én in de maand september weer een mooie start gemaakt met een nieuw seizoen. Als een rode draad door dit seizoen heen loopt de uitnodiging van Jezus om hem te volgen als zijn leerling. Wat houdt het in om een leerling van Jezus te zijn en hoe kunnen we daarin groeien?

Zondag 6 oktober mag ik zelf voorgaan. Ook op zondag 13 oktober ga ik zelf voor. Na een geslaagde kinderdienst van enkele maanden geleden is ook deze zondag een kinderdienst gepland (met poppenkast). Ook zijn er in deze dienst gasten met een verstandelijke beperking vanuit het netwerk van stichting ICAD (Interkerkelijk commissie voor aangepaste diensten). In de preek wil ik ingaan op vragen van tieners.

Zondag 20 oktober zal mw. Ilse Lamers-Olislagers bij ons voorgaan. Zondag 27 oktober is ds. Bram Maarleveld uit Numansdorp te gast.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Overlijden

We ontvingen bericht van overlijden van mw. Maria Johanna Withaar-Jongenotter. Op 1 augustus jl. overleed zij op de leeftijd van 93 jaar. We wensen de nabestaanden veel sterkte en Gods troost toe in het gemis.

Meeleven

De volgende personen tobben met hun gezondheid of hebben onlangs een behandeling ondergaan:

- Mevr. Loes van der Berg is kort opgenomen geweest in het ziekenhuis.
- Dhr. Ben Thommis
- Dhr. Peter Maasbach
- Mary uit Iran (de vrouw van Aras)

We wensen hen allen veel sterkte en Gods zegen toe!

Gebedsmoment

Elke tweede woensdag van de maand bidden we – samen met gemeenteleden van Meer dan Beverwaard – voor onze gemeenten en voor de wijk. De consistorie van de AJK is de vaste locatie voor dit gebedsuur, van 19:30-20:30 uur. De eerstvolgende keer is woensdag 9 oktober. Kom je meebidden?

Kringen nieuwe seizoen

Inmiddels is er via de kerk app, de mailing en in de dienst iets gedeeld over de start van de kringen. Er starten binnenkort verschillende kringen over diverse onderwerpen en op verschillende momenten. Als je mee wilt doen of wilt opgeven, geef het dan even door aan Mark Engelbracht, markengelbracht@hotmail.com. Van harte aanbevolen!

Start Follow Me en 16+ tienercatechese

De catechesegroepen voor de tieners gaan ook weer starten. Follow Me (12 t/m 15 jaar) is dit seizoen op woensdagavond van 19:00-20:00 uur in de Pelgrimskerk, start op 2 oktober. De 16+ groep met Nico en Jet Bontenbal gaat ook weer starten. Alle tieners (en voor Follow Me ook de ouders) worden rechtstreeks geïnformeerd via WhatsApp.

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 1 oktober a.s. hoop ik te starten met een nieuw seizoen van de Bijbelmorgen, rond het thema van de groeigroepen van dit seizoen: Dichterbij dan je durft te dromen. We bespreken diverse Bijbelteksten uit het Oude en Nieuwe Testamenten over mensen die God ontmoeten als een sprekende God die met ons is.

Contante gift

Ik ontvang contante giften voor de kerk van 60 euro en van 20 euro, waarvoor hartelijke dank.

Verhuizing

Eind oktober hopen we als gezin te verhuizen van de pastorie aan de Kolibristraat naar een eigen huis aan de Valkenburgsingel, aan de rand van de Beverwaard. Het adres is: Valkenburgsingel 76, 3077 TG Rotterdam. Het is maar een kleine afstand, maar een hele klus om alles voor te bereiden en alle spullen te verhuizen. Ook al is het in de buurt, het voelt toch ook wel als een afscheid om na ruim 11 jaar een huis achter te laten. Ook op ons nieuwe adres willen we graag een open en gastvrij huis zijn. Weet je welkom om eens aan te waaien!

Uw dienaar, Hans Schaap



Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma 6, 20 en 27 oktober
- Tienerdienst is nog niet bekend voor deze maand



Vervoer naar de kerk

6 okt	Aad	Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
13 okt	Bastiaan	Roelof Hazewindus
20 okt	Aad	06 578 55 400
27 okt	Bastiaan	Bastiaan de Ruiter
		06 229 32 635
		Aad Schuijjer
		06 286 26 274

Nieuwe aanmeldingen bij
Wil Schuijjer: 0180 412141

Wijkkas

Ontvangen van de inlooffamilie € 100 waarvoor hartelijk dank.

Wil Schuijjer

Advertentie



VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met
Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41



www.wielmak.nl info@wielmak.nl Bredenoord 2, Rotterdam

Felicities

In augustus mochten we weer een aantal mensen feliciteren met hun verjaardag :

Op 8 augustus werd mevrouw T. van Maanen - de Knecht 80 jaar

Op 22 augustus mocht dhr. G. Rog zijn 85ste verjaardag vieren, evenals mev. L. Kaasdoek- Rietdijk en mev. L.M.W. de Haan - Koole.

Op 15 september werd mev. M.E. Bout - Vermase 80 jaar.

Familie A. de Jonge - Plomp stond op 14 augustus stil bij hun 60-jarig huwelijk.

Allen van harte gefeliciteerd namens de gemeente.

We wensen u allen Gods Zegen voor de tijd die komt!



Giften

Ook mogen we melden dat we een mooie gift van €20 mochten ontvangen voor de bloemenpot en voor €20 voor het kerkblad.

Hartelijk dank hiervoor!



Greatly Blessed
Vocals & Band

Zaterdag
9 november
2024
19:30 uur

JUBILEUMCONCERT
575 JAAR
ADRIAEN
JANSZKERK

ADRIAEN
JANSZKERK
Kasteelweg 50
3077 BN
Rotterdam

Reserveer uw
GRATIS tickets via:
www.truetickets.nl



www.greatlyblessed.nl

MEDE MOGELIJK
GEMAAKT DOOR:



true tickets



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Schepping

Het thema van dit kerkblad is 'de schepping'. Voor Gods goede schepping moeten soms je ogen worden geopend. Natuurlijk is er ook de keerzijde: de gebrokenheid van de schepping waarmee we telkens weer worden geconfronteerd. Maar gesprekken met mensen om je heen over de pracht van de natuur helpen mij om me verder te verbazen. Zoals tijdens een wandeling met een zoon van goede vrienden van ons: een vogelaar in hart en nieren. Of dat gemeentelid uit Poeldijk met zijn lievelingslied: gezang 479.

Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzekere zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

We zijn weer begonnen

De scholen zijn al een ruim aantal weken geleden opgestart; als gemeente van de Pelgrimskerk hadden we een officieuze start voor het winterseizoen op

22 september. Mooi dat o.a. het kringwerk, Alpha, Plexat, FollowMe en FollowMe Next nu weer volop draaien. Hopelijk heeft u/heb jij een plekje bij één van die activiteiten gevonden. Maar mocht u/je nog vragen hebben, Johanna de Sterke is onze ouderling vorming en toerusting.

Ook de **Bijbelochtend** ging al van start. We hebben afgesproken om dit seizoen ons vooral te richten op Hebreeën 11; hoe tal van mensen ons zijn voorgedaan in het geloof. En wat hun gang door het leven ons te zeggen heeft. De eerstkomende Bijbelochtend is op woensdagochtend 16 oktober; aanvang 10:00 uur. Om 09:45 uur staat de koffie klaar.

Omzien naar elkaar

De toestand van mevr. E. (Elske) van der Biezen-Nijenhuis (Verpleeghuis 'Joachim en Anna'; Slinge 70; 3085 EW Rotterdam) is opnieuw heel broos. We blijven bidden om Gods kracht voor haar in deze laatste fase en haar gezin.

In de afgelopen maand waren er geen ziekenhuisopnames. Wel viel mij op hoeveel mensen zorgen hebben. Zorgen hebben om hun (mentale) gezondheid, of bij dat lange revalidatieproces of bij het ouder worden. Maar we denken ook aan hen die zorgen hebben om de gezondheid van één van hun geliefdes. Hierbij een aantal namen; een ieder heeft zijn eigen verhaal, maar wel goed om aan hen denken, voor hen te bidden, wellicht een kaartje te sturen. We leven mee met mevr. de Vroome; dhr. en mevr. Kampen, dhr. en mevr. Klapwijk, mevr. A. van Damme, mevr. Miranda van Vliet, mevr. J. Lems-Henstra, dhr. en mevr. Tempelman, Hans Gorter, mevr. Dörr-Walraven, mevr. Vlasblom, mevr. Blom-Dolk, mevr. Van Prooijen. Zomaar een aantal namen, maar we mogen weten dat God een ieder van ons kent: in onze vreugdes, maar ook in onze pijn. "Ik ben met U, alle dagen .."

Stage – Gideon Slingerland

Onze p.i.o (predikant in opleiding) Gideon Slingerland vervolgt in dit najaar zijn stage in onze gemeente. Met name in de periode 3 november t/m 8 december is hij veelvuldig in ons midden. Zo zal hij onder andere in een aantal diensten voorgaan, maar ook een keer leiding geven aan de Bijbelochtend. Over dat alles later meer. We hopen en bidden opnieuw om een mooie, gezegende periode met elkaar.



Groothuisbezoek

In het komende winterseizoen willen we per wijk een tweetal groothuisbezoeken houden. Om zo elkaar even te zien, te spreken, met elkaar te bidden en uit de Bijbel te lezen. Maar hopelijk ook om dat te verwoorden wat ons bezig houdt, ook in het geloof. De contactpersonen en ik zien er naar uit om jou, u te ontmoeten.

Reijeroord (Wim Biezepol) op dinsdagmiddag 8 oktober en donderdagavond 17 oktober.

(Klein) Zomerland-Veranda-Beverwaard-Tuinenhoven (Machteld Bezemer) op dinsdagmiddag 12 november en donderdagavond 21 november.

Kreekhuisen-Lombardijen-Waarden-Sportdorp (Hennie Schreuder) op dinsdagmiddag 26 november en donderdagavond 12 december.

Groenenhagen (Antoinette Schram) op dinsdagmiddag 14 januari en donderdagavond 23 januari 2025.

Barendrecht-Rhoon-Spijkenisse-Hoogvliet (Marjolein Bol) op dinsdagmiddag 28 januari, donderdagavond 6 februari.

Ridderkerk-overige plaatsen (Louise den Hartog) op dinsdagmiddag 11 februari en donderdagavond 20 februari.

Hordijkerveld (Esther Dijks) op dinsdagmiddag 4 maart en donderdagavond 13 maart.

U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging over o.a. de plek en het tijdstip.

In Christus verbonden, ook namens Jeannette,
Dirk van Vreeswijk



Advertentie

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. *Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com*

Kroonjaren Pelgrimskerk mei t/m augustus 2024

In deze periode werd er bij 1 gemeentelid die de leeftijd van 103 jaar bereikte een plant gebracht en bij

1 gemeentelid die 90 jaar werd een boeket bloemen. Ook ging er naar 4 gemeenteleden die de leeftijd van 85 jaar bereikten een mooi boeket.

Gift: via Jenny Neele van dhr. T. € 10,00. Hartelijk dank.

De bezoekjes werden gebracht door de dames Anneke Luijten, Jenny Neele en Hennie Schreuder en de heer Hans Welter.

Met vriendelijke groet,
Nel van Oers



Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

25 aug mw. van Heemst v/d Waal

1 sept dhr. Tempelman

8 sept mw. van Ree-de Roock

15 sept mw. Poot-Kras

..



Samen

Oplossing puzzel



Zangdiensten Breepleinkerk "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 13 oktober

Voorganger: ds. Koos Staat.

Medewerking: mannenkoor "Prins Alexander"; o.l.v. Arjan Breukhoven.

zondag 27 oktober

Voorganger: ds. Anja Matser.

Medewerking solisten:

Johan Petersen, Pieter Baarsen en Annelies Schep.

Zie <http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij>



Kom op adem in de Herberg

In de bosrijke omgeving van Oosterbeek drie dagen samen optrekken om stil te staan bij je plek in je familie of bij het verlies van je geliefde. Dat kan bij Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg te Oosterbeek. In november 2024 vinden de volgende twee Kom-op-adem arrangementen plaats:

Van 20-22 november: Leven met verlies – voor wie een dierbare moet missen door overlijden

Van 25-27 november: Mijn familie en ik – voor als de relatie in of met je familie een last is voor je

Met een kleine groep ervaringsgenoten kom je samen onder deskundige begeleiding. Er is een luisterend oor voor je verhaal. Bij een open Bijbel samen in gesprek zijn,

geeft herkenning en erkenning. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en activiteiten zijn in groepsverband. In je vrije tijd kan je ontspannen en genieten van de prachtige omgeving van de Herberg. Je hebt een eigen kamer.

Er zijn nog (enkele) plaatsen vrij! Kosten € 285. Voor meer informatie ga naar www.pdcdeherberg.nl of mail naar kompadem@pdcdeherberg.nl. Aanmelden kan tot en met 4 november 2024

Deze Kom-op-adem-weken biedt de Herberg naast het herstelarrangement van 2-6 weken en een individuele midweekretraite.



Advertentie



TIMMERMAN NATUURSTEEN

Grafgedenkstenen

Traditioneel en eigentijds
In alle prijsklassen
Natuursteen of glas/RVS
Deskundig advies

Nieuwerkerk (Zeeland),
Hellevoetsluis, **Rotterdam**,
Berkel en Rodenrijs, Goes

Nieuwe Crooswijkseweg 66b
3034 PS Rotterdam
telefoon 010-413 69 10



TIMMERMAN-NATUURSTEEN.NL

Vakmanschap sinds 1839

Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. Jack van Balen 010 - 483 82 37

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiters

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijsselmonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiters

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijsselmonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 18 oktober 2024

18.00 uur voor het magazine van

november 2024 met het thema:

Rouwen

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,
010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Mw. Mathea van Dam, 06 - 37 19 31 33

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02
ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijsselmonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Henk de Jong

scriba@kerkinijsselmonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiters (06 - 229 32 635),

vertrouwenspersoon@kerkinijsselmonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijsselmonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijsselmonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiters

penningmeester.cvk@kerkinijsselmonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



Schepping



KIK

Het is herfst. Kikker maakt zich zorgen over Maikel Muis. Trouwens, alle muizen fluisteren over hun broer Maikel. Ook moeder Ria is bezorgd. Maikel EET zoveel. Hij wordt steeds molliger. Hele dagen is hij buiten. Alles wat hij kan vinden, nootjes, granen, insecten, wortels, wormen, als het maar lekker en vet is, eet Maikel het op. Het wordt tijd voor een goed gesprek! Als Maikel de deur uit is, wachten Kik en de muizenfamilie hem op. Daar komt Maikel aanhobbelen. Hij mag in het midden zitten. 'Maikel, we zijn hier om je te helpen,' begint Kik. 'We zien dat je zoveel snoept dat je bijna omvalt.' De muizenkinderen roepen: 'En je speelt nooit meer met ons!' Ook vader Valentino Muis is serieus: 'Als ik boodschappen ga doen, Maikel, ligt er niks meer. Dat is toch niet eerlijk?'

Maikel piept beteuterd: 'Ik ben alleen maar met Erik aan het spelen!' Die kennen ze. Erik Egel uit de pastorietaan. 'Hij is mijn beste vriend! Erik leert mij dat je in oktober zoveel mogelijk moet ETEN, want daarna komt de winter. Dan houdt hij zijn winterslaap, tot april! DAT WIL IK OOK! Heel lang logeren bij Erik in zijn bladerholletje!' Moeder Ria kijkt verbluft. 'Schatje ... wij doen geen winterslaap. Wij zijn MUIZEN. Erik is een EGEL. Hij is een andere SCHEPPING!' 'En ik ook,' kwaakt Kik zachtjes. Maikel snapt het. Beste vrienden zijn betekent niet dat je óók een egel wordt. We zijn allemaal een andere schepping.



Puzzel

Maikel Muis houdt een quiz over zijn vriend Erik Egel. De vragen en antwoorden staan helemaal door elkaar. Hoe zie je welke bij elkaar horen? Kun jij ze vinden? Dan vormen de grote letters 1 t/m 8 een mooi woord dat gaat over dieren en mensen.



1 2 3 4 5 6 7 8

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Wat kun jij voor een egel maken als winterverblijf?	5. In de lente heeft hij honger! Wat lust een egel graag?	Vijftien centimeter breed en hoog.	Ongeveer eenderde
Vijfhonderd gram	1. Wat heeft de egel nodig voor zijn slaapplek?	Takken, bladeren, compost, hout	7. Egels moeten van tuin naar tuin kunnen lopen. Hoe groot moet het gat zijn?
4. Hoeveel gewicht verliest een egel tijdens de winterslaap?	Daar is geen voedsel te vinden.	Een vochtbestendig egelhuisje	6. Wat is de beste plek voor een egelhuisje?
8. Egels houden niet van tegels. Waarom niet?	Tegen een Schutting, onder blad en takken.	3. Hoeveel weegt een egel voordat hij in winterslaap gaat?	Wormpjes, slakken, insecten, eieren.

Uit de Bijbel

God schiep de wilde beesten, soort na soort, de tamme dieren soort na soort, en alles wat over de grond kruipt, soort na soort. En God zag dat het goed was. Uit Genesis 1:25



Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns