



**Protestantse
Kerk**

September 2024

Kerk in IJsselmonde

Adriaen Janszkerk

Groene Tuinkerk

Pelgrimskerk

**Van zwaard naar
ploegschaar**

Startzondag

**Vrede volgens
Rubens**

Vrede



9ko=kinderopvang kn=kinderdienst tn=tienerdienst	Zondag 1 september	Zondag 8 september	Zondag 15 september	Zondag 22 september	Zondag 29 september
ADRIAEN JANSZKERK Kasteelweg 50	10.30 uur: ko ds. G.J. van Beek	10.30 uur: ko ds. Hans Schaap	10.30 uur: ko ds. Hans Schaap <i>viering Heilig Avondmaal</i>	10.30 uur: ko ds. Arenda Haasnoot	10.30 uur: ko ds. Niels de Jong
PELGRIMSKERK Reyerdijk 51	10.00 uur: ko + kn ds.D. van Vreeswijk Heilig Avondmaal	10.00 uur: ko + kn dhr. N. Bontenbal	10.00 uur: ko + kn ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn ds.D. van Vreeswijk	10.00 uur: ko + kn ds.D. van Vreeswijk
GROENE TUINKERK Groene Tuin 353	10.00 uur: mw. Ds. E..A. van Halsema Collecte: Kerk + KA	10.00 uur: Ds. J. Schaap Startzondag Collecte: Diaconie	10.00 uur: Mw. M. van Weerden Collecte: Kerk	10.00 uur: Ds. J.A. Rootselaar Collecte: Diaconie	10.00 uur: Ds. J. H. Langelaar Collecte: Kerk
Nw. SONNEBURGH	10.00 uur: dhr. M. Padmos	10.00 uur: ds. E. van Rooijen	10.00 uur: ds. J.J. Verhaar	10.00 uur: ds. M.K. de Wilde	10.00 uur: mw. G. de Kwant- van der Vlist
MEERWEIDE		10.30 uur: Dhr. den Toom		10.30 uur: Ds. H. P. Hummel	
MAASSTAD Ziekenhuis, Maasstadzaal	10.00 uur: Dhr. Alex Olsen	10.00 uur: Mw. J. van Bockel	10.00 uur: Mw.J van Rosmalen	10.00 uur: Mw. M. Verzendaal geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis	10.00 uur: dhr. Emile Boleij geestelijk verzorger Maasstad Ziekenhuis
SMEETSLAND	11.00 uur: Mw. Pastor K. Bos (W & C)				

Predikanten

Groene Tuinkerkerk
Dominee vacant



Adriaen Janszkerk +
Ambulant Predikant
Groene Tuinkerkerk
Ds. J. Schaap
010 - 304 02 33
06-36 43 83 98
schaapherder@solcon.nl



Pelgrimskerk
Ds. D. van Vreeswijk
06-19 63 61 26
ds.dirkvanvreeswijk@
kerkinijssselmonde.nl



Geestelijk verzorgers

Meerweide
Ds. E.A. van Halsema
06-46 64 22 98
rienne.van.halsema@aafje.nl



Smeetsland
Mw. Karin Bos
karin.bos@aafje.nl
Debbie Schröder
dschroder@aafje.nl

Sonneburgh,
locatie Ravenswaard

Kerkelijk werker

Groene Tuinkerkerk
Mw. M. van Weerden
06 - 140 509 68
groenetuin.kerkelijk@gmail.com



Contact pastoraat

Adriaen Janszkerk
Ferdie van Mastrigt
06 - 36541515



Pelgrimskerk
mw. Louise den Hartog
06 - 49 74 73 56
pastoraat@kerkinijssselmonde.nl



Van de redactie

Vrede: Een Kostbaar Goed

Volgens Wikipedia is vrede een toestand van rust en harmonie, een afwezigheid van conflict en strijd. Het is een begrip dat diep geworteld is in onze geschiedenis en cultuur. Het woord "vrede" komt van het oude Germaanse woord dat oorspronkelijk "rechtstoestand van zekerheid" betekende. In de moderne tijd associëren we vrede vaak met het einde van oorlogen en conflicten, maar het gaat veel verder dan dat.

Vrede begint bij onszelf. Innerlijke vrede is essentieel om externe vrede te kunnen bereiken. Dit betekent dat we onze innerlijke conflicten moeten oplossen en streven naar een balans in ons leven. *De Bijbel en vele spirituele leiders hebben ons geleerd dat vrede begint met onvoorwaardelijke liefde en het zien van anderen als onze gelijken.*

Het symbool voor vrede, een cirkel met een verticale streep en twee schuine strepen,  werd in 1958 ontworpen door Gerald Holtom voor een campagne tegen kernwapens

Het symbool is gebaseerd op het semafooralfabet: de twee schuine strepen naar beide zijden zijn N voor nuclear en de verticale streep is D voor disarmament.

Laten we ons inzetten voor vrede, zowel in ons eigen leven als in de wereld om ons heen. Door kleine stappen te zetten, zoals het bevorderen van begrip en mededogen, kunnen we bijdragen aan een vreedzame samenleving.

Veel leesplezier in deze editie



Gerrit Buizer
redactielid GT-kerk

Wij kunnen altijd kopij gebruiken. Heeft u iets leuks te melden of wilt u in een van de rubrieken? Mail dit dan naar redactie.ajk@gmail.com

Inhoud

Rooster kerkdiensten	2
Van de redactie / inhoudsopgave	3
Stiltepagina	4
Overdenking	5
Groen geloven	6
Muziek	7
Kunst en het verhaal	8
Gedichten	9
Bijbelleesrooster/puzzel	9
Samen	10
Gezamenlijke berichten	11
Groene Tuinkerkerk	12
Hervormd IJsselmonde	17
Adriaen Janszkerk	18
Pelgrimskerk	20
Samen	22
Servicepagina	23
Kinderpagina	24

Pag. 5



Pag. 13



Pag. 8



Pag. 22





*Gij woont niet waar het onrecht heerst,
waar men elkander kwetst, kleineert,
maar wie een mens in ere houdt,
raakt met uw eigen naam vertrouwd.*

*Gij woont niet waar de oorlog woedt,
geweld de levenshonger voedt,
maar waar er vrede wordt gesticht,
omgeeft ons mild uw levenslicht.*

*Uit: Voor onderweg 101 schriftliederen
Tekst: Henk Jongerius en Jan Raas*

Overdenking

Eens komt de dag van vrede...

Als u ooit in de gelegenheid bent naar New York af te reizen en daar een middag in de tuin van het gebouw de Verenigde Naties wat rustig rond te wandelen, dan zult u daar een bekend beeld zien staan van een man die hard aan het werk lijkt te zijn. Het doet bijna Rotterdams aan, zo robuust, stevig en no nonsense. Aanpakken, lijkt het te zeggen, aan de slag! Zo is wat mij betreft de hele uitstraling van dit beeld.

Er staat een bordje bij de man die zijn zwaard als een ploegschaar lijkt te gebruiken.

"Let Us Beat Our Swords into Ploughshares".

Het werd in 1959 geschonken aan de VN door de Sovjet-Unie van destijds.



De naam van het beeld verwijst naar de bekende tekst uit Jesaja 2, vers 4, waarin de profeet zegt: **"Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers"**

De boodschap lijkt duidelijk te zijn: laten we een einde maken aan geweld en een begin met wereldvrede. En is dat niet precies de reden dat de Verenigde Naties zijn opgericht in 1945? Vanaf nu zouden vele volken zich verenigen voor een wereld van vrede.

Als je het journaal kijkt, dan kun je het bijna niet geloven. En toch, het verlangen naar vrede was en is er, nog altijd. Iedereen wil uiteindelijk in vrede leven.

Jesaja keek acht eeuwen voor de geboorte van Christus om zich heen in de samenleving en zag een zelfde verlangen, dwars tussen het geweld en onrecht van zijn eigen tijd. Hij had daarbij een visioen van een Vredestichter, die recht zal komen spreken tussen volken. En dat zijn we gaan noemen: 'De dag van de Heer'.

1 Dit zijn de woorden van Jesaja, de zoon van Amos; het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem.

2 Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen.

Alle volken zullen daar samenstromen,

3 machtige naties zullen zeggen:

'Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.'

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

4 Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen.

Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

5 Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER.

Jesaja zegt dus: Kom mee, laten wij leven in het licht van de Heer. Ploegen met een omgesmeed zwaard is namelijk niet zo handig en in de praktijk is het mogelijk omgekeerd geweest: jezelf verdedigen met landbouwgereedschap ligt wél voor de hand. En gebeurt helaas nog altijd. Het visioen van Jesaja vertelt van een omkering daarvan. Als dat eens waar zou kunnen zijn! Voor ons is dat geen bereikbaar vooruitzicht, als iets wat uit onszelf bereikbaar zou kunnen zijn. Als christenen geloven we dat God wel onze handen en armen en heel onze vermogens, alles wat we aan en in ons hebben, dat Hij dat wil gebruiken,

voor zijn doel. Maar dat we het uiteindelijk niet zonder Hem kunnen. Onze kracht vinden we in Hem. En ook dat we daarin mogen vertrouwen. Laten we dan luisteren, zoals de profeet Jesaja deed en delen met elkaar, Gods boodschap van vrede, met ieder om ons heen, iedere dag opnieuw.

Want de belofte blijft staan...

Eens komt die dag van vrede.

De vrede van Christus.

Marjan van Weerden, Kerkelijk werker





GELOVIG OMGAAN MET GROND

Groen verpachten

“Is tegels wippen een geloofsuiting? Heeft een respectvolle omgang met de natuur te maken met dankbaarheid jegens God? Ik durf inmiddels te zeggen: ja!” Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar diaconaat van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) en betrokken bij het meerjarig onderzoeksproject ‘Grond’. Dit project wil een verantwoorde theologische visie op grond in Nederland ontwikkelen die christenen dient in hun gelovige relatie met de aarde. Klimaatverandering, bedreiging van biodiversiteit en andere ecologische vraagstukken vragen ook om een theologische doordenking.

Aan het begin van het onderzoek richt Tromp zich op kerkelijk grondbezit en grondgebruik. In een webinar van VKB Kerkrentmeesters en GroeneKerken vertelt hij erover. Afhankelijk van de soorten pachtcontracten die ze hebben, kunnen kerken de nodige invloed uitoefenen op de manier waarop hun landerijen gebruikt worden. Aan welke boeren wil je je grond verpachten? Voor welk type landbouw en onder welke voorwaarden? Wanneer er land vrijkomt of wanneer pachtcontracten vernieuwd moeten worden, moet je beleid vastgesteld zijn. Denk vooruit en maak bewuste keuzes, raadt Tromp aan.

Inmiddels zijn er voorbeelden van contracten waarin aandacht voor vogels, maaischema’s en andere duurzaamheidsaspecten opgenomen zijn. En die hebben niet per definitie tot gevolg dat de inkomsten voor de kerk afnemen. Sommige kerken zijn bereid om de pacht prijs te verlagen wanneer boeren biologisch willen gaan werken of kruidenranden en bijenstroken aanbrengen op het land. Daarmee investeren ze in de schepping.

Is dit een druppel op een gloeiende plaat? Er zijn veel kerken met een beetje grond, maar samen zijn ze de op een na grootste grondbezitter in Nederland. Gezamenlijk kunnen ze grote invloed hebben op de omgang met land.

Wanneer de resultaten van het voorbereidend onderzoek beschikbaar zijn, zal daar mede via de websites van VKB en GroeneKerken op gewezen worden.

www.pthu.nl/onderzoek/projecten/grond

*Denk vooruit en maak
bewuste keuzes*

Muziek

Emily Drinkard en Dionne Warwick en niet Whitney Houston

deel 1

Dionne Warwick werd geboren als Marie Dionne Warrick (zonder W) op 12 december 1940 in East Orange (New Jersey, V.S.). Ze is nu 83 jaar en komt uit een muzikale familie.



Haar vader was Mansel Leland Warrick die gospelplaten produceerde voor Chess Records. Haar moeder was Lee Drinkard die manager was van gospelgroep de Drinkard Singers waarin haar zus en broers zaten. Ze traden op in de New Hope Baptist Church.

De zus Emily Drinkard (Dionne's tante) is beter bekend als Cissy Houston, de moeder van zangeres en superster Whitney Houston.

Samen met tante Emily en zusje Dee Dee (Delia Juanita) Warrick begon Dionne een zanggroepje The Gospelaires. Toen zij meewerkten aan de opnames voor een nummer van The Drifters kwam de schrijver Burt Bacharach (overleden 2023) luisteren. Hier ontdekte Burt haar en werd Dionne uitgenodigd om wat demo's in te zingen. Haar eerste single was Don't make me over.

Op het platenlabel van Scepter Records stond haar naam verkeerd gespeld: Warwick in plaats van Warrick. Dat is altijd zo gebleven.



Dionne trouwde in 1966 met acteur en drummer William Elliott. Ze kregen 2 zonen, David en Damon.

Ook Dee Dee veranderde haar naam in Warwick en ging over van gospel naar soul. Zij was samen met Dionne, Cissy, Doris Troy en de Sweet Inspirations de meest gevraagde achtergrondzangeres voor bekende soul artiesten.

Dee Dee had daarnaast een solo carrière en haar eerste hit was You're no good in 1963. Ze zong in 2008 mee op het gospelalbum van Dionne: Why we sing. Bij een show van haar zus in hetzelfde jaar werd Dee Dee ernstig ziek en is ze in een verpleeghuis gestorven in het bijzijn van Dionne.

Gospel albums van Dionne:
- The magic of believing
- Why we sing (met kerkkoor)

In de editie van oktober volgt Deel 2.

Ronald van Pelt
r.pelt48@upcmail.nl



Kunst en het verhaal

Allegorie op de zegeningen van de vrede

Peter Paul Rubens
Anno 1629

National Gallery (Londen)
Bron: Schilderij en portret



Dit schilderij, gemaakt door de Vlaamse kunstenaar Peter Paul Rubens, toont de personificatie van **Vrede**. Het originele formaat van het schilderij is ongeveer 300 x 200 cm. Vrede wordt vaak afgebeeld met symbolen zoals een olijftak en een hoorn des overvloeds. Het is een geschenk aan de Engelse koning Karel I.

De oorlogsgod Mars wordt door de wijsheidsgodin Minerva weggeduwd van de godin Pax, die haar zootje Plutus, de god van de rijkdom, zoogt.

Er werd een vredesverdrag getekend tussen Engeland en Spanje en Rubens bood de Engelse koning dit schilderij aan. Daarop staan ook de drie kinderen van Balthasar Gerbier afgebeeld, die hem in Engeland tien maanden onderdak had geboden. Kort voor zijn vertrek uit Londen, werd Rubens door de Engelse koning geridderd en ontving hij een met juwelen bezette degen. Rubens noemde de Engelse koning Karel I 'de grootste liefhebber van de schilderkunst onder 's werelds vorsten'.

In de tijd van Peter Paul Rubens werden schilderijen vaak geschilderd op canvasdoek opgespannen op latten of paneel. Schilderijen werden geschilderd veelal met olieverf op basis van lijnolie - die veel beter hechtte dan het daarvoor vaak gehanteerde temperaverf, die vervaardigd werd van ei. De olieverf kreeg kleur door gebruik te maken van pigment en door diverse verven te mixen op een traditioneel schilderspalet, met kwast of een paletmes. Een pigment is een stof die de verf zijn kleur geeft.

In de tijd van Peter Paul Rubens waren er aanzienlijk minder pigmenten voor handen dan tegenwoordig. Soms werden er harsen toegevoegd aan de olieverf om de intensiteit te vergroten. Afhankelijk van het gebruikte soort pigment kan een kunstwerk door de tijd ook in meer of mindere mate zijn verkleurd.

Tekst: Gerrit Buizer

Gedichten

In deze rubriek plaatsen we elke editie weer mooie gedichten van gemeenteleden.
Deze keer twee gedichten van Ronald van Pelt

De Zondvloed

De zondvloed
de regen viel in overvloed
40 dagen en 40 nachten
Zo lang moest Noach wachten

Ook de dieren kwamen twee aan twee.
zij mochten bij Noach in de ark mee
De rest werd verzwolgen

De zondvloed
acht mensen werden gered
door hun geloof en gebed,
de rest werd verzwolgen
onder het water bedolven
door hoge golven



De deur van de ark kon niet open
God had die zelf gesloten
40 dagen en 40 nachten
dreven ze rond
ze liepen uiteindelijk vast aan de grond
doordat het water was gezakt
toen heeft Noach een raaf gepakt
hij kwam weer terug

Een week later liet hij een duif gaan,
zij kwam terug met een olijftak
na weer een week kwam ze niet meer terug
ze had haar plekje op de droge aarde weer
gevonden



Heeft u ook een mooi gedicht gemaakt? En wilt u dit delen met ons? Mail het dan naar redactie.ajk@gmail.com

Puzzelen en lezen

Horizontaal

1 Patriarch **11** Ver in de grond **12** Hardheid van een bokstoot **13** Blad papier **14** Tussen mrt. en mei **16** Tweetal **17** Symbool voor radon **19** Turkse brandewijn **20** Elektrische autopod (1-4) **21** Fotografische term **23** Stoom **24** Gedachtewisseling **25** Persoonlijk vnv. **26** Verwaand meisje **28** Wintersportlifttoegang **30** Predikante (Lat. afk.) **31** Grote hoeveelheid **32** Voormalig staatsbedrijf **34** Engelse titel **35** Meetstandaard **36** Inworp **37** Kledingstuk **39** Aangehecht takje **40** Stad in Italië **41** Franse kaas **42** Garantie voor een mooie dag **43** Schouderjaar **44** Afscheidsgroet **45** Internetextensie van Duitsland **46** Eerste van de twee stammoeders van Israël **48** Snavel **50** Mannetjesbij **51** Aziat **53** Plaats **55** Religieuze kwestie.

Verticaal

2 Geluksland waarin een door God zelf aangelegde tuin lag (Genesis 2:8; 4:16) **3** Duivenhok **4** Muzieknoot **5** Grootvader **6** Van de grond ter hand nemen **7** Internetextensie van Luxemburg **8** Tegenhanger van een cowboy tijdens verkleedpartijen **9** Voorloper van de euro **10** Hebreeuwse Bijbel **13** Periode zonder stoornis **15** Voorbeschikking **18** Loofboom **20** Brandverf **22** Kleine woonst **25** Beet **27** Hypocriet (naar Luc. 18:11) **29** Uilpapegaai **33** Springstof (afk.) **34** Koranhoofdstuk **38** Schoeisel **39** Portugese voetballer, bijgenaamd de 'Zwarte Parel' (1942-2014) **41** Goedgemutst **42** Dat zijn de armen van geest volgens (Matth. 5:3) **45** Kunststroming (verkort) **47** Roem die iemand toekomt **49** Grieks eiland **50** Gauw **52** Boksterm (afk.) **54** Wonderland met tovenaar.



©Wim De Weerd - www.crossworldcommunication.com

Bijbellesrooster september

1	zondag	Zacharia 8:1-8
2	maandag	Zacharia 8:9-17
3	dinsdag	Zacharia 8:18-23
4	woensdag	Handelingen 9:32-43
5	donderdag	Handelingen 10:1-23a
6	vrijdag	Handelingen 10:23b-48
7	zaterdag	Marcus 8:27-9:1
8	zondag	Handelingen 11:1-18
9	maandag	Handelingen 11:19-30
10	dinsdag	Handelingen 12:1-17
11	woensdag	Handelingen 12:18-25
12	donderdag	Deuteronomium 11:1-17
13	vrijdag	Deuteronomium 11:18-12:1
14	zaterdag	Marcus 9:2-13
15	zondag	Marcus 9:14-29
16	maandag	Handelingen 13:1-12
17	dinsdag	Handelingen 13:13-25
18	woensdag	Handelingen 13:26-43
19	donderdag	Handelingen 13:44-15:7
20	vrijdag	Handelingen 14:8-20
21	zaterdag	Handelingen 14:21-28
22	zondag	Handelingen 15:1-18
23	maandag	Handelingen 15:19-35
24	dinsdag	Deuteronomium 12:2-12
25	woensdag	Deuteronomium 12:13-28
26	donderdag	Deuteronomium 12:29-13:6
27	vrijdag	Deuteronomium 13:7-19
28	zaterdag	Marcus 9:30-37
29	zondag	Marcus 9:38-50
30	maandag	Micha 6:1-8



Samen

11e Ridderkerkse Orgeldag 14 september 2024

Op zaterdag 14 september 2024 is het Nationale Orgeldag. Deze dag wordt voor de elfde keer de Ridderkerkse Orgeldag georganiseerd.

Na het succes van de voorgaande edities worden ook nu weer overdag drie Ridderkerkse orgels gepresenteerd met een toegankelijk miniconcert. 's Avonds is er een slotconcert in de Singelkerk.

Het eerste miniconcert wordt om 10:30 uur gehouden in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes (Pretoriusstraat 2). Tijdens dit concert speelt de 13-jarige, zeer getalenteerde organist Luc Budding samen met Jan Peter Teeuw. Op het programma staan werken van o.a. Moore, Bach en een improvisatie.

Op het Van den Heuvel-orgel van de Bethelkerk (Anjerstraat 2) wordt om 13:00 uur het tweede miniconcert gehouden. In dit kerk staat het grootste kerkorgel van Ridderkerk. Op dit symfonische instrument, dat maar zelden solistisch te horen is, speelt Jan Peter Teeuw een programma met werken van Marcello, De Jong, Franck en De Lange sr.

Het derde miniconcert vindt om 15:30 uur plaats op het Valck en Van Koutern-orgel van de Levenbron (Jan Luykenstraat 10). Vaste organisten Arie de Korte en Bert Kruis spelen samen met Jan Peter Teeuw een afwisselend programma met werken van o.a. Bach, Bédard en twee koraalbewerkingen.

Om 20:00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats op het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk (Kerksingel 2). De organisten zijn dan Matthijs Breukhoven en Jan Peter Teeuw. Zij spelen composities van o.a. De Lange jr., Rheinberger, Mendelssohn, Eben en Vierne.

De drie miniconcerten duren ongeveer een halfuur, het slotconcert ongeveer vijf kwartier.

Alle concerten zijn gratis toegankelijk. Wel is er na afloop een collecte voor de onkosten van deze orgeldag. In het programmaboekje zal meer informatie over de bespeelde orgels te vinden zijn. Na afloop zijn er cd's en bladmuziek verkrijgbaar.

Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl.

Iedereen van harte welkom!



Stichting Chris en Voorkom

"Ik schaam me ervoor. Ik wilde niet meer leven... Ik bedacht hoe en waar ik het wilde doen. De gedachte dat mijn broer zonder mij zou moeten leven en het verdriet dat hij zou hebben hield mij tegen'.

Het is spannend om hier in de kerk over te praten. Jongeren schamen zich. Zijn bang voor wat anderen van hen vinden.

Op de Chris chat voeren we deze gesprekken en vanuit het jeugdwerk en jeugdpastoraat horen we steeds vaker dat jongeren somber zijn, nadenken over de dood en angstig zijn. Wij pleiten ervoor dat de kerk de plek is waar pijn en gebrokenheid gedeeld wordt, een plek waar zorg is en georganiseerd wordt. Daarom hebben we ons aanbod uitgebreid.

We willen kerken ondersteunen in de pastorale zorg voor kinderen en jongeren. Het nieuwe aanbod delen we in onze nieuwsbrief en op onze website.

- Nieuwe les 'jongeren en mentale problemen' in de cursus kinder- en tienerpastoraat
- 18 januari de eerste terugkomdag voor oud-cursisten van de KTP
- Basistraining jeugdleiders: gespreksvoering met tieners.

Verder vind je in de nieuwsbrief:

- Rapport jeugdwerktrends
- Word chat- of telefooncoach
- Gratis webinar voor jeugdleiders

We wensen je een gezegende zomerperiode toe!
Hartelijk groet,
Team Jeugdpastoraat Stichting Chris en Voorkom!



“

*God beter leren kennen,
helpt mij om het leven
richting en betekenis te geven.*

Borden Engelbracht (Alumna Opleiding Theologie)

Introductie EC-Bijbelcursus

Ben je op zoek naar een manier om je geloof te verdiepen en je Bijbelkennis te vergroten? Volg dan de EC-Bijbelcursus van het Evangelisch College.

“Met deze cursus verdiep je je geloof, door God en zijn Woord beter te leren kennen.”

Met de EC-Bijbelcursus lees je in vier jaar de héle Bijbel door; alle Bijbelboeken komen hierbij aan bod. Ieder jaar wordt ook een thema behandeld rondom Bijbellezers. Per jaar volg je in totaal 18 lessen: 9 lessen Oude Testament en 9 lessen Nieuwe Testament. In de lessen wordt aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema's,

moeilijke passages en de boodschap van ieder Bijbelboek.

Een behapbare en flexibele studiebelasting

De cursus vraagt een tijdsinvestering van gemiddeld vijf uur per week. Je besteedt deze tijd aan het lezen van het Bijbelboek, het doornemen van het studiemateriaal op de online leeromgeving en het volgen van de lessen.

Nadere info over de locatie in Rotterdam

• Lessen worden op 1 zaterdag per maand gegeven in De Banier, Blankenburgstraat 134, 3081 TD, Rotterdam.

• Docenten: Willem Jan Pijnacker Hordijk (OT) en Cees van Breugel (NT).

• Lesdata: 21/9, 19/10, 23/11, 14/12, 25/1, 15/2, 8/3, 12/4 en 24/5

• Cursuskosten: 25 tot 32,50 euro per maand.

Meld je aan!

Deze cursus biedt je de mogelijkheid om te groeien en te leren. Bezoek de website van het Evangelisch College voor meer informatie en om je aan te melden.

www.evangelisch-college.nl/bijbelcursus



Kerkdiensten Aafje locatie Smeetsland (Pietersdijk 60 Rotterdam IJsselmonde)

Voor de zondagse eredienst die éénmaal per maand wordt gehouden, zoeken we nog enkele vrijwilligers die zo nu en dan willen meehelpen. Het betreft bewoners halen en na afloop weer terugbrengen naar de afdeling.

Lijkt het u/je wat om eens een viering mee te maken, bel me gerust of stuur een berichtje.

Voor meer informatie:

Cees van der Waal

06 – 81 42 40 45

cvdwaal@aafje.nl



Advertentie



Leven met schulden is niet makkelijk. Als Budgetmaatje maak jij het verschil.

Budgetmaatje worden?

Geldproblemen kunnen je leven beheersen. Slapeloze nachten, ongeopende brieven en toenemende schulden. Veel mensen lukt het niet om er zelf uit te komen. Een Budgetmaatje kan het verschil maken.

Budgetmaatjes 010 helpt Rotterdammers weer grip te krijgen op hun geld. Dat doen we door hen te koppelen aan een vrijwilliger, het Budgetmaatje. Een Budgetmaatje komt wekelijks bij de hulpvrager thuis en helpt de financiële administratie op orde te brengen.

Als Budgetmaatje bied je een luisterend oor, een steuntje in de rug, motiveer je en leer je iemand zijn financiële redzaamheid te vergroten.

Voor je aan de slag gaat, krijg je eerst een training en vragen we je VOG aan. Eenmaal gekoppeld staan we voor je klaar bij vragen, neem je deel aan interviews en bijscholing.

Enthousiast om Budgetmaatje te worden?

Kijk voor meer info op budgetmaatjes010.nl. Meld je aan via info@bm010.nl of 010 3 16 17 16

BUDGET MAATJES 010
SAMEN GRIP OP JE GELD



Groene Tuinkerkerk

Groene Tuin 353, IJsselmonde



VANUIT EEN GROENE TUIN(STOEL)

Na-zomer en

Als ik dit artikel schrijf is het nog half augustus. De zomer begon wat laat dit jaar. Maar, na maanden van regen en nog eens regen was het dan eindelijk zover... De zon – dat gouden bolletje, waar was dat ook alweer gebleven? - brak door en meteen werd het ook echt goed warm, een paar weken lang zelfs. Ik hoop dat u een goede, ontspannen zomertijd hebt gehad. Zelf heb ik heerlijk gefietst over de dijk, op Vlieland en Terschelling. En ook mocht ik evenals vorige zomer weer het festival Keiland bezoeken. Een week lang een creatieve mix van geloof, verbeelding en verwondering, nieuwe liederen, muziek, dans en nog meer. Het was heel ontspannen. Nu leest u het kerkblad van september, een nieuw jaar ligt voor ons.

Afscheid Hermie

Zondag 7 juli namen we afscheid van ds. Hermie Hummel als gemeentepredikant. Het was een feestelijke morgen, waarin velen haar konden bedanken voor haar inzet en iets mee geven. Na de viering en vele speeches was er een heerlijke lunch en ontmoeting met eenieder. Ikzelf hou vooral haar liefde voor de liturgie en gave voor het organiseren/regelen van talloze kleine zaken in gedachten. Hermie, het ga je goed! Geniet van het emeritaat. Nu is er tijd voor een retraite en Grandchamp.

Pastoraat in een vacante gemeente

Met veel enthousiasme is de beroepingscommissie Kerk aan de Maas / Groene Tuinkerkerk op zoek naar een gezamenlijke predikant voor onze beide gemeenten. Een verantwoordelijke taak, waar zij zich graag voor inzet. Ondertussen gaat het dagelijkse 'reilen en zeilen' van de kerk gewoon door! Onze gemeente is momenteel dus vacant; per 1 september is ds. Hans Schaap als ambulante predikant werkzaam voor 12 uur per week. Wij wensen hem veel zegen, succes en plezier in het werk. Daarnaast ben ik er als kerkelijk werker, in dienst van de Groene Tuinkerkerk voor 12 uur in de week. Wilt u een van ons bereiken?

Ambulant predikant per 1 september 2024:
ds. J. (Hans) Schaap. T: 010-3040233, 06-36438398
E: schaapherder@solcon.nl
Kerkelijk werker: M. (Marjan) van Weerden.
T: 06-14050968. E: groenetuin.kerkelijk@gmail.com

Ook mag u het ons laten weten wanneer u behoefte hebt aan een pastoraal bezoek van één van ons. We hebben de pastorale secties (wijken) in overleg met het moderamen onderling verdeeld. Een gesprek kan thuis, in de kerk, in zorginstelling of zomaar op straat of in het winkelcentrum plaatsvinden. Het maakt ons niet uit. Spreek ons gerust aan.

Uitje naar de Posbank

Deze maand gaan op 11 september de leden van de Kerk aan de Maas in Bolnes en de Groene Tuinkerkerk samen een dagje uit, met onder andere een bezoek aan de Posbank Veluwe. Mocht u nog mee willen, dan is er misschien last minute een plekje in de bus. Voor informatie kunt u contact opnemen met Dikkie van Hengel en Ton den Hartog. Ook kunt u de website raadplegen.

Startzondag: Als nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk.

De startzondag hebben we in de Groene Tuinkerkerk dit jaar op 8 september. Het jaarthema van de Protestantse Kerk voor het komende seizoen luidt:

'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'.

Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens en voor de schepping. Er is ook een mooi logo bij bedacht.



Uitleg bij het logo Als Nieuw! Leven in het licht van Gods koninkrijk:

Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden. Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.

De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.

De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden.

De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreude en verdriet.

Op de website van de PKN staat onder andere dat we als kerk aangemoedigd worden om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving.

We hopen in dit komende seizoen daar aandacht aan te geven. En leven in het licht van Gods koninkrijk is nog zoveel meer... We gaan het thema samen verkennen.

Gesprekskring en gebedskring

De laatste gesprekskring voor de zomer hadden we het over liederen. Wat is uw lievelingslied?

Ga met God en Hij zal met je zijn; Abba, Vader, U alleen; Ik zal er zijn (Hoe wonderlijk mooi); 'k Stel mijn vertrouwen; De steppe zal bloeien. Aan U behoort, o Heer der heren; Licht dat ons aanstoot in de morgen.

Er kwam van alles voorbij. Wat mooi om te horen hoe liederen en levensverhaal zo met elkaar te maken hebben en hoe velen van ons daarvan iets in de gesprekskring wilden delen. De **gesprekskring** gaat door, zoals altijd de laatste woensdag van de maand. De eerstvolgende is op woensdagmorgen 25 september om 10:30 uur. Vanaf 10:00 uur is er inloop met koffie/thee. Welkom!

De **gebedskring**, ook daar bent u van harte welkom, is steeds de tweede woensdag van de maand. De eerstvolgende keer is 11 september om 12:00 uur. We bidden met elkaar voor stad en land, voor de kerk en voor ieder die ons dierbaar is, in ons midden of in wijdere kring daar omheen. Als u eens wilt komen, kunt u gewoon aan de deur bellen op genoemd tijdstip bij de Groene Tuinkerkerk. We zijn een klein groepje en "hoe meer zielen, hoe meer gebed".

Pastoralia

Er zijn vanuit de zomerperiode drie berichten van overlijden: op 5 juli is overleden **Nel van Schaik - de Koning** in de leeftijd van 76 jaar. Op 14 juli overleed **Annijje Cornelia Blokland - Kamerman** (Ann) in de leeftijd van 87 jaar. En op 24 juli overleed **Elisabeth Fousert - Noordegraaf** (Bep) in de leeftijd van 92 jaar. In dit kerkblad leest u een 'In memoriam' van ieder van hen. Dat zij allen mogen rusten in vrede bij God, en sterkte voor de nabestaanden.

Lief en leed gaan door in de Groene Tuinkerkerk. Op het moment van schrijven zijn we in gedachten bij mevrouw (Aaltje) Smeding-Gort, in Meerweide, waarvan langzaam de krachten afnemen. Deze dagen kon ik nog even bij haar zijn.

In memoriam Nel van Schaik – de Koning (1948-2024)



Op 5 juli ging **Nel van Schaik** van ons heen. Zij woonde met haar man aan de Tiesselinswaard. In de kerk heeft zij zich jarenlang met liefde als vrijwilliger ingezet voor tal van zaken. Zij voelde haar einde al lange tijd naderen en wist zich bij dit alles steeds omringd

en gesteund door haar man en familieleden. Haar geloof gaf vertrouwen in een toekomst. Op haar eigen manier getuigde ze van God in haar ziek-zijn.

De dankdienst voor haar leven was op vrijdag 12 juli en

werd op haar verzoek door mij geleid. We lazen de schriftlezingen over de ware wijnstok en wijnbouwer (Joh. 15) en over een nieuwe hemel en aarde (Op. 21). Vanuit de kerk was daarna de begrafenis op begraafplaats IJsselmonde. In het vertrouwen op God is zij gegaan en wij mochten danken voor haar leven en vaarwel en tot ziens zeggen. We hebben tijdens de uitvaart dan ook gezongen, een lied als een belijdenis, dat haar dierbaar was: "Ik zal er zijn" van Sela. *O Naam aller namen, aan U alle eer.*

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Laat haar nagedachtenis haar naaste familie en ons allen tot zegen zijn.

In memoriam Annijje Cornelia Blokland – Kamerman (1936-2024)



In de vroege ochtend van zondag 14 juli is in verpleeghuis De Twee Bruggen in R'dam-Lombardijen **Ann Blokland** overleden, in de leeftijd van 87 jaar.

Ze woonde er nog maar sinds kort, ze was er net vanuit een servicewoning van Sonneburgh-Ravenswaard

(IJsselmonde) heen verhuisd.

Daarvoor heeft ze lange tijd in Bolnes gewoond, aan de Gouwestraat en in de Vechtstraat. In die periode was Ann lid van de Protestantse Gemeente Bolnes.

Toen ze een paar jaar geleden naar IJsselmonde verhuisde, zette ze dit om naar een lidmaatschap van de Groene Tuinkerkerk, en werd ze in Bolnes gastlid.

Vooraf vieringen van het heilig Avondmaal waren voor haar door de jaren heen speciaal. Ann was de jongste uit een gezin van twee kinderen, ze trouwde in 1958 met Cor Blokland van wie ze in augustus 1995 weduwe werd.

De dankdienst voor haar leven en aansluitend haar begrafenis vonden plaats op vrijdag 19 juli op natuurbegraafplaats Zomerlanden in Heinenoord. Dat was volgens haar wens.

Ook in de dienst zelf kwamen elementen terug die Ann bij leven had aangegeven: onder andere de evangelielezing uit Johannes 15 over 'de wijnstok en de ranken', haar eigen paaskaars met de druivenrank, en de door haarzelf geschilderde icoon van de Geliefde Leerling.

In een klein gedachtenishoekje stond ook een foto van Ann's overleden man Cor.

Dat Ann Kamerman moge rusten in vrede bij God. En laat haar nagedachtenis, haar nabestaanden - met name haar zoon Anko, haar schoondochter Mariska, haar zus Corrie (in de Koningshof) - en ons allen tot zegen zijn.

Tekst: ds. Hermie Hummel

In memoriam Elisabeth Fousert – Noordegraaf (1931 - 2024)

Op woensdag 24 juli overleed **Bep Fousert**, in verpleeghuis De Koningshof (Rotterdam-Lombardijen), in de leeftijd van 92 jaar. Sinds juni 2020 was ze weduwe van Joop Fousert, met wie ze in november 1954 getrouwd was. Ze kregen drie kinderen; zelf kwam ze uit een gezin van maar liefst 15 kinderen van wie zij de jongste was. Na ruim 45 jaar gewoond te hebben in Hoogvliet verhuisde ze in 2017 naar IJsselmonde, naar Sonneburgh.

Haar afscheidsdienst en begrafenis vonden plaats op woensdag 31 juli op begraafplaats Oud Kralingen. In de dienst lazen we weer uit Prediker 3 en ook had net zoals in juni 2020 de familie weer een aandeel.

Dat ook Bep Noordegraaf moge rusten in vrede bij God. En laat haar nagedachtenis haar kinderen (onder wie dochter Els en schoonzoon Ton den Hartog), klein- en achterklein-kinderen en ons allen tot zegen zijn.

Tekst: ds. Hermie Hummel



Tot slot

Ik eindig met een lied voor de Startzondag op 8 september. Het mag met ons meegaan deze maand.

De eersten zijn de laatsten (Lied 991, 1-3)

*De eersten zijn de laatsten,
wie nakomt gaat voorop,
zij moeten zich niet haasten,
die leven van de hoop.
God moge ons behoeden,
wij zien elkander aan,
de broeder kent de broeder
als een die voor moet gaan.
Zo staat het voorgeschreven,
zo is het steeds voorzeggd,
wie achter is gebleven krijgt eerstgeboorterecht.*



Een goede septembermaand en start van het seizoen toegewenst,

Met hartelijke groet,

Marjan van Weerden,
Kerkelijk werker



BLOEMENDIENST

Zondag 30 juni

Er ging vandaag een boeket naar de fam. Van Schaik ter bemoediging.

Tevens ging er een boeket naar de Fam. Telleman, zij waren op 28 juni 50 jaar gehuwd.

Zondag 7 juli

Mw. Boot – de Zeeuw werd op 3 juli 93 jaar

Zondag 14 juli

Dhr. A. Maijers werd op 15 juli 80 jaar

Zondag 21 juli

Mw. Van der Plas werd op 25 juli 85 jaar

Zondag 28 juli

Vandaag hadden wij 3 boeketten.

Mw. Van de Borden bereikte op 29 juli de zeer hoge leeftijd van 101 jaar

Dhr. Van Wamelen was ook op 29 juli jarig hij werd 80 jaar

Ook kreeg Hennie Kranenburg een boeket omdat zij stopt als koster en op 1 augustus haar verjaardag vierde.

Zondag 4 augustus

Vandaag weer 3 boeketten. 31 juli werd dhr. Lodder 92 jaar

4 augustus Mw. Grandia 85 jaar en 5 augustus Piet van Rikxoort 80 jaar.

Zondag 11 augustus

Mw. Den Hoedt mocht op 12 augustus haar 88e verjaardag vieren

Alle jarigen en jubilerend echtpaar hartelijk gefeliciteerd!

Op 29 juli hebben we via Elly Oorebeek een gift ontvangen van € 10,- waarvoor onze hartelijke dank.

Hartelijke bloemengroeten van
Reini van der Meer 06 2194 7617
Joke Busse 06 4869 6235

Uitje naar de Posbank op 11 September

Er zijn nog een paar plaatsen over.
Zie intekenlijst in de hal.



Dag indeling is iets veranderd.

Inloop tussen 9 en 9.15 met koffie en wat lekkers op de locatie Kerk aan de Maas Bolnes.

Vertrek met de bus van daar om 10 uur.

De rest van de dag invulling blijft hetzelfde.

De eigen bijdrage is 50 euro .

Svp overmaken op de bankrekening van de **diaconie** met vermelding: **Uitje. NL61INGB0000205629**

Als je vervoer naar Bolnes nodig hebt, meldt dit even bij Dikkie of Ton.

Terugblik zondag 7 juli

Wat was het mooi, bijzonder, indrukwekkend, mijn afscheidsdienst op zondag 7 juli en het samenzijn erna! Het was overweldigend wat ik mocht ontvangen aan cadeaus en attenties en in en door de toespraken.



Nogmaals bedank ik hierbij het koor voor jullie inbreng, bedankt ook nogmaals voor de liturgische schikking; bedankt voor wie er was die ochtend of voor wie anderszins iets van zich heeft laten horen...



Het was goed om zo afscheid te nemen, van de Groene Tuinkerk en tegelijk, vanwege mijn pensioen en emeritaat, van mijn hele werkzame leven. Nu ben ik dan uitgediend, ook al ben ik nog steeds predikant... Mijn agenda gaat er anders uitzien, ik hoop onder andere tijd te krijgen om de boeken te lezen die op mijn verlanglijstje stonden en die ik van de gemeente gekregen heb en voor nog meer. Zo liet ik al weten dat ik voor nog ongeveer een dag in de week aan de slag hoop te kunnen gaan bij het Centrum Levensvragen Drechtsteden / Gorinchem e.o. voor geestelijke verzorging in de eerste lijn, met een kerkelijke zending.



Ik sluit hier nu graag af met het aanhalen van één van de boeken die ik kreeg, van het boek waar ik misschien wel het meest benieuwd naar was (en ben). Het is "*Ik mis Je terwijl Je bij me bent*" - een mystiek dagboek van een dominee. (Die dominee is collega Marianne Vonkeman). Spiritualiteit en mystiek, ik studeerde er in af - en het is me door de jaren heen - blijven fascineren...

Ik wens u een heel gezegende nazomer toe!

ds. Hermie Hummel
Mobiel 0615866402
Email: hphummel1957@gmail.com



Samen eten in Bolnes

Op **vrijdag 20 september** is er weer een gezellige maaltijd in de grote zaal van de Kerk aan de Maas. Het menu is nog een verrassing, maar dat het weer smullen wordt, staat wel vast. Ook zijn er weer hulpkrachten nodig om dit diner klaar te maken. Het is gezellig werk en tussendoor hebben we ook tijd voor een kopje koffie of thee.

We gaan aan tafel om **18.00 uur**, inloop vanaf 17.30 uur. De helpers zijn welkom vanaf 15.00 uur. Komt u ook? En brengt u iemand mee? Iedereen is welkom, graag aanmelden uiterlijk maandag 16 september.

De kosten: **€ 7,50.**

Heeft u dieetwensen, of heeft u vervoer nodig? Geef het door, het wordt geregeld. Tot ziens op 20 september!

Wil Wendrich, scriba@pgbolnes.nl
0180 487050 / 06 820 66 497

VERVOER NAAR DE KERK

De chauffeurs vervoeren: mw. Fisscher
01-09: Dhr. A.J. Kooiman
08-09: Dhr. G.J. Buizer
15-09: Dhr. J. Verschoor
22-09: Mw. D. van Hengel
29-09: Dhr. J.F.K. Jungheim
06-10: Dhr. A. van Splunter

KERKELIJKE STAND

Berichten voor het kerkelijk bureau adresseren aan: Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk,
Groene Tuin 353, 3078KG Rotterdam
of: kerkbu.groenetuin@gmail.com

Overleden:

Mw. Neeltje Cornelia van Schaik – de Koning, geboren 17 juni 1948, overleden 4 juli 2024, Echtgenoot van Dhr. A.J. van Schaik, Tieselinswaard 14.

Mw. Annigje Cornelia Blokland - Kamerman, geboren 28 december 1936, overleden 14 juli 2024, Mw. Blokland woonde, Pascalweg 41.

Mw. Elisabeth Fousert - Noordergraaf, geboren 17 september 1931, overleden 24 juli 2024, Mw.Fousert woonde, Spinozaweg 451.

Verhuisd naar Rotterdam Zuid:

Dhr. H. Luijendijk
Dadeltuin 150.



Hervormd IJsselmonde

Protestantse kerk in Nederland

Solidariteitskas

In september ontvangen alle belijdende leden een brief of e-mail met het verzoek om een bijdrage te betalen voor de Solidariteitskas. De bijdrage die gevraagd wordt is € 10 per lid. Per belijdend lid moeten wij € 5 afdragen aan de PKN. **Wat doet de PKN met deze jaarlijkse afdracht?**

Hiermee ondersteunen en helpen gemeenten elkaar. Een gemeente die financiële steun nodig heeft om een vernieuwend plan uit te voeren kan subsidie aanvragen uit de Solidariteitskas.

Daarnaast worden specifieke vormen van pastoraat hieruit betaald. We noemen dat het **categoriaal pastoraat**. Het categoriaal pastoraat betreft vormen van pastorale aandacht in diverse velden van de maatschappij door predikanten en kerkelijk werkers met een zending van de Protestantse Kerk. Het is de roeping van de kerk om daar te zijn waar de Geest haar leidt en Jezus zich laat vinden. In onze complexe samenleving is dat op heel verschillende plekken buiten

en binnen de kerkelijke kaders. Zoals verwoord in de visienota: **'In professionele pastorale zorg en nabijheid is de kerk aanwezig tot in de haarvaten van de samenleving.'**

Op dit moment zijn er tien maatschappelijke velden met een vorm van categoriaal pastoraat waarin de landelijke kerk ondersteunend aanwezig is: **zorg, studentenwereld, krijgsmacht, justitie (detentie), politie, brandweer, dovenwereld, koopvaardij, binnenvaart, Schiphol**. Het categoriaal pastoraat wordt uitgevoerd door ongeveer vijfhonderd protestantse predikanten met bijzondere opdracht (en een onbekend aantal kerkelijk werkers). Ongeveer vierhonderd van hen zijn werkzaam in de zorg en de overige honderd in de andere negen categoriale pastoraten.

Geloof·Hoop·Liefde

Met vriendelijke groet,
namens het College van kerkrentmeesters,
Annet de Ruiter
Penningmeester

Overledenen

Datum	Naam	Leeftijd
4 juli	mw. C. van Pinxteren- van Akelijen	103 jaar
4 juli	dhr. A. de Bruin	91 jaar
12 juli	mw. C. Brooshoofd- Kievit	94 jaar
23 juli	dhr. P.A. de Jong	91 jaar
24 juli	dhr. C.M Manneke	86 jaar
25 juli	mw. A.M. Daams- van Lutterveld	93 jaar
4 aug	mw. J.C. Vlasblom-den Hollander	88 jaar
6 aug	mw. G.G. Boermann- van Dijke	82 jaar
10 aug	dhr. F.M. van Hulsteijn	71 jaar



Collecte AJK en PK / bijdrage kerkblad

Als u de QR code scant, komt u bij 'geven' in onze eigen Kerk App. Hier kunt u uw saldo opwaarderen. Er wordt 24 cent transactiekosten gerekend. Voordeel van het opwaarderen is dat alleen bij het opwaarderen deze kosten gerekend worden. Vanuit dit saldo kunt u geven aan de wekelijkse collecte of een bijdrage voor het kerkblad doen

<u>Juni</u>	Kerkapp	Bankrekening	Totaal	<u>Juli</u>	Kerkapp	Bankrekening	Totaal
Collecte diaconie	€ 650,00	€ 182,50	€ 832,50	€ 513,50	€ 250,75	€ 764,25	
Collecte kerk	€ 688,50	€ 142,50	€ 831,00	€ 583,00	€ 276,75	€ 859,75	

	Adriaen Janszkerk		Pelgrimskerk	
<u>Zondag</u>	<u>Diaconie</u>	<u>Kerk</u>	<u>Diaconie</u>	<u>Kerk</u>
2 juni	€ 43,05	€ 43,05	€ 50,50	€ 57,30
9 juni	SBAJK: € 226		€ 53,60	€ 88,10
16 juni	€ 37,65	€ 37,65	€ 29,30	€ 15,30
23 juni	€ 33,73	€ 33,72	€ 56,60	€ 44,60
30 juni	€ 11,75	€ 11,75	€ 37,67	€ 35,86
7 juli	€	€	€ 60,25	€ 40,65



Scan de QR code met de camera van uw telefoon of tablet.



Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, IJsselmonde

Van de predikant

Rondom de diensten

De zomer loopt weer ten einde en een nieuw seizoen ligt weer voor ons. Ook in de kerk pakken we de draad weer op. Na de zomerstop is er gelukkig weer elke zondag dienst in de Adriaen Janszkerk.

Zondag 1 september is onze Startzondag. Ik hoop dan zelf voor te gaan. Voor zondag 8 september is de voorganger op het moment van schrijven nog niet bekend. Zondag 15 september mag ik zelf weer spreken. In deze dienst hopen we ook het heilig Avondmaal samen te vieren. Zondag 22 september is ds. Arenda Haasnoot onze voorganger.

Goede, gezegende diensten gewenst!

Geboren

Op 30 juli is bij Gerben en Laura van den Brink een zontje geboren, met als roepnaam: Tom. We feliciteren Gerben en Laura van harte met de geboorte van hun kindje en wensen hen als gezin alle goeds en Gods zegen toe.

Overlijden

We ontvingen bericht dat op 4 juli jl. is overleden mw. Cornelia van Pinxteren – van Akelijen op de gezegende leeftijd van 103 jaar, "na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde," staat er op haar rouwkaart. We wensen de nabestaanden Gods nabijheid en troost toe in het gemis.

Huwelijksjubilea

De heer en mevrouw De Jonge-Pomp mochten 14 augustus jl. herdenken dat ze 60 jaar getrouwd zijn. We feliciteren Annemarie en haar man van harte met deze bijzondere mijlpaal en wensen hen Gods zegen toe voor de toekomst.

Gebedsmoment

Voor het komende seizoen zal het wekelijkse

gebedsmoment vervallen, maar willen we wel (in principe) elke 2e woensdag van de maand een uur samen blijven bidden met Meer dan Beverwaard, om en om in de Adriaen Janszkerk en in House of Hope Beverwaard. Woensdag 11 september om 19:30 uur komen we samen in de consistorie van de Adriaen Janszkerk. Iedereen van harte welkom om daarbij aan te sluiten.

Kringen nieuwe seizoen

Op het moment van schrijven zijn de plannen voor het kringenwerk van het komende seizoen nog niet uitgewerkt. Er komt in ieder geval een Alpha-cursus en er is keus uit verschillende kring-thema's om aan mee te doen. Houd de berichten daarover in de gaten bij de start van het seizoen (email, kerk app, mededelingen in de dienst).

Inloop- & Bijbelmorgen

De inloop komt iedere dinsdag samen vanaf 9:45 uur in de consistorie-ruimte van de Adriaen Janszkerk. Op dinsdag 1 oktober a.s. hoop ik te starten met een nieuw seizoen van de Bijbelmorgen.

Uw dienaar, Hans Schaap

Enkele foto's van recente doopdiensten gemaakt door Judith Mos: de doop van Novi, het dochttertje van Dennis en Margreet



de doop van Stephanie



en Daniël



Vervoer naar de kerk

1 sept	Roelof	Bij verhindering graag de chauffeur bellen:
8 sept	Bastiaan	Roelof Hazewindus
15 sept	Roelof	06 578 55 400
22 sept	Bastiaan	Bastiaan de Ruiter
29 sept	Roelof	06 229 32 635
		Aad Schuijer
		06 286 26 274

Nieuwe aanmeldingen bij Wil Schuijer: 0180 412141

Voor de kinderen

- Elke week is er oppas
- Kinderprogramma en tienerdienst zijn nog niet bekend voor deze maand



Oproep verspreiding kerkblad

In de AJK worden de kerkbladen altijd bij de bezorgers thuisgebracht.

Dit wordt in de winter- maanden (oktober t/m april) door de heer J. van Balen gedaan.

Wij zijn nog op zoek naar iemand die dit in de **zomermaanden** (mei t/m september) wil doen.

Het gaat dan om het ophalen van de kerkbladen in de Pelgrimskerk op dinsdagmiddag en deze uiterlijk woensdag bij de 10 bezorgers afleveren.

Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635)



Advertenties

VAN DER WIEL
We maken 't rond

Uw woning in omgeving Rotterdam verkopen?

Bel dan met Jan-Willem van der Wiel

Van der Wiel Makelaardij
010 - 497 84 41

www.wielmak.nl | info@wielmak.nl | Bredenoord 2, Rotterdam

'Vereniging Wijkbus Groot-IJsselmonde'

is er voor 55-plussers en mindervaliden, die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen. De wijkbus rijdt binnen Beverwaard, Groot-en Oud-IJsselmonde, Lombardijen. Soms ook naar bestemmingen buiten die wijken.



www.wbgij.nl



Wie gebruik wil maken moet wel eerst lid worden. De wijkbus rijdt van maandag tot en met vrijdag. Meer informatie? Meteen lid of vrijwilliger worden? -> 010-4795404 / wijkbusgrootijsselmonde@gmail.com



Pelgrimskerk

Reyerdijk 51, IJsselmonde

Vrede

De discipelen hadden op die Paaszondag de deuren gesloten vanwege hun angst. Angst voor datgene wat hen eventueel te wachten stond. Gesloten deuren. Wel een heel herkenbaar begrip. Deuren die op slot zitten. Op slot door angst vanwege het wereldgebeuren, maar soms ook door wat er zich afspeelt in ons leven.

Maar dan opeens is Jezus daar! Niemand heeft de deur open gedaan, maar toch is Hij binnengekomen. Ach, als Hij het wil, dan komt Hij toch. Dichte deuren houden Hem niet tegen. 'Zo komt Hij steeds met stille overmacht'.

Jezus komt daar, bij de discipelen binnen en Hij staat dan meteen in het midden. Dat is typerend. Als Jezus ergens komt, dan is dat nooit voor een plekje aan de rand. Hij neemt geen genoegen met een marginale rol in ons leven. Hij wil een persoonlijke relatie met mensen, met u, met jou, met mij. Een plek in het midden. Maar wat zal Hij gaan zeggen?

Opeens klinkt daar in die huiskamer dat woord van verzoening, dat woord van vergeving. 'Vrede', dat is het eerste woord wat Hij tot de discipelen zegt.

Op een andere plek zegt de Bijbel het zo: Hij is onze vrede. Hij heeft de tussenmuur afgebroken die scheiding maakte tussen God en mensen, en ook tussen mensen onderling.

Daarvoor is Hij gekomen. Hij, Jezus Christus, die de vrede tot stand heeft gebracht.

We staan aan het begin van een "nieuw" seizoen. En laten we blijven bidden dat er vrede zal gaan heersen. Op welk niveau dan ook; dichtbij en ver weg. In de hoop op een nieuw begin. 'Ik wens jullie vrede!'

Vooruitblik

De **startzondag** staat gepland voor zondag 22 september. U wordt daar nog verder over geïnformeerd via o.a. de zondagsbrief. Drie weken daarvoor is er het **gemeenteweekend** (6-8

september). Mocht u daarover nog wat verdere info willen hebben, neem dan contact op met Corlinde.



Ook het **kringwerk** gaat in de komende weken weer opstarten. Meld je aan bij Johanna de Sterke, schrijf je in: het is echt de moeite waard. Om zo met elkaar in gesprek te gaan over het geloof, over datgene wat ons in het leven bezighoudt.

Ook in het nieuwe winterseizoen willen we met de **Bijbelochtenden** doorgaan. Elkaar even zien en spreken, met elkaar in gesprek over een gedeelte uit de Bijbel. De eerste Bijbelochtend van dit seizoen hopen we te houden op woensdagochtend 18 september; aanvang 10:00 uur. Om 09:45 uur staat de koffie klaar. Ook Follow Me wordt weer opgestart. De uitnodigingen daarvoor komen als het goed is via de app bij jou binnen.

Omzien naar elkaar

Op 15 augustus werd in het Erasmusziekenhuis **dhr. P.J. (Piet) Tempelman** geopereerd. Een nieuwe hartklep is bij hem naar binnengebracht. De operatie is goed verlopen, daar zijn we met Piet en Wil God dankbaar voor. Hopelijk herstelt hij voorspoedig. Wellicht is hij in het daarop volgende weekend terug gekeerd naar huis.

Ruim acht maanden geleden werd **mevr. J. (Coby) Poot-Kras** geopereerd aan haar heup vanwege een hele nare val. Na een goede revalidatie is echter in de afgelopen maanden de pijn enorm toegenomen. Wellicht zal een hersteloperatie volgen. Sterkte in alles. De toestand van **mevr. E. (Elske) van der Biezen-Nijenhuis** (Verpleeghuis 'Joachim en Anna'; Slinge 70; 3085 EW Rotterdam) is weer enigszins stabiel; wel heeft ze nog altijd verlamningsverschijnselen en pijn. We blijven bidden voor haar en haar gezin.

Mevr. A.A. (Anneke) van Damme is vanuit Smeetsland weer terug gegaan naar haar (aanleun-)woning bij het verzorgingshuis Sonneburgh. Een verheugend bericht. We danken God!

Mevr. C. (Tiny) van Heemst-van der Waal heeft in de afgelopen maand een heupoperatie ondergaan. Al vrij snel was ze weer thuis en ze hoopt met voldoende thuiszorg weer spoedig op de been te zijn. We wensen haar heel veel moed en sterkte voor elke dag en Gods zegen voor haar genezing.

Dhr. C.E. (Chris) Evers verhuisde, vlak na zijn 94ste verjaardag, vanuit Intermezzo naar Cadenza Zuid (Oosterhagen 239, 3078CL Rotterdam). Hij verblijft daar in afwachting van een plaats in een verzorgingstehuis. Maar hij is dankbaar voor de geboden zorg en alle aandacht.

Naast onderstaande 'in memoriams' van twee gemeenteleden is er nog meer verdriet. O.a. bij en in het gezin van **Jan en Loes Karels-Bikker**. Een geliefde, gelovige schoondochter, Chiela, overleed toch nog heel plotseling op jongere leeftijd. Ze is de vrouw van André, moeder van drie kinderen. We bidden om Gods troost en kracht voor een ieder die haar zal missen. Die nabijheid van God, dat bidden we ook het gezin van **Jan en Johanna de Sterke-Bac** toe. Jan's vader overleed onverwachts op vrijdag 2 augustus. Thuisgehaald door zijn hemelse Vader. Een lieve, zorgzame en dankbare papa en opa. "Mijn vertrouwen is op de Heere, op de Heere alleen." En zo bidden we een ieder toe die zorgen of verdriet kent en voor hen die revalideren of ziek zijn, de kracht en aanwezigheid van God toe in haar of zijn leven.

In memoriam: Corrie Brooshoft

Op 12 juli overleed onverwachts in haar slaap, **mevr. C. (Corrie) Brooshoft-Kievit**. Ze heeft de hoge leeftijd mogen bereiken van 94 jaar. Haar kinderen schreven op de rouwkaart: 'Bezige handen en een sterke wil, vielen na een bewogen leven stil. We zijn dankbaar voor het goede dat zij ons heeft gegeven.' Na het overlijden van haar man Bram in 1989 ontving ze de kracht om met enkele vriendinnen, waaronder buurvrouw Leny Schrier, meerdere activiteiten te ondernemen. Na haar verhuizing vanuit Veenoord naar Sonneburgh ontbeerde ze echter die kracht. De laatste jaren vielen haar zwaar.

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaats gevonden. We leven mee met de kinderen Leo en Marja en Marian en Henk, klein- en achterkleinkinderen. Gods troost voor u allen, maar ook naar Leny toe die haar bijna dagelijks opzocht.

In memoriam: Annie Daams

Op donderdag 25 juli is overleden **mevr. A.M. (Annie) Daams-Lutterveld** op de leeftijd van 93 jaar. De begrafenis vond plaats op 1 augustus in besloten kring na een herdenkingsdienst in de aula van begraafplaats 'Ijsselmonde'.

Annie Daams was een lieve, oprechte vrouw die een aantal keren in haar leven geconfronteerd werd met de dood, niet alleen van haar man maar onder andere ook van een schoondochter en een kleinzoon. Daarover had ze veel verdriet. Ze was een zoeker in het geloof, zocht naar antwoorden die een mens niet geven kan. Ze woonde met veel plezier in Hagestaete, totdat ze daar niet meer zelfstandig kon wonen en naar Sonneburgh verhuisde.

We wensen haar gezin, de familie en allen die haar lief en dierbaar waren, waaronder Hennie Schreuder die

haar trouw opzocht, heel veel sterkte toe! Gods zegen en Zijn nabijheid toegewenst.

Tenslotte

Ik schreef het al eens eerder. Heeft u vragen, opmerkingen? Bijvoorbeeld over de preek. Ik ben meestal van dinsdag tot en met vrijdag in de Pelgrimskerk. En natuurlijk ook telefonisch en via de mail bereikbaar: 06-19636126 / ds.dirkvanvreeswijk@kerkinijsselmonde.nl. Dus heeft u/heb jij behoefte aan een gesprek, maak van de mogelijkheid gebruik! Lang niet alles komt mij ter ore.

In Christus verbonden, ook namens Jeannette, Dirk van Vreeswijk.



Bloemen

De bloemen zijn de laatste weken namens de gemeente van de Pelgrimskerk met een groet en ter bemoediging gegaan naar:

30 juni mw. Van Damme
 7 juli fam Klapwijk
 14 juli mw. De Vroome
 21 juli mw Schrier- Vrolijk
 28 juli fam de Winter
 4 aug mw. de Bruin- Sprado
 11 aug mw. de Vlieger- Sprokholt
 18 aug fam de Sterke



Samen

Oplossing puzzel

M	E	T	R	O	P	O	L	I	E	T
D	I	E	P	P	U	N	C	H		
V	E	L	A	P	R	D	U	O		
R	N	E	R	A	K	I	R			
E	E	S	T	E	P	A	S	A		
D	A	M	P	D	E	B	A	T		
E	A	H	E	N	N	U	F			
S	K	I	P	A	S			D	A	
T	A	L	P	T	T	S	I	R		
I	J	K			I	N	G	O	O	I
D	A	S	E	N	T	E	Z			
P	A	D	U	A	B	R	I	E		
Z	O	N	S	T	O	L	A	E		
A	D	O	E	I	I	J	D	E		
L	E	A	B	E	K	D	A	R		
I	R	A	K	I	O	O	R	D		
G	E	L	O	O	F	S	Z	A	A	K

Zangdiensten Breepleinkerk "Zingen maakt blij", aanvang 17.00 uur

zondag 8 september

Voorganger: ds. Panc Vermaat.

Organist: Martin Mans.

M.m.v. Mannenensemble "LAUDATE"; o.l.v. Adri Poortvliet.

zondag 22 september

Voorganger: ds. L. Kruger.

Organist: Martin Mans.

M.m.v. Chr. Regiokoor "Adonai"; o.l.v. Peter Burger.

Zie <http://www.breepleinkerk.nl/zingenmaaktblij>



COV Ridderkerk open repetities

Altijd al eens willen kijken en meedoen op een repetitie van een oratoriumkoor?

Wij houden open repetities op woensdag 4 en 11 september a.s.

Wij zingen in De Levensbron, Jan Luijckenstraat 10, Ridderkerk. U bent van harte welkom, we starten om 19.45 uur, repeteren een uur, dan een kwartier pauze met koffie/thee en daarna gaan we nog een uur door.

We oefenen op dit moment voor een concert op 16 november en studeren daarvoor muziek in van Händel, Haydn en Bach.

Meer weten?

U kunt contact opnemen via secretaris@covridderkerk.nl of bellen naar 06- 20923691



Theologische Verdieping

Meer weten over achtergronden van het christelijk geloof? Dan is de cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden iets voor u!

In het komend lesseizoen dat loopt van september 2024 tot begin mei 2025, worden lessen gegeven in een achttal vakken: Oude en Nieuwe Testament, Kerkgeschiedenis, Rabbinica, Filosofie, Gemeente-opbouw, Spiritualiteit en Wereldgodsdiensten.

De lessen worden gegeven door ervaren en enthousiaste docenten.

Daarbij is ook veel ruimte voor onderling gesprek, een element dat door huidige cursisten zeer gewaardeerd wordt.

De lessen worden gegeven op woensdagmorgen van 10.00-13.00 uur. Zij vinden plaats in de Alexanderkerk, Springerstraat 340, Rotterdam. De kosten voor dit cursusjaar van ongeveer 30 lessen zijn: 240 euro.

Verdere informatie over cursus en aanmelding is te vinden op onze website TVGRotterdam.nl

Graag tot ziens op de cursus in de Alexanderkerk!



Kerk in IJsselmonde

Bezorging:

Groene Tuinkerkerk: 010 - 482 49 56

Via postbestelling. Losse exemplaren af te halen in de hal van de kerk.

Wijzigingen AJK en PK:

ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Niet ontvangen:

Groene Tuinkerkerk

Dhr. Gerrit Buizer 010 - 483 07 64

Adriaen Janszkerk

Dhr. B. de Ruiter 06 - 229 32 635

Pelgrimskerk

Dhr. Hans Welter 06 - 31 96 94 86

Redactie:

Groene Tuinkerkerk

Mw. Corrie Melenberg-Schop en

Dhr. Gerrit Buizer

redactie.gtk@hotmail.com

Adriaen Janszkerk

Mw. Annet de Ruiter

redactie.ajk@gmail.com

Pelgrimskerk

Mw. Germa van Veen en

Mw. Heleen Maas

kerkblad.pk@kerkinijssemonde.nl

Eindredactie

Mw. Annet de Ruiter

06 - 246 931 87

redactie.ajk@gmail.com

Wijze van betalen:

GEREFORMEERD IJsselmonde

NL10 INGB 0000188602

NL09 RABO 0159096480

o.v.v. 'abonnement kerkblad'

V.V.B. administratie: dhr. Krijn Telleman

Koninginneweg 169, 3078 GM,

010 - 482 81 47, ktelleman@live.nl

HERVORMD IJsselmonde

NL12 INGB 0000031620

o.v.v. 'Bijdrage kerkblad'

Advertenties:

Voor informatie en een prijsopgaaf kunt u zich wenden tot dhr. Jaap Pols

advertentie@kerkinijssemonde.nl

Eerstvolgende kopijdatum:

vrijdag 20 september 2024

18.00 uur voor het magazijn van oktober

2024 met het thema:

Schepping

druk: Veldhuis Media, Raalte

Gereformeerde Kerk (www.groenetuinkerkerk.nl)

Kerkgebouw en kerkelijk bureau: Groene Tuinkerkerk,

Groene Tuin 353, 3078 KG Rotterdam,

010 - 482 49 56

kerkbu.groenetuinkerkerk@gmail.com

Kosters: Dhr. Piet van Rikxoort, 06 - 27 31 40 93

Mw. Mathea van Dam, 06 - 37 19 31 33

Scriba: scriba.groenetuinkerkerk@gmail.com

bijdragen kerk (o.a. VVB).....NL10 INGB 0000 1886 02

ofNL09 RABO 0159 0964 80

Diaconie.....NL61 INGB 0000 2056 29

Zending.....NL32 INGB 0000 5634 99

Project Werelddiaconaat.....NL61 INGB 0000 2056 29

Bloemendienst.....NL02 INGB 0003 8639 79

t.n.v. J. Busse - Dekker en/of M.K.J. van der Meer - Koole

Kerkradio.....NL10 INGB 0000 1886 02

Collectebonnen.....NL05 INGB 0000 2864 68

Hervormde Gemeente (www.kerkinijssemonde.nl)

Kerkgebouwen: Pelgrimskerk, (tevens postadres)

Reyerdijk 51, 3079 NC, Rotterdam, 010 - 482 42 08

Adriaen Janszkerk

Kasteelweg 50, 3077 BN, Rotterdam, 010 - 482 72 62

Preses kerkenraad: Mw. Jonna van den Berge-Bakker

Scriba: Dhr. Henk de Jong

scriba@kerkinijssemonde.nl

Vertrouwenspersonen: Mw. Marjolein Bol-Plaisier (06 - 450 12 434) en

Dhr. Bastiaan de Ruiter (06 - 229 32 635),

vertrouwenspersoon@kerkinijssemonde.nl

Ledenadministratie: ledenadministratie@kerkinijssemonde.nl

Reyerdijk 51, 3079 NC Rotterdam

Diaconie: diaconie@kerkinijssemonde.nl

NL30 INGB 0002 7781 42

College van Kerkrentmeesters:

Voorzitter: Dhr. Harro den Hartog

voorzitter.cvk@kerkinijssemonde.nl

Secretaris: Dhr. William van Wijngaarden

secretaris.cvk@kerkinijssemonde.nl

Penningmeester: Mw. Annet de Ruiter

penningmeester.cvk@kerkinijssemonde.nl

Vrijwillige bijdrage/kerkbalans.....NL75 INGB 0002 9756 00

Alle andere acties en giften.....NL12 INGB 0000 0316 20

Hervormde begraafplaats (www.begraafplaats-ijsselmonde.nl)

Benedenrijweg 489, 3077 CJ, Rotterdam

tel. 06 -135 565 85 en 010 - 483 14 13

NL42 INGB 0007 6128 91 t.n.v. Begraafplaats Hervormde Gemeente Rotterdam

IJsselmonde

Beheerder: Dhr. Cor Vink

Stichting Behoud Adriaen Janszkerk (www.adriaenjanszkerk.nl)

info@adriaenjanszkerk.nl

NL49 INGB 0000 2258 27



In het zaaltje gonst het van de vakantie verhalen. Het tienerkoor begint het seizoen met een gezellige avond. Er staan koeken en baksels klaar. De muizen, verstopt achter het gordijn, proeven alvast wat kruimels. Dirigent John staat op: "Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Gezelligheid, daar draait het hier om! Daarbij hoort een spel. Na de eerste taartronde mogen jullie twee groepjes vormen. Elk groepje gaat een rap maken over VREDE. Van de winnende rap maken we de toegift bij onze eerste optreden dit jaar!" "Yeeeh!!" roepen de tieners enthousiast. Maar dat gaat vooral over de taart. Een tijdje later zorgt dirigent John voor een beat en mag de eerste groep beginnen. Met felle blik rappen ze:



Dan mag de andere groep. Die klinkt veel liever:



Ze klappen heel hard voor elkaar. Groep één vindt zichzelf de beste omdat je bóós moet zijn op oorlogmakers. Groep twee vindt zichzelf de beste omdat vrede van God komt. Het wordt bijna ruzie. Dirigent John heeft het moeilijk. Dan zegt hij: "Luister. De eerste rap gaat over heilige woede. De tweede rap over hoop. Ze zijn EVEN GOED en hebben elkaar nodig! We doen ze allebei!" Dat doen ze. Onder het gordijn swingen de muizen mee.

Maak vredeskoekjes

September is een maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Dit jaar van 14 t/m 22 september. Hoe kun je aandacht besteden aan vrede? Door gebed, gesprek, door contact met gevluchte mensen. Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen. Door zelf vrede te maken waar ruzie is. Om de zoetheid van vrede uit te beelden kun je vredeskoekjes bakken. Simpel en in een vorm die iets vertelt. Wat vind je van een hartvorm? Hier een recept voor uitsteekkoekjes! Deel ze vooral uit!



Wat je nodig hebt:

- 125 gram koude boter
- 200 gram bloem
- 100 gr suiker
- mespuntje zout
- 1 ei



1. Meng bloem, suiker en zout in een kom.
2. Leg de boter erin en snijd die (met twee messen) erdoorheen.
3. Klop het ei los en giet het erbij.
4. Meng en kneed nu alles vlot tot een deegbal. Maar kneed niet langer, het is geen klei 😊.
5. Laat het deeg rusten in de koelkast, 30 minuten. Warm de oven voor tot 180 graden.
6. Strooi bloem uit op je werkblad. Rol het deeg uit tot ongeveer een halve cm dik.
7. Snij er met een koekvorm harten uit. Leg die op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze 8 tot 10 minuten. Laat ze afkoelen.
8. De vredeskoekjes worden nog mooier als je ze versiert met glazuur en sprinkels. De letter V misschien?



Uit de Bijbel

De koning naar uw hart, God, laat hem zijn als regen die op kale akkers valt, als buien die de aarde te drinken geven. Laat door de koning rechtvaardigheid opbloeien en wereldwijd VREDE zolang zon en maan bestaan. Naar psalm 72, 6-7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns